

Tappen

Nr. 2 – 47. årg.

Juni 2014



**Beboerblad for Tapdrup
og Omegn**

Redaktionen

Af Erling Hosbond (Mail : beerhos@hotmail.com tlf.: 86600240)

Så er vores sommernummer ved at være klar til uddeling. I stedet for artiklen i serien "Det gamle Tapdrup" indgår beretningen af Niels Krarup, der fortæller om sin barndom på Skovsgård. Redaktionen takker inderligt herfor. Ligeledes takker vi for talen, som Lis Thorgaard har holdt og for borgerstafetten, som Tina Dalsgaard har besvaret samt meget andet. Tak til Else Krogh for den store tillid til os.

Vi har et problem med vores septembernummer - vi skal have stoffet ind senest torsdag den 28. august, hvis vi ikke får det, udkommer bladet først sidst i september.

Altså **deadline den 28. august 2014.**

Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer

Tapdrup borgerforening



Nyt fra borgerforeningen

Af Claus Bo Andreasen, formand

Stor tilslutning til landsbydysten

Tapdrup er en af otte landsbyer i Viborg Kommune, som er med i en dyst om, hvilken landsby der på to timer kan gå, løbe eller cykle flest kilometer i forhold til antal indbyggere. Den vindende landsby modtager 10.000 kr.

Onsdag den 14. maj løb arrangementet af stablen i Tapdrup. De to arrangører,

Thomas Højen og Poul Larsen havde på forhånd lavet tre afspærrede ruter, hvor man kunne deltage som henholdsvis gående, cyklende eller løbende.

Alle ruterne startede på legepladsen. Da klokken var 17.30 var vi egentlig lidt i tvivl, om der overhovedet ville komme nogen, men da klokken blev 17.45 væltede det ind med deltagere. Vi mener at op mod 200 borgere var mere eller mindre med i løbet. Efter løbet var også god tilslutning til borgerforeningens (gratis) pastasalat, som alle deltagerne fik tilbudt i rigelige mængder.



Start/mål ved legepladsen.

Hvor mange runder, som Tapdrupborgerne fik gennemført er dog en velbevaret hemmelighed, som først afsløres ved prisoverrækkelsen.

Vinderen kåres lørdag den 28. juni kl. 16.00 på Hjultorvet. Vi håber, at mange fra Tapdrup deltager - og er med til at tage imod præmien - hvis vi skulle vinde.

Fantastisk opbakning til arbejdsdag på legepladsen

Lørdag den 10. maj havde vi den årlige legepladsdag, hvor omkring 40 borgere deltog i arbejdet. Det var langt flere end forventet, og vi blev derfor hurtigt færdig med de planlagte opgaver. Det passede godt med, at der kom en regnbyge midt på eftermiddagen. Og regnen gjorde det blot endnu mere hyggeligt at afslutte dagen med ristede pølser. Tak til alle som deltog. Det er en fornøjelse at planlægge arbejdsdagen med en sådan opbakning.

Nye borde og bænke i Tapdrup

Et af projekterne ved legepladsdagen var at forsyne lokalområdet med borde- og bænkesæt. Ideen er, at man, når man er ude at gå, så kan man tage et lille hvil eller måske holde en lille skovtur.

Borde- og bænkesættene er produceret som led i uddannelsen af nye tømrere, og vi har stadig et par sæt til rådighed. Hvis du har forslag til placering af en bänk eller et bordebænkesæt, så kontakt borgerfor-eningens bestyrelse.

Forslagene til placeringen er kommet fra et lille udvalg bestående af Jens Aage Skousen og Johannes Laugesen, og der er foreløbigt placeret borde- og bænkesæt følgende steder:

1. Bänk og bord ved fællesarealet Subækvej.
2. To sæt bænke og borde ved åen.
3. Bänk og bord i østenden af legeplads.
4. To sæt bænke ved vandværksstien.
5. Bänk på banestien mod vejrumbro, ca. 400-500 meter henne.
6. Bänk på banestien mod Bruunshåb, hvor banestien krydser Vibækvej.
7. Bänk på vej mod åen.
8. Bänk, stationsstien ved Nedertoften.

Brænde ved shelterne

Der efterspørges ofte brænde til brug på bålstederne ved legepladsen. Vi har forsøgt med forskellige modeller. Vi prøver nu med en model, som går ud på, at der ligger brænde i sække i shelterne. Brændet er frit tilgængelig og koster 50 kr. pr sæk. Betalingen afleveres i en kuvert til Jan Henriksen, Stationsvej 32. Vejledning og kuverter findes i shelterne. Vi er ved at undersøge muligheden for at få lavet et lille brændeskur i tilknytning til shelterne.

Ingen støtte til infostandere

Tapdrup Borgerforening har søgt Viborg Kommunes landsbyforskønnelsespulje om midler til at opsætte informations-tavler ved indfaldsvejene til Tapdrup. Tavlerne anvendes til orientering om arrangementer i Tapdrup. Desværre fik vi afslag på vores ansøgning. Vi overvejer nu, hvad vi skal gøre.

Kreativdag i efteråret

Der er tidligere holdt "kreativ dag" i Tapdrup, hvor lokale kunstnere og

kunsthåndværkere viste værker og lærte fra sig ved et arrangement i forsamlingshuset. Den tradition vil vi gerne medvirke til at genoplive.

Hvis du har forslag eller ideer til et sådant arrangement, så kontakt Anna Margrethe Engbæk Schmidt (anna.engbaek.schmidt@gmail.com). Formodentlig bliver der tale om et arrangement i efteråret.

Vis hensyn overfor naboerne ved legepladsen

Der bliver holdt mange arrangementer på legepladsen. Det er vi meget glade for. Vi beder dog om, at man altid viser hensyn overfor naboerne til området. Der har desværre været tilfælde, hvor naboerne har oplevet, at de ikke kan komme ud af deres indkørsler, og at adgangsforholdene er blevet vanskelige på grund af hensynsløs parkering.

Husk Sct. Hans festen mandag den 23. juni 2014

Igen i år holder vi Sct. Hans fest ved legepladsen. Hvis vejret er godt, tændes grillen, så den er klar til kl. 18.00. Medbring selv kød/pølser og tilbehør. Husk også bestik, tallerkener og glas - samt evt. tæpper, borde og stole.

Bålet tændes ca. kl. 20.00. Vi synger selvfølgelig Sct. Hans sange, og der vil være en prominent båltale.

Husk at børnene kan lave en heks, som bliver præmieret og senere brændt på bålet. Der kan købes øl, vand, kaffe/te og kage hele aftenen.

NB. Vi beder om, at der ikke lægges yderligere materiale på bålet!

Tapdrup Udeliv

Af Birgit Rasmussen

Orientering fra Tapdrup Udeliv

Foreningen Tapdrup Udeliv er dannet. Ansøgning til Viborg Kommune, fonde og banker er sendt. Der er oprettet en brugsaftale mellem Tapdrup Udeliv og kommunen om brugen af arealet (den gamle boldbane) og klubhuset. Aftalen er ikke skrevet under endnu. Vi afventer bevillingen fra kommunen.

Kommunen vil tage stilling til en eventuel bevilling i august måned, og vi kan kun vente indtil da. En god nyhed er, at vi har fået bevilget det opstartstilskud på 6000 kr, vi har søgt om. Håber, at det kan være et signal om yderlige bevillinger til projektet. Hvis vi mod forventning ikke får bevilget penge i 2014, vil vi fortsætte med at søge midler i 2015

Lige p.t. er der ildsjæle, som er villige til at starte funktionel crossfit samt beachvolley op.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Formand: Birgit Rasmussen, Kasserer: Jens Søndergaard, Referent: Mette Flemming samt Niels Kroustrup og Lars Dahl Pedersen - Suppleant: Claus Isachsen.

Revisorer: Else Krogh og Per Rye - Suppleant: Poul Pilgaard

Borgerstafetten



*Af Tina Dalsgaard
Tapdrupvej 59*

Jeg er afhængig af den skønne natur omkring Tapdrup! :)

På en af mine ugentlige løbeture, løber jeg ”ind i” 2 af mine medmotionister – Agnes og Niels.

Niels var kvik og vupti, så havde jeg modtaget stafetten – tak!

Drømmen om et lille landsted – lige udenfor Viborg byskilt, var der tidligt i Johns og mit forhold.

Det perfekte sted dukkede op, og vi var så heldige at blive valgt til at overtage Henry Brøndums livsværk her på Tapdrupvej 59. John og jeg var noget imponeret over, at overtagelses-datoen faldt, så Henry (86 år) var sikker på at kunne få den sidste høst i hus – SÅDAN! (:

I August 2005 gik vi i gang med at hive alt indvendigt i huset fra hinanden, en total renovering blev sat i gang. Og der var rigtig meget at se til...

Når det er sagt, tænker jeg ikke kun på farmen. Var på daværende tidspunkt ble-

vet beriget med 2 dejlige børn. Joy var 4 år, Felix var 1½ og jeg ventede mig Dirk, vores 3 ønskebørn.

For at få vores renoverings-projekt og lille familie til at fungere bedst muligt, koncentrerede John sig om byggeriet og jeg mig om børnene.

1 April 2006 flyttede vi ind på farmen. Det år nåede John også at forvandle det meste af staldbygningen til smedeværksted. Han flyttede sin lille geschæft fra midtbyen hertil.

Min arbejdsomme mand fortsatte ufortrødent og istandsatte det hyggeligste af stalden, så jeg den 10 April 2007 åbnede døren til min frisør salon.

For 8 år siden havde vi en drøm om, hvordan vores liv ville blive på farmen lige udenfor Tapdrups byskilt!! Og jo ... drømmen går i opfyldelse.

Vi har skabt vores perfekte sted, og indrammet er vi af skøn natur og energiske mennesker, som holder et godt idrætsliv i gang. Skabere af naturlegeplads og fælles arrangementer; forældresamarbejdet er uvurderligt....

**Tak til alle jer omkring os!
Tina Dalsgaard.**

Stafetten gives videre til min søde blomsterpige Stine Glerup



BT`s Idrætsforening



Af Leo Jacobsen, formand

I BT's medlemslotteri er der udtrukket følgende numre

April : 52, 15 og 130

Maj : 30, 33 og 142

Fodbold Ungdom

Der er igen gang i fodbolden udendørs, og der er kommet rigtig mange nye drenge og piger til, så der på nuværende tidspunkt er ca. 120 spillere i gang, heraf både mange drenge, men også rigtig mange piger.

Vi har rigtig mange hold tilmeldt i DBU's turnering, så børnene kan komme ud og spille kampe.

I den sidste week-end i juni tager 5 hold med ca. 60 børn og trænere til den årlige turnering Sejs Cup, som hvert år er en rigtig god oplevelse.

Seniorfodbold i BT

Sæsonen for de enkelte hold er rigtig godt i gang, og der er pæn opbakning til træningen. Af seniorhold er der tilmeldt et damehold samt herrehold i Serie 3, Serie 5, old boys (over 32 år) samt et super-veteranhold.

Serie 3 holdet ligger på en flot 2. plads og serie 5 holdet ligger på en 5. plads og endelig kan oplyses, at OB-holdet ligger på en 2. plads.

DBU's Fodboldskole

I samarbejde med DBU afvikler BT i uge 27 igen i år fodboldskolen for drenge og piger.

Der er 112 pladser på årets fodboldskole, der var udsolgt efter få timer den dag salget åbnede.

Fodboldskolen ledes igen i år af Peter Gandrup, Bruunshåb og som hjælpere har han mange af de gode lokale trænere fra tidligere.

Der venter børnene en rigtig god oplevelse i denne uge.



BT's Sportsuge

Årets festuge afvikles i år i uge 25 nærmere bestemt fra mandag den 16. juni til og med lørdag den 21. juni.

Vi har når disse linjer læses omdelt programmet til stort set alle husstande i Bruunshåb og Tapdrup. Skulle du ikke have modtaget programmet ligger der ekstra eksemplarer i BT's klubhus og hos købmanden i Bruunshåb.

Vi har igen i år BT Løbet og en række fodboldkampe/fodboldstævner på programmet.

Vi håber derfor, at rigtig mange vil lægge turen forbi BT's anlæg i uge 25 og alle, uanset om man har tilknytning til BT eller ej, er også meget velkommen til at deltage i festen i teltet lørdag aften den 22. juni 2013. Det kunne være dejligt om flere bakkede op omkring dette arrangement, som der også kan læses mere om i det omdelte program for festugen.

Sponsoraftale med Energi Viborg

Igennem flere år har Energi Viborg været én af klubbens gode sponsorer, der både støtter med køb af et reklameskilt samt spilletøj til ungdomshold.

Fra 2014 har Energi Viborg ændret deres sponsorkoncept, så BT udover ovennævnte kan opnå en bonus, såfremt vi skaffer nye el kunder til Energi Viborg.

Energi Viborg Forsyning leverer i øjeblikket bl.a. el til stort set hele Viborg By, hvorimod bl.a. Bruunshåb/Tapdrup området får deres el leveret via Energi Midt i Silkeborg.

Energi Viborg er 100% ejet af Viborg Kommune, så vi synes det vil være meget naturligt, at vi alle støtter op omkring det lokale.

For hver ny kunde som tilmelder sig og anfører Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening til at modtage bonus får klubben kr. 100,00 i tiltrædelsesbonus og de efterfølgende år får klubben kr. 60,00 i fastholdelsesbonus.

Du vil kunne læse mere omkring ovennævnte og tilmelde dig ved at gå ind på klubbens hjemmeside www.bt-if.dk og trykke på link til ovennævnte, eller du kan gå direkte ind på www.voresel.dk

Vi håber der er rigtig mange i området, der på denne måde vil gå ind og støtte klubbens ungdomsarbejde i området.

Folder, der nærmere omtaler ovennævnte, vil blive omdelt.



Vinteraktiviteter i BT/SVIF

I lighed med tidligere år vil der blive tilbudt en række aktiviteter i Møllehøjhallen i den kommende vinter-sæson. De 2 idrætsforeninger BT og SVIF har allerede været samlet med henblik på fordeling af tider m.v. Der vil også i den kommende sæson være tilbud indenfor gymnastik, badminton, håndbold og fodbold.

Der vil blive husstandsomdelt en folder med tilbud i begyndelsen af august.

Vi vil ønske alle en rigtig god sommer.



Kandis i Møllehøjhallen



Vi har tidligere omdelt folder omkring vort arrangement med Kandis i Møllehøjhallen lørdag den 16. august 2014 kl. 18,00 til 2,00.

Der er allerede solgt rigtig mange billetter til arrangementet, og nu skruer vi op for markedsføringen af arrangementet dels i Viborg, dels i Kjellerup, bl.a. via avisannoncer.

Derudover vil der blive omdelt foldere i en række byområder og på P-pladser med henblik på at få solgt de sidste billetter, inden vi går på sommerferie, så vi kan detailplanlægge arrangementet.

Vi håber, at der fortsat er mange i lokalområdet, der ønsker at bakke op omkring dette særlige arrangement i Bruunshåb. Er det tilfældet vil jeg anbefale jer at købe jeres billetter inden alt for længe, så I ikke risikerer, vi må melde udsolgt, da der er begrænset antal billetter til salg.



Håndboldafdelingen

Asmild FH.



*Af Conni Lyngsø Dobrick,
håndboldafdelingen*

Så fik vi afsluttet vores første sæson som Asmild FH. Sæsonen har sportsligt budt på både op - og nedture. På børnesiden har der været rigtig gang i den lige fra de mindste U-6ere til de ældste U-16ere. Der har været stor tilslutning på U-6 og U-10 og der har været rigtig god opbakning fra forældrenes side. På U-10 pigernes hold har Lars haft rigtig mange spillere og næste sæson rykker en del spillere op som U-12ere, så vi mangler en, der vil overtage U-10erne, da Lars fortsætter op med U-12'erne.

Vores U-16 piger var ude at spille om jysk mesterskab og kom hjem med en rigtig flot sølvmedalje. Det er vi rigtig stolte over og håber, der er nogle af de dygtige piger, der vil fortsætte næste sæson, så vi kan få lavet et U-18 damehold.

Vores U-16 drenge spillede en rigtig flot sæson på trods af lidt mangel på spillere. Vi håber også her, at alle vil fortsætte og

forhåbentligt skaffe flere spillere til det kommende U-18 herrehold.

På seniorsiden var der både oprykning- og nedrykningsfest. Herrerne havde to gange oprykning og 1 gange nedrykning, idet der ved ombrydning til nytår blev rykket op fra serie 2 til serie 1 og ved afslutning af sæsonen blev rykket ned igen, mens serie 3 rykkede op i serie 2. Det betyder, at vi næste sæson har 2 serie 2 hold, hvis der er spillere nok til det. Det har været sløjt med opbakningen sidst på sæsonen. Vi håber på spillertilgang, så vi kan bibeholde to herrehold. Damerne havde stilstand i Jyllandsserien, men var tæt på at skulle ud at spille om oprykning til divisionen. Vores serie 2 damer kunne til gengæld holde 2 nedrykningsfester. 1 til ombrydning og igen til afslutningen. Men vi tilmelder hold til serie 3 ved opstart og håber, vi er lidt mere skadesfri i næste sæson, så vi kan rykke op i serie 2 igen.

I bestyrelsen har vi deltaget i kurser vedr. rekruttering og fastholdelse af frivillige. Det er meget vigtigt, at vi har frivillige hænder at kunne trække på i forbindelse med diverse tiltag/arrangementer. Vi vil lave en frivillighedsbank, hvor opgaver i løbet af året vil ligge, så man her kan se, om der er noget, man har mulighed for at hjælpe med. Lige nu har vi brug for hjælpere til det store stævne i Viborg i uge 31, Generation Handball. Her skal vi hjælpe med til ungdomsdiskotek onsdag, torsdag og fredag aftener fra 19 – 22. Det er så overskuelig en opgave, så vi håber,

der er mange, der vil tilmelde sig til dette, så vi kan tjene penge til alt det sjove, spillerne gerne vil deltage i, som f.eks. stævner, cups og diverse afslutninger. Har du lyst til at høre mere om arrangementet, eller vil du gerne tilmelde dig, kan du henvende dig til Anette Overgaard på mail: anette@friskolen-viborg.dk

De nye træningstider kommer til at ligge på vores hjemmeside asmildfh.dk samt på BTs hjemmeside

Rigtig god sommer

Håndboldafdelingen



HOP og RUL LEGELAND

i Møllehøjhallen, Bruunshåbvej 22, Bruunshåb

Glæd jer til alle tiders legedag i Møllehøjhallen
Hallen er fyldt med hoppeborge i alle størrelser
og til alle aldre.

Lørdag den 4. oktober
fra kl. 10.00 til 16.00

Mød op til en rigtig legedag for hele familien.
Entre kr. 65,- for børn – kr. 35,- for voksne



MØLLEHØJHALLEN

Menighedsrådet



Af Aase Langvad, formand

Friluftsgudstjeneste.

Også i denne sommer bliver der mulighed for at deltage i en gudstjeneste under åben himmel. Mød op den **17. august kl. 17.00 på plænen ved Sognehuset**. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved fællesspisning af grillmad med tilbehør, drikkevarer samt kaffe og småkager. I tilfælde dårligt vejr, vil arrangementet selvfølgelig blive afviklet inden døre.

Sogneudflugt .

Onsdag den 27. august til Bramslev bakker ved Mariager Fjord.

Målet for sommer udflugten er i år bl.a den smukke natur omkring Mariager Fjord. På vejen besøges Hadsund Kirke, der er tegnet af Viborg arkitekten C. A. Wiinholt med en grundplan som et græsk kors. Kirken er smukt restaureret, så et uforglemmeligt indtryk venter.

Herefter fortsætter turen til Bramslev bakker ved Mariager Fjord. Her skal vi nyde et godt kaffebord. Naturvejleder Mikkel Rødvig vil fortælle om

kulturlandskabet og den storslåede natur. Der vil også være tid til at gå en lille tur.

Turen koster 100 kr., som vil blive opkrævet i bussen

Afgang fra Tapdrup Sognehus og Overlundgården kl. 12.15

Brunshåb kl. 12.20

Sct Margrethes gård kl. 12.30

Forventet hjemkomst kl. ca . 18

Tilmelding til Asmild kirkekontor

Tlf. 86 67 36 16 senest onsdag, den 20. august.

Asmild og Tapdrup Menighedsråd.

Temagudstjenesten 2014 er i støbeskeen.

Uden at røbe for meget kan vi fortælle, at den i år bliver forberedt sammen med KFUM spejderne 'Nørreågruppe' og temaet sandsynligvis bliver noget, der er karakteristisk for en spejder....

Som noget nyt bliver det en aftengudstjeneste, nemlig:

tirsdag den 30. september kl. 18.

Gudstjenesten varer fra kl. 18 til ca. 18.45. Derefter er der spisning for alle på spejdervis.

Sæt x i kalenderen, og begynd bare at glæde jer!

Tapdrup Menighedsråd og Lisbeth Andersen.

Barndom på Skovsgaard i 1930'erne



Af Niels Krarup

Det var Elna Juuls dejlige artikel i Tappen (marts 2013), der fik mig til tangenterne. Jeg er den lille gut med hvid bøllehat på toppen af hølæsset, som du ser på et af Elna's billeder. Jeg er nemlig født på Skovsgaard, i det værelse vi kaldte Skolestuen, til venstre for Forstuen. Det er en stund siden: I 1927.

Hvorfor hed det Skolestuen? Det var fordi både jeg og mine to ældre søstre blev undervist dér af vores mor i de første 5 skoleår, underskolen, som det hed. Det var ikke usædvanligt dengang, at større gårde/herregårde havde en lærer boende, som underviste ungerne. Dels var transport af småfolk i al slags vejr jo et problem, dels havde undervisningen ikke behov for de hjælpemidler, vi kender i dag. Min mor havde vist selv som ung været ansat som en sådan lærerinde – og det nød jeg godt af, i mere end én forstand: Jeg blev hørt i *hele* lektien, hver dag, og det tog jo kun et par timer. Så

havde jeg lært en masse og havde resten af dagen til at lege, eller til at stikke over til min ven Rasmus, Elna's far. Hos ham lærte jeg mange ting om dyr og landbrug, som mine senere bykammerater havde god grund til at misunde mig, og som har været mig til glæde hele livet. Med Elna og hendes bror spillede jeg 'So i hul' på deres gårdsplads. Om vinteren kælkede vi på 'Juul's den sture bakk', skrænten der hælder ned mod Spangsdal. Glade minder – blandt mange andre.

Min mor "gav ikke ved dørene", jeg lærte at bestille noget, men der var selvsagt kontrol med undervisningen. Eksamen hver sommer med lærer Overgaard-Nielsen fra Tapdrup som eksaminator og pastor Nielsen fra Asmild-Tapdrup som censor. Lærer Overgaard husker jeg tydeligt i lidt anden forbindelse: Han lærte mig noget teoretisk botanik (som min mor afskyede, skønt hun elskede blomster) og så blev jeg også sendt til Tapdrup Skole til gymnastik (som jeg var totalt elendig til). 40 år senere passerede jeg Tapdrup, gik ind til kirken, stødte på hans grav, og tog hatten af.



Når man tænker 80 år tilbage, må man jo huske, at tiderne har ændret sig voldsomt i mellemtiden: I 1920'erne rykkede en embedsmand ind på den nyligt nedlagte herregård, samtidigt med, at unge husmandspar – en helt ny kategori i landbruget - fik foden under eget bord. Det var jo ikke på forhånd givet, at det ville føre til harmonisk naboskab og varme venskaber. Men det gjorde det! Jeg husker mine forældres glæde ved, efter flere år i København, at blive inviteret til Elna Juul's bryllup, og mors beretninger fra festen.

Medvirkende til det gode naboskab var nok, at både mor og far følte sig stærkt knyttet til landet fremfor byen. For eksempel var "godt vejr" for far det, der var godt for landbruget – uanset om det regnede, når vi børn gerne ville på cykeltur! Og for mig blev mine første 13 leveår på Skovsgaard grundlæggende for min holdning til alt, hvad der har med landbrug og natur at gøre. Jeg husker først og fremmest min mor i hendes staudebed og stenhøj, og min far i hans køkkenhave, som forsynede husholdningen året rundt.



Niels og Lise hviler ud på brændestablen

Vist kom der en havemand til efterårsgravning m.v., men vi unger + sommergæsterne blev sandelig sat i arbejde med at skuffe og rive havegange og gårdsplads. Dertil kom hjælpen fra naboerne.

Familierne Juul (hvor vi købte æg, når egne høns ikke slog til), Kolding (hvor jeg hentede nymalket mælk, hvorfra man kunne skumme kaffefløden!) og Klaris var dem, vi havde mest kontakt med, de boede langs det, der i dag hedder Spanggårdsvej. Skønt jeg ikke husker rollefordelingen så ved jeg, at græsplænerne blev slået med le, og træerne i vores lille skov blev fældet, så vi havde brænde til vinteren. Petrea Klaris kom og tog sig af storvasken en gang om måneden, tror jeg. Hun stod en hel dag i røg og damp i vaskekælderen, for det foregik med brændefyr, gruekedel og vaskebræt – det varede endnu 20-30 år før vaskemaskinen fandt indpas. Men når man søndag morgen så hende skrå over vores gårdsplads for at afkorte vejen til kirken en smule, var hun en velklædt, stout kvinde.

Hendes datter Karen, nøjagtig 10 år ældre end jeg, blev min barnepige, da hun selv var 12-13, især for at gå ture med mig. Hun hører til mine tidlige, kære erindringer. Siden blev hun kokkenepige og boede på Skovsgaard, og jeg opfattede hende som en slags storesøster. Så mistede vi kontakten i mange år, men jeg genfandt den heldigvis og genkendte straks hendes stemme i telefonen, skønt hun i mellemtiden var blevet 90 år! Den mærkedag glædede det mig at sende hende en stor buket.

Man transporterede sig til fods eller på cykel, jeg husker kun en enkelt af vore bekendte i Viborg, der havde bil. Så far – og vi børn, efterhånden som vi kom i Katedralskolen, som man kaldte den dengang – tilbagelagde de 4 km til Viborg på den måde. Vist var der rutebilen Viborg - Løvskaal - Randers, men jeg tror kun den kørte to gange om dagen, så den duede ikke som skolebus. Når det var isslag kan jeg huske, at vi gik nede i vejgrøften for at kunne stå fast. Måske kom en lastbil forbi op ad dagen med grus og en mand med en skovl, saltning eksisterede ikke. Samme problemer havde jo landmændene, der hver morgen skulle have aftenens og morgenens mælk transporteret til det lille andelsmejeri i Tisted. Det job gik vist på skift, jeg husker især Jens Kolding på hestetrukken ladvogn med mælkejunger, som han samlede op på sin vej mellem gårdene. Han holdt i tømmerne med bare næver, i bidende frost.



Den unge Niels Krarup

Elna skriver om, at vi var de eneste med telefon, men vi var også de eneste med elektricitet (og WC med septic-tank!) indtil engang i slutningen af 1930'erne.

Jeg husker hendes fars begejstring, da han kunne erstatte hestegangen, der via tandhjul og drivaksel drev tærskværet med en elmotor. Og så kom petroleumlampen på loftet!

Man hjalp hinanden. Jeg ved ikke af, at de tre ovennævnte naboer omgikkes indbyrdes i nogen særlig grad – bortset fra, når nogen fik problemer. Da Rasmus Juul måtte lang tid på sygehuset med et brækket ben, satte naboer en ære i, at hans jord og dyr blev passet mindst lige så godt som til daglig. Det er nok en grundholdning, der er trængt lidt i baggrunden af senere tiders sociale forsorg, hvor meget godt man end kan sige om den.

Landbruget – som jo var det helt dominerende erhverv dengang – var helt afhængig af eksporten, især af bacon, smør og æg til England. Al handel var bundet op på toldmure, kvotaer og handelsaftaler, som f.eks. fastsatte hvor mange baconsvin, der kunne eksporteres. Så måtte man jo styre produktionen, og det gjorde man ved hjælp af 'svinekort' til den enkelte landmand. Og grisen måtte ikke veje mere en 70 kg (tror jeg) *slaget* vægt. Det måtte jo gå galt af og til, og det gjorde det en gang for Rasmus, der fik en 71 kg gris retur fra slagteriet, værsgo og spis, for hvad skulle han nu ellers leve af! Det var tilmed ulovligt at sælge den, men min mor købte alligevel den halve gris eller mere, så der kom gang i at nedsalte og lave medisterpølser og måske afhænde til venner i Viborg – husk, dybfryseren kom først en generation senere. Det var jo lidt problematisk for min far, der var det mest lovlydige menneske, jeg har kendt,

men han hørte samtidigt til de dommere, der lagde mere vægt på lovens hensigt end på dens bogstav, så han lukkede øjnene for sin kones lovbrud – og spiste hendes medisterpølse med god appetit.

Han var jævnlige borte nogle dage ad gangen til nævningeting i Aarhus eller Kolding. Det var jo ikke helt betryggende, at min mor var alene med børn og ung pige, for hun kunne jo ikke råbe naboerne op, hvis der var voldsmænd på færde. Mors brødre forsynede hende derfor med en gammel tromlerevolver, og jeg tør godt garantere for, at mor ville have brugt den, hvis hun følte sig og sine truet! Efter den tyske besættelse i 1940 forlangte de danske myndigheder imidlertid, at alle våben skulle afleveres. Det var bestemt ikke efter min mors smag, men dér måtte hun lige godt rette ind efter far, så af sted til sognefogeden med revolveren.

Kort efter ringede han og spurgte efter landsdommerens våbentilladelse, sådan én skulle man nemlig have allerede dengang. Pinligt, for den fandtes ikke! Far var allerede flyttet til København, hvor han var udnævnt til højesteret, så det var

mor, der tog sig af sagen: ”Hvad skal vi dog gøre, sognefoged, får De nu ikke problemer med de overordnede myndigheder?” – ”A ska nåk or’ne dem” lød svaret – og hvis der blandt læserne til disse linier endnu er én, der kan huske Kræn Meldgaard, så giver du mig nok ret i, at selveste politimesteren i Viborg ikke ville komme langt med at genere et af hans sognebørn.

Jeg har kun ét bittert minde fra dengang: Den 9. april 1940 vågnede jeg ved motorlarm, og da jeg stak hovedet ud ad tagvinduet til mit værelse dukkede en Heinkel 111 op over skovkanten og lige ned over mig. Det billede hænger på min nethinde den dag i dag.

Året efter fulgte vi efter far til København. Det var dybt vemodigt at lukke døren efter sig, og vi græd som var vi piskede. Men de helt unge år er et afgørende grundlag for resten af livet: For forholdet til ens medmennesker, til naturen, dyr, for glæden ved at lære og arbejde. Hvor var jeg dog heldig! Jeg blev født på Skovsgaard.



Villa Agapia.

Ulla og Niels Krarups villa i Frankrig

"Mit" forsamlingshus

Vi har fået denne tekst fra Dorthe Thorgård, Nedertoften 20. Dorthe er gift med Søren Thorgård, hvis moster, Lis Thorgård (billedet) holdt denne tale til sin og sin mands 70 års fødselsdag i Tapdrup Forsamlingshus i 2008.

Talen fortæller noget om det sociale liv i Tapdrup - og også lidt om Tapdrups historie:



Lis Thorgård

Af Dorthe Thorgård,
Nedertoften 20.

Barndom i forsamlingshuset.

Forsamlingshuset er bygget i 1932 - jeg er født i 1938, og forsamlingshuset og jeg har fulgtes ad næsten i alle årene.

Min første erindring var, da vi flyttede op på loftet i forsamlingshuset. Loftet var uden varme, el eller vand. Kun på halvdelen af gulvet var der brædder; mor havde hængt tæpper op for enden af gulvet.

Vi var 4 børn, alle under 7 år. Vi børn sov i den lille garderobe ud til trappen. Det husker jeg især fra den tid vi havde mæslinger, og der skulle være mørkt.

En sen aften stod min lillebror op og faldt ned ad trappen til gangen. Der var bal i salen, og de unge kom ud. Jeg stod og kiggede ned. De unge stod bare og så på drengen, indtil min mor kom og bar ham op.

Det er rigtigt dejligt at tænke på, at det ikke ville ske i dag, hvor unge og børn har en helt anden holdning til hinanden. Krigen sluttede i 45, og vi flyttede til

Thisted; men snart flyttede der tyske flygtninge ind i vores gamle lejlighed. Jeg kan huske, at de så triste ud - følte at det var synd for børnene. De måtte vist ikke gå udenfor området. Vi børn fik en følelse af, at de var forkerte - "de har nok lus", sagde vi til hinanden.

Skolen brugte forsamlingshuset:

Der var ikke gymnastiksal i Tapdrup Skole, så de timer fik vi i forsamlingshuset.

Vi havde en lærer, som de voksne berømmede for at kunne "styre børnene". Vi var meget bange for ham. Engang i 2. klasse skulle vi gå rundt i salen på en række og synge: "Vi vandrer ad den brede vej". Det med at "juble mod den kåde sol" var ikke just vores oplevelse. En klassekammerat turde ikke bede om lov til at gå ud - så tisset fra hende løb i en strøm rundt i salen.

Juletræ i forsamlingshuset:

Til jul var der "juletræ" i forsamlingshuset, vist nok arrangeret af kirken. Det var herligt så længe, det var spændende at lege: "Jeg gik mig over sø og land" og lignende. Allerbedst var, at alle børn fik en pose med mange pebernødder, et æble og 2 - 3 stykker slik.

Ungdom og bal i forsamlingshuset:

Da jeg blev ung, gik jeg til mit første bal i forsamlingshuset.

Vi piger sad på en bænk langs væggen, drengene stod i en klump udenfor døren. Når musikken spillede op, styrtede drengene over mod pigerækken. Det var virkelig nervepirrende og frygteligt, når man pludselig sad midt på bænken alene. Jeg var så ivrig, at jeg engang rejste mig op, da pigen ved siden af blev budt op - den søde fyr dansede så med mig. Det var også dengang svært at finde ud af det med mænd. En ung fyr spurgte engang om jeg ville med ud. Jeg indvilligede; men da han ud for købmandens butik ville kysse mig, blev jeg så forskrækket, at jeg råbte på købmandens kone. Den unge mand gik hovedrystende sin vej.

Sølvbryllup og 70 års fødselsdag:

Jeg rejste fra Tapdrup som 18-årig - og mit næste møde med forsamlingshuset var i begyndelsen af tresserne, hvor min mor og far holdt sølvbryllup. Det foregik i den lille sal. Vi var få gæster. Der var stadig en stram økonomi, og det kneb med at betale renterne på det hus, min far næsten alene havde bygget.

Vi børn var "godt i vej" og havde fået mere borgerlige normer, så gaven fra os var et spisestel, så mor kunne dække op med ens service.

Næste fest var fars 70 års fødselsdag. Han var et familiemenneske og altid utrolig gæstfri over for alle. Mor var kommet på arbejdsmarkedet, så økonomien var betydelig bedre. Alle skulle med. Derfor foregik festen i den store sal. Det skulle vare hele dagen. Vi skulle både have middag med vin og kaffe, og til aften fik vi smørrebrød med øl og sodavand.

Det var en meget varm dag, og hen på eftermiddagen syntes vi, at det ville gøre

godt med en øl, hvilket vi meddelte far. Han protesterede, øllerne var til smørrebrødet. Vi svarede, at vi da kunne betale for øllerne. Jeg kunne se i fars øjne, at han var meget såret, og det giver mig stadig skamfølelse.

Min far døde 2 år senere. Efter begravelsen var vi i forsamlingshusets store sal. Det er ikke rart at miste, men der var også et positivt element. Det gik op for mig, at mit liv ikke er en tidslomme. At det er værdifuldt, at der er fællesskab ved fester, men også at det er trygt og godt, at andre vil deltage i min velfærd, når jeg er ramt af sorg.

Og så var der fest

Festerne hobede sig op - næste generation tog over. Til min søster og svogers sølvbryllup var der sågar dans. Alle sejl var sat til, min søster havde været på slankekur et helt år. Hun var slank, så forrygende godt ud og var strålende glad. Mor holdt 70 års fødselsdag, og hun skulle have en sang. Da jeg skulle skrive og sætte ord på min mor, blev jeg fuld af respekt for den lille stærke kone, der havde født 7 børn - og der er nu 21 børnebørn.

Min lillebror blev voksen og fejrede sin 50 års fødselsdag - selv 3. generation blandede sig og lod sig fejre til konfirmation.

Der var også sørgelige anledninger ... :

Vi fik et årti med megen sorg. Det startede i 1994 med min mors død. Hun blev 78 - og det var ligesom i orden; men da min livsglade søster og nogle år senere min altid trofaste bror døde, var der virkelig sorg.

Samværet i forsamlingshuset med familie og venner efter begravelserne var virkelig en fælles sorg. Det er svært at acceptere, når ens kæreste snydes for alderdommen, men lettere at bære, når man oplever, hvor meget fællesskab og loyalitet betyder.

Den skønne sommerdag:

Derfor er det en ren fryd for min mand og jeg, da vi en skøn sommerdag fejrede vores fælles fødselsdag med en underskøn familie og dejlige venner - så er verden

bare god!

Samfundet har ændret sig, der er fokus på og respekt for børn og unge. Den materielle velstand er øget helt utroligt.

Jeg er blevet ældre - måske klogere, mens forsamlingshuset for mig er et uforanderligt og trygt sted. Det glæder mig, når jeg ser befolkningen til det, det er skabt til: "Fællesskab i både sorg og glæde"!

En stor tak til de tapdrupborgere, som passer godt på "mit" forsamlingshus.

Lis Thorgaard

Kom og syng dig glad!



Af Helle Thygesen

Vi er et lille blandet lejlighedskor i Tapdrup, som synger til vielser, gudstjenester, jul og andre lejligheder.

Vi vil gerne være flere - både mænd og kvinder. Bare du synger rent, så kom glad og tag gerne naboen, eller hvem der ville have lyst til at synge, under armen.

Vi hygger med en pause midt på aftenen med kager, kaffe og te.

Øveaften er torsdage mellem 17.00 - 21.00 i Sognehuset.

Der er **ingen** optagelsesprøve!

Hvis det har fanget din interesse, kan du henvende dig til:

Organist og korleder Maja Simonsen 21808773 for yderligere information!

Strikke-/hygge-/snakkeklub



Af Else Krogh

Efter endnu en fantastisk sæson i vores strikke- hygge klub, holdt vi afslutning mandag den 31. marts. Vi havde en rigtig hyggelig aften med smørrebrød og underholdning. Vi evaluerede også på

sæsonen, som var gået, og mange ting er blevet vendt og drejet i løbet af sæsonen, og det er ikke altid, vi har vidst, hvad der var ret og vrang på historien, men det var ganske vist, at hvis det så også stod i Tappen, så var det sandt.

Jeg takker mange gange for denne sæson og glæder mig til, vi skal i gang med den 10. Sæson. Ja, det er utroligt, at det er 10 år siden vi startede, men I har været trofaste, og det sætter jeg stor pris på. Vi skal have planlagt en jubilæumstur et eller andet sted hen, det skal fejres. Vi ses til oktober.

God sommer!



Her ses nogle af de trofaste piger fra klubben.

Naturen fik en hjælpende hånd

Af Erik Langvad.

På en dejlig solskinsfyldt forårsdag d 27. apr. sørgede 8 Tapdrup-borgere sammen med tusinder af andre danskere over hele landet for at opsamle alle de efterladenskaber, som flød langs Danmarks landeveje, gader og stier. Hermed bidrog Tapdrup Borgerforening på opfordring af Danmarks Naturfredningsforening til at deltage i naturens rengøring. Blandt indsamlerne deltog en af byens dagplejemødre sammen med sine små poder med indsamling af skrald i byens vestlige del, mens en mor med sine 2 børn tog sig af den østlige del. De øvrige indsamlere gik langs byens indfaldsveje. I Tapdrup blev der indsamlet 65 kg skrald samt 198 øldåser; i Viborg kommune indsamledes 1922 kg affald og 5715 dåser. I hele landet blev det i alt til 80 tons affald og 78.706 dåser og flasker.

Efter indsamlingen var Tapdrup Menighedsråd vært ved et kaffebord i Sognehuset, hvor dagens begivenheder/oplevelser og de specielle "fund" blev drøftet. I forhold til sidste års 85 kg affald var det en reducereing. Dette er selvfølgelig glædeligt, men det skal bl. a. ses i lyset af det tidlige forår, som har gjort græsset højere, så de mindre genstande ikke længere kunne ses. Vores indsamler langs Vibækvej kom på ruten i snak med en af beboerne, som kunne oplyse, at de var et par stykker på vejen, som jævnlgt gik en tur for at samle affald langs vejen, når de mente, det var tiltrængt. Det var altså en anden, men glædelig forklaring på den mindre mængde. Dette kan jo samtidig være en opfordring til andre. Strækningen langs Tapdrupvej er den, der giver den

største mængde af alt slags affald, lige fra Mc. Donalds emballage, cigaret- og gajol pakker, sække med haveaffald, alt slags plastic og selvfølgelig en mængde øldåser. Til de mere "spøjse" ting fandt man en bysteholder, en pakke kondomer (brugte som ubrugte), e-cigaretter, trampolin-stænger og hjulkapsler. Der blev sågar fundet brevpapir med navne på kendte personer her fra byen. Derfor vil vi opfordre byens borgere til at dække traileren godt til, inden de kører til papircontaineren eller på lossepladsen, så den slags oplysninger ikke ligger og flyder langs vejene og tilmed også røber synderen.

Flere bilister gjorde tegn med hornet og viste taktegnet, ligesom flere cyklister råbte "Tak for hjælpen", når de passerede vore indsamlere, og en enkelt bilist stoppede endda op, for at få en snak om problemet med al den henkastning af papir m. m. i naturen. Efter endt indsamling fandt man desværre på tilbagevejen igen nykastet Mc Donald emballage, der i den mellem-liggende tid var blevet henkastet.

Vores største problem er dog de ikke pantgivende øldåser fra grænsehandlen, som ligger i mængder langs vore landeveje. Til trods for at politikerne har lovet at løse dette problem, er det alligevel lykkedes handelslobbyen i Tyskland at forhindre en sådan aftale. Man husker vel grænsebutikkernes store avisannoncer i dagbladene om, hvor mange danske arbejdspladser der ville gå tabt, hvis panten blev indført, da grænsebutikkerne var de danske øl- og sodavandsfabrikkers største kunder.

Nattergale tur i Tapdrup

Torsdag den 12. juni, kl. 19.30

**Vi mødes ved legepladsen
for enden af Stationsvej.**

**Medbring cykel, kikkert
og kaffe mv.**

**Vi cykler en tur hen ad banestien
mod Vejrum Vestsø**

**Vi håber at se/høre Bynkefugl,
Græshoppesanger,**

Rørhøgen og selvfølgelig Nattergalen.

Vi forventer turen slutter kl. 22.00

På gensyn

Fuglegruppen i Tapdrup

Carl Erik Dalsgaard

Else og Jan

Tilbyder følgende kurser efterår 2014 (Kursusoversigt)

Onsdagskursus **Træarbejde, deкупørsav og trædrejning** (Som åbent værksted)

Værkstedsleder: Vagn Steffensen – tlf. 86 65 44 43

Kursusdage og –tid: Onsdage kl. 19.00 – 21.45, 10 x 3 timer

Start: Onsdag den 10 september 2014, pris kr. 200,00

Sted: Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet, Tapdrupvej 100

Undervisning og aktivitet. Få ledige pladser

Weekendkursus: **Savning med deкупørsav**

Instruktør: Vagn Steffensen - tlf. 86 65 44 43

Kursusdage: Lør- og søndag den 18 – 19. oktober – 16 timer

Kursuspris: Kr. 390,00 – Pensionister kr. 295,00

Sted: Sløjdlokalet Tapdrup Gl. Skole, Tapdrupvej 100

Weekendkursus: **Pil - Kurve og andet flet i pil**

Instruktør: Birgitte Bach – tlf. 86 63 93 07

Kursusdage: Lørdag og søndag d. 24 – 25/10 -2014, 15 timer

Kursuspris: Kr. 375,00 - Pensionister kr. 285,00

Sted: Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup

Onsdagskursus **Blomster-, advents. - og julebinding** (Under planlægning)

Kursusdage: Onsdage d. 19/11 – 3/12 – 10/12 - 2014 - 3 x 3 t. 9 timer

Kursuspris: kr. 220,00 Pensionister kr. 170,00

Lørdagskursus **Glaskursus / Glaskunst**

Kursusdag: Lørdag den 1/11, 2014, Kl. 9.00 – 15.30, 7 timer

Kursuspris: Kr. 220,00 Pensionister kr. 180,00

Sted: Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup

Under planlægning TRÆDREJEKURSUS som lørdags- eller Weekend. Nærmere herom senere.

Tilmelding og yderlige oplysninger ved

Niels Søgaard. Pramhusvej 1. Tapdrup, 8800 Viborg

Tlf. 86 67 20 94 Mobil 29 82 20 94 eller

e-mail: pramhusvej@fibermail.dk Tilmelding til alle kurser senest

2 uger før kursusstart - Gerne før. Husk at oplyse CPR ved tilmeld..

Det sker i Tapdrup

Juni 2014:

08. kl. 09.15 Pinsegudstjeneste ved L. Andersen
09. kl. 1400 Pinsegudstjeneste i fri luft ved Spejderhuset
"Træknuden" i Bruunshåb ved L. Andersen
15. kl. 09.15 Højmesse ved H. Korsgaard.
16. Start på B/T's festuge
18. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset
21. Slut på B/T's festuge.
22. kl. 09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen.
23. kl. 20.00 Bålet tændes ved legepladsen.
29. kl. 09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen.

Juli 2014:

06. kl. 10.30 Højmesse ved P. B. Andreasen
20. kl. 09.15 Højmesse ved H. Korsgaard.
27. kl. 09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard.

August 2014:

03. kl. 10.30 Højmesse ved L. Andersen.
10. kl. 09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard.
13. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset.
17. kl. 17.00 Friluftsgudstjeneste ved P. B. Andreasen.
24. kl. 09.15 Højmesse ved L. Andersen.
27. kl. 12.15 Sogneudflugt til Bramslev bakker.
31. kl. 09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen.

September 2014:

07. kl. 10.30 Højmesse ved H. Korsgaard.



Adresser m.v.

Asmild-Tapdrup Jagtforening

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a
Tlf. 8660 0008

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening B/T

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb.
Tlf. 8667 2118 - Mob. 4084 8926
Mail: bt.if@mail.dk

Udlejning af flagallé

Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, 8660 0446

Gadebelysning

Energi Viborg. Tlf. 89292921

Møllehøjskolen

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb Tlf. 8725 3600

Formand : Hans Berg,

Bronzehøj 40 Bruunshåb. Tlf. 5162 2085

Møllehøjhallen

Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417

Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup.

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23

Bruunshåb. Tlf. 8667 2118 – Mob. 4084 8926

Overlund Skole

Skolevej 10, Overlund, Tlf. 8725 3500

Tapdrup Børnehave

Tapdrupvej 100 Tlf. 8787 1500

Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk,
8831 Løgstrup. Tlf. 8664 3737.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerske: Mette Engholm.

Tlf. 8787 7753. Mandag og fredag 8.00 –9.00.

Tapdrup Forsamlingshus

Tapdrupvej 108.

Formand: Lars Glerup, Tlf.:21732513

Udlejning: Tonya Bille Nielsen

Tapdrupvej 122, Tlf.: 86603139/20828421

Husflidsforening

Formand: Niels Søgaard Jensen,

Pramhusvej 1. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094

Mail: pramhusvej@fibermail.dk

Tapdrup Kroketteklub

(afd. under B/T)

Formand: Carl Erik Dalsgaard,

Saturnvej 46. Tlf. 8667 3683

Tapdrup Kirke

Præster: Per Bucholdt Andreassen, Gl.

Randersvej 2, Overlund. Tlf. 8667 6347.

Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund.
Tlf. 8667 2780.

Henriette Korsgaard, Kærvænget 12
8800 Viborg. Tlf.: 8662 3459

Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund.
Tlf.: 8667 3616.

Menighedsrådet:

Formand: Åse Langvad,

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407

Graver: Ole S Jensen Tlf. 23348471

Mail: graver.sognehuset@mail.dk

Sekretær: Niels Toftegaard

KFUM – spejderne , Nørreå Gruppe

Formand: Betty Damsgaard Tlf. 86629832.

Grundejerforningen “Ådalen”

Formand: Tina Østergaard,

Anders Nielsensvej 29. tlf. 8660 3028

Tapdrup og Omegns Borgerforening

Formand: Claus Bo Andreassen, Tørvevejen 1,

Tapdrup tlf. 8660 2529 Mobil:4079 8032

Mail: cb.andreassen@mail.tele.dk

Næstformand: Anders Midtgaard Tapdrupvej 73

Tlf. 86 16 27 28 Mail: mg@vghf.dk

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns
Borgerforening.

DEADLINE Næste Nr. : 28 Aug. 2014

Redaktion: Erling Hosbond, Engvej 3.

Tlf. 8660 0240. Mail: beerhos@hotmail.com

Medhjælper: Erik Langvad,

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11

Tlf. 8660 0446 gubi42@hotmail.com

Distribution: Borgerforeningen

Tryk: Svend Thorsen Tlf. 2027 3010

Forside: Tina Jensen

Der tages forbehold for fejl og mangler i
ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer
og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENs
redaktion.