

Tappen

Nr. 1 – 46. årg. Marts 2013



**Beboerblad for Tapdrup
og Omegn**

Redaktionen.

Af Erling Hosbond (*beerhos@hotmail.com*)

Efter en noget kold vinter er det dejligt, at foråret er på vej og dermed vores forårsnummer af Tappen.

På generalforsamlingen efterlyste man flere ideer, forslag og kommentarer til de nye udviklingsplaner for Tapdrup samt til kommuneplanen. Send mail til cb.andreasen@mail.tele.dk., hvis I vil have indflydelse på indholdet!

Formanden nævnte også, at det var mærkeligt, at seniorerne i Tapdrup ikke ville lave et udvalg, som kunne komme med nye tiltag for denne befolkningsgruppe, og samtidig sendte han et sigende blik til de 4 fremmødte seniorer.

Vi vil også gerne takke Iben Jessen for besvarelsen af Borgerstafetten.

Denne gang indgår Elna Juuls beretning om 2 familier på Skovsgård i serien "Det gamle Tapdrup", og det takker vi mange gange for. Er der andre, der har en fortælling fra de "gode gamle dage" i Tapdrup, så er vi meget interesseret - så meld jer endelig.

Borgerforeningen



Af Claus Bo Andreasen

Generalforsamlinger

Den sidste torsdag i februar er der hvert år generalforsamling i Tapdrup Borgerforening og Tapdrup Forsamlingshus. I år deltog ca. 20 borgere, hvilket vist er ny bundrekord og ret bekymrende for foreningsarbejdet i Tapdrup.

På borgerforeningens generalforsamling var der genvalg til Anders Midtgaard og Claus Bo Andreasen. Herudover består bestyrelsen af Dan Jensen, Jan Henriksen og Jonas Lund Nissen.

På forsamlingshusets generalforsamling

var der genvalg til Ole Lund og Laila Bondrup Jensen. Herudover består bestyrelsen af Lars Glerup, Poul Pilgaard, Lars Bech Sørensen og Heidi Øberg.

Beretning

fra borgerforeningens bestyrelse

På borgerforeningens generalforsamling blev der, som vedtægterne byder, redegjort for de aktiviteter, som er gennemført af bestyrelsen. Aktiviteterne omfatter bl.a. dialog med Viborg kommune om fortove, stier, busplaner, trafikdæmpning, skiltning m.m.

Borgerforeningen står fx for vedligehold af banearealet (legepladsen), stier og andre grønne områder i Tapdrup.

Som tidligere omtalt i Tappen har vi i år gang i to stiprojekter. Det ene projekt, som indebærer en sti mellem Tapdrup og Houlkær, er meget langt, og vi håber på indvielse inden sommerferien. Dette projekt, der er etableringen af et samlet stisystem i og omkring Nørreådal, har

Borgerforeningen

et længere tidsperspektiv, som også er godt på vej.

Borgerforeningen holder i løbet af året forskellige arrangementer, bl.a. Sct. Hans bål, bankospil, velkomstmøder og juletræstænding (sammen med menighedsrådet). Herudover støtter vi på forskellig vis andre arrangementer, som fx koncerter, fællesspisninger m.m.

I regi af borgerforeningen står en selvstændig redaktionsgruppe for udgivelse af nærværende blad Tappen, og vi driver hjemmesiden www.tapdrup-by.dk. Endelig kan man leje flagallé ved festlige lejligheder.

Størstedelen af beretningen blev dog brugt til at orientere om forslaget til ny udviklingsplan for Tapdrup.

Orientering om forslag til ny udviklingsplan for Tapdrup

På linje med andre progressive landsbyer har Tapdrup en udviklingsplan. Der er flere formål med udviklingsplanen. For det første skal planen søge at samle borgeres ønsker til udviklingen. Det vil sige, at planen både er et idekatalog for aktiviteterne, men også en plan for byudvikling og planlægning af infrastruktur. Når kommunen undersøger mulighederne for at lave nye udstykninger i Tapdrup, går de eksempelvis ind og ser, hvad der står af ønsker i udviklingsplanen. Herudover skal planen gøre det muligt at gennemføre større fælles projekter. Eksempelvis var legepladsområdet et resultat af den første udviklingsplan. Endelig er udviklingsplanen et middel til branding og kommunikation til tilflyttere.

I Tapdrup arbejder vi med femårige udviklingsplaner, og da den nuværende udløber i 2013, har vi sat gang i arbejdet med at skabe en ny udviklingsplan. Som beskrevet i sidste nummer af Tappen har vi holdt idemøde i sognehuset, og på generalforsamlingen den 28. februar blev et første forslag til planen fremlagt.

Planen beskriver aktiviteter på de fem områder, som blev udvalgt på idemødet i november. Områderne er:

- Børn og unge i Tapdrup
- Fælles faciliteter og grønne områder
- Kultur & arrangementer
- Stier og adgang til naturen i Tapdrup
- Trafik & veje

For hvert område beskrives, hvad borgerforeningen gør, og hvad vi støtter af det, som interesserede borgere selv gør. Borgerforeningens bestyrelse vil ikke selv stå for alle aktiviteter i Tapdrup. Til gengæld har vi masser af erfaring med at skaffe penge til gode projekter. Det vil sige, at hvis man som borger(gruppe) har en ide til et projekt, kan man få råd og økonomisk støtte til ideen fra borgerforeningen.

På generalforsamlingen var der opbakning til forslaget. Vi vil dog gerne have kommentarer og forslag fra endnu flere. Frem til udgivelsen af næste nummer af Tappen ligger forslaget til borgerplan i ”høring” på www.tapdrupby.dk. Her kan du gå ind og læse forslaget, og vi håber på at få flere ideer og forslag.

Borgerforeningen

Nye boligområder og udbygning af Tapdrup

Viborg Kommune har sendt et forslag til kommuneplan i høring. I forslaget foreslås etablering af to nye boligområder i Tapdrup. Det samlede forslag kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside.

Det nye forslag er for Tapdrups vedkommende væsentlig anderledes end den tidligere kommuneplan. På den baggrund havde vi inviteret formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby, til at give en orientering om forslaget på generalforsamlingen.

I forslaget er de to nye boligområder placeret i den nordvestlige del af Tapdrup. Det vil sige i et område nord for Tapdrupvej mellem kirken og den nye rundkørsel på Tapdrupvej/Vibækvej.

Johannes forklarede, at i udarbejdelse af forslaget har planlæggerne taget udgangspunkt i borgerforeningens udviklingsplan, som bl.a. giver udtryk for, at vi ikke ønsker isolerede villakvarterer, men en gradvis udvikling af landsbyen. Endvidere vil placeringen i den vestlige del af Tapdrup give mindre trafik gennem Tapdrup, da de nye beboere vil kunne benytte den nye rundkørsel ved Vibækvej.

I den efterfølgende debat blev det især påpeget, at Tapdrup fortsat mangler en sti og fortov/cykelsti til Kokærvænget. Det er yderst problematisk for beboerne (især børnene), at der pt. kun er adgang til Kokærvænget via Taphedevej, som i den sydlige ende er yderst farlig for bløde trafikanter. På den baggrund blev det bl.a.

foreslået at trække den nye udstykning helt over til Taphedevej. Dette vil give mulighed for etablering af fortov og trafikdæmpning m.m. på Taphedevej. Johannes Vesterby tilkendegav, at byrådet vil være lydhør overfor ønsker fra borgerne.

Borgerforeningen overvejer p.t. sit høringssvar til kommuneplanen, og vi vil gerne have yderligere kommentarer og forslag. Det kan ske via en mail til formanden på cb.andreassen@mail.tele.dk. Vi vil gerne have forslag både til det foreliggende forslag til ny kommuneplan og til udviklingen i Tapdrup generelt. Vi skal have forslagene senest den 22. marts, da høringsperioden udløber den 27. marts.

Regnskab 2012

Af Dan Jensen

På generalforsamlingen den 28. februar 2013 blev regnskabet 2012 for Tapdrup Borgerforening og for Tapdrup Puljen gennemgået og godkendt af den fremmødte forsamling. Borgerforeningen kunne glædeligt præsentere et overskud på 16.829,53 kr. mod et underskud på 14.095,27 kr. i 2011.

Forklaringen kan bl.a. findes i, at vi sidste år fik opbakning til at sætte kontingentet op fra 100 kr. til 150 kr. pr. husstand. Det giver naturligvis ekstra indtægter, men det er også glædeligt at konstatere, at endnu flere husstande faktisk har valgt at blive medlem af Tapdrup Borgerforening. Det giver alt andet lige mulighed for at sætte flere aktiviteter og tiltag i gang i byen til glæde for alle borgere.

Kommuneplan for Tapdrup

TAPDRUP



Bykarakteristik

Byen i Landskabet

Tapdrup ligger som en forstad til Viborg ca. 4 km øst herfor.

Byen ligger på et lille plateau ovenfor Nørreådalens. Syd for byen breder ådalen sig med store naturmæssige kvaliteter. Terrænet nord for byen stiger kraftigt.

Syd for byen ligger det gamle jernbanetracé mellem Viborg og Fårup, som nu er omdannet til en asfalteret cykelsti, der giver gode stiforbindelser både til Viborg og til Vejrumbo.

Sydvest for byen ligger Subæk Mølle, som er én af flere møller i området øst for Viborg.

Byens huse og byens rum

Tapdrup var oprindelig en lille sluttet klyngeby omkring Tapdrupvej, senere en mindre stationsby.

Fra starten af 1970'erne blev den oprindelige landsby udbygget med parcelhuse primært mod sydvest. Den nyeste udvikling af byen er sket mod øst og nord i form af henholdsvis jordbrugsparceller og parcelhuse.

I byens østlige del ligger en mindre idrætsplads, og der er et grønt område med legeplads for enden af Stationsvej ved Nørreådalens og cykelstien.

Byens service og butikker

I Tapdrup er børnehaven og forsamlingshus. Der findes enkelte liberale erhverv.

Der er busforbindelser til Randers og Viborg.

Byens udvikling

Byens udvikling

Tapdrup har i de seneste år haft stor bosætning og forventes i planperioden fortsat at have stor vækst fra ca. 500 indbyggere til ca. 640 indbyggere – en stigning på 29 %.

Det beregnede arealbehov viser, at der ikke er behov for nyt areal til hverken boliger eller erhverv i planperioden. For en nærmere vurdering af arealbehov til byudvikling se side 86.

Byens særlige styrker og roller

Tapdrup er en attraktiv bosætningsby. Den ligger kun 4 km fra Viborg, der er kort afstand til den større bys faciliteter, og der er gode rekreative muligheder i hele nærområdet.

Tapdrup er omgivet af en flot natur, og byens boligområder er placeret, så de har en god udsigt til landskabet og Nørreådalens.

Ved yderligere byudvikling skal det sikres, at det bakkede landskab nord for byen friholdes, og at der skabes grønne kiler mellem boligområderne.

Borgerplan

Der er udarbejdet en borgerplan for Tapdrup: Tapdrup Udviklingsplan. Borgerplanen kan ses på www.viborg.dk.

Plan

Byrådet vil for at understøtte udviklingen

1. Planlægge nyt boligområde (A) ved Tapdrupvej
2. Pege på nye boligområder nord for byen (B) som del af en langsigtet udvikling.
3. Sikre at den overordnede grønne struktur ved udlæg af rekreative bynære grønne områder



Tapdrup-Puljen

Af Dan Jensen

Borgerforeningen administrerer også Tapdrup-Puljen, der yder støtte til almen-nyttige formål i Tapdrup. Der blev udbetalt bidrag på 2.393 kr. i 2012, og grundet renteindtægter m.m. kunne Tapdrup Puljen således præsentere et regnskabsmæssigt overskud på 150,34 kr. i 2012. Ved udgangen af 2012 udgjorde den samlede puljebestand 206.603,74 kr.

Der var indkommet 2 ansøgninger om udlodning i 2013 fra Tapdrup Puljen: Første ansøgning er på 10.000 kr. som "underskudsgaranti" i forbindelse med afholdelse af kulturarrangementer i Tap-

drup i 2013. Bestyrelsen har valgt at **imødekomme** ansøgningen.

Anden ansøgning er på 2.500 kr. til indkøb af 2 frugtpressere og 2 stk. frugtkværne til brug ved en årligt "moste-weekend" med mulighed for at medbringe egen æble/frugthøst og lave most på foreningens udstyr. Bestyrelsen valgte at **afslå** ansøgningen, da udstyret til den pris efter nogen drøftelse blev fundet i for dårlig stand til at kunne bruges år efter år.

Til gengæld vil Tapdrup Borgerforening gerne betale for leje af udstyr i 2013 – og er arrangement en succes i 2013 vil Tapdrup-Puljen være positive overfor køb i 2014 af udstyr i en endnu bedre kvalitet og højere pris.

Velkomstmøde for tilflyttere til Tapdrup

Onsdag den 1. maj kl. 18.00 – 21.00 i Tapdrup Sognehus

Er du flyttet til Tapdrup inden for de senere år eller tænker du på at gøre det? I givet fald inviterer foreningerne i Tapdrup dig og din familie til et velkomstmøde i sognehuset i Tapdrup.

På mødet vil vi indledningsvist byde på lidt aftensmad, dernæst vil foreningerne i Tapdrup fortælle om aktiviteter og muligheder i området.

Invitationen gælder selvfølgelig hele familien – og det er helt ok, hvis børnene tager hjem efter spisningen.

Vi vil meget gerne have en tilmelding senest den 15. april til Jan Henriksen på jan@freemore.dk eller tlf. 20 35 03 04.

Program

- | | |
|--|--|
| 1 Præsentationsrunde og aftensmad | 5 Orientering om Tapdrup Forsamlingshus |
| 2 Orientering om Nørreåspejderne | 6 Orientering om Tapdrup Menighedsråd |
| 3 Orientering om Brunshåb/Tapdrup Idrætsforen. | 7 Orientering om andre aktiviteter i Tapdrup |
| 4 Orientering om Tapdrup Husflidsforening | 8 Orientering om Tapdrup Borgerforening m.m. |

Spørgsmål og afslutning

Irsk aften i Tapdrup Forsamlingshus



Af Dan Jensen, Stationsvej 13

Så inviterer vi igen til et hyggeligt kulturarrangement i Tapdrup. Denne gang har vi valgt at lave et helaftensarrangement **lørdag den 13. april 2013**, og vi håber på rigtig stor opbakning!

Kl. 18.30 åbner vi nemlig dørene til **IRSK AFTEN** i et festpyntet forsamlingshus. For at komme i den rette stemning serverer vi kl. 19.00 den traditionelle irske stuvning med efterfølgende kaffe og en lækker dessert.

Når vi har fået ”lagt bunden”, går bandet **ALMOST IRISH** på scenen. Bandet har 7 år på bagen og skabt sig et markant navn på den danske folkemusik-scene. De har efterhånden spillet landet tyndt og gør sig desuden bemærket i det nordtyske samt sydnorske med afstikkere til det østlige Irland, har udgivet tre efterspurgte plader og har med stor succes gæstet mange af landets folkfestivaler, musikklubber og spillesteder. Gruppen er

på den måde blevet et eftertragtet navn i folkemusiksammenhænge og fanger deres publikum med sjæl, varme og en sprudlende energi.

De 4 stærkt musikalske brødre blander flerstemmig sang, irske fløjter, guitarer, violin, tenorbanjo, bouzouki, mandolin, kontrabas og rammetrommer sammen til en imponerende helhed og noget af det tætteste, man kommer på irsk musik i Danmark. Brødrene finder de gamle irske sange og melodier frem og fortolker dem ind i deres eget univers, men formår samtidigt at bibeholde en brændende ægthed og en dyb respekt for traditionen.



Nogle af sangene kender man måske – og nogle få kan man måske synge med på – men det er ikke de kendte gamle traverser der fylder sætlisten hos **ALMOST IRISH**. Brødrene arbejder ihærdigt på konstant at udvikle, finpudse og arrangere deres fortolkning af folkemusikken og graver sig igennem pladesamlinger og gamle sangbøger i deres søgen efter mere

ukendte sange for til sidst at gøre dem til deres egne og tage dem med til koncerterne. Deres musikalske udtryk fra scenen er energisk, velarrangeret, stærkt og ægte og lyser langt væk af passion og spilleglæde. *Mere info på www.almost-irish.dk*

Når ALMOST IRISH har spillet 2 x 50 minutter, håber vi på, at mange af gæsterne vil blive hos os lidt endnu. Vi fortsætter nemlig hyggen så længe I lyster - med musik "for voksne" og med baren åben. I baren serveres der blandt andet

alm. og irsk øl fra fad, irish coffee, Breezer/Mokai, vin og vand. Så mon ikke vi kan fortsætte hyggen i rette irske stemning?

Alt dette får du for den nette sum af 175 kr. pr. person. Billetterne sælges **kun i forsalg frem til 3. april** hos købmændene i Bruunshåb og Vejrumbro og hos Dan og Tina Jensen, Stationsvej 13 i Tapdrup.

Vi håber på fuldt hus, så tag din nabo, ven eller familie med til en hyggelig aften i Tapdrup Forsamlingshus. Alle er velkomne!

Familiedag i 2013?



Af Dan Jensen, Stationsvej 13

I de foregående 3 år har jeg taget initiativ til at afholde FAMILIEDAG med stor opbakning fra Tapdrups børn og voksne.

2010 og 2011 havde vi etableret forskellige legeaktiviteter, bål, skattejagt og grill m.m. nede på fællesområdet ved Bane-stien. I 2012 prøvede vi arrangementet af i en lidt anden form, idet vi afholdt fælles kanotur på Nørreåen for ca. 50 børn og

voksne og grillmad på fællesarealet om aftenen.

Jeg kan desværre allerede nu vurdere, at jeg ikke har tidsmæssig mulighed for at arrangere en FAMILIEDAG i år! Derfor dette indlæg, fordi jeg på denne måde håber, at nogle af jer andre i byen har lyst til tage kampen op med at få stablet et arrangement på benene, når nu det tidligere har været en stor succes. Min erfaring er, at det har været muligt at fremskaffe hjælpende hænder til afholdelsen, men én skal jo ligesom tage initiativet!

Har du brug for sparring eller inspiration omkring de tidligere erfaringer er du meget velkommen til at kontakte mig på stationsvej13@mail.dk eller tlf. 28 29 57 14.

Borgerstafetten

en dejlig oplevelse at flytte til Tapdrup, og vi er alle blevet taget rigtig godt imod.



*Af Iben Jessen
Tapdrupvænget 24*

Med foråret lige om hjørnet blev det min tur til at gribe stafetten. Jeg hedder Iben Jessen og er sammen med resten af familien, som består af min mand Mads og vores to døtre Katrine 12 år og Matilde 9 år, flyttet ind på Tapdrupvænget. Katrine gik for et godt stykke tid siden i Tapdrup børnehaven, så allerede dengang mødte vi de flinke Tapdrupborgere. Jeg er vokset op i Bruunshåb og Mads kommer fra Mønsted.

Vi har tidligere boet i Rindsholm igennem 15 år, hvor vi satte vores hus i stand af flere omgange. Det havde længe været vores store ønske at flytte til området, hvor der var legekammerater i nærheden, så pigerne også kunne opleve det at mødes ude på vejen efter aftensmaden med alle de andre børn til en gang rundbold eller lign. Det har været

Naturen og de smukke omgivelser er helt fantastiske, og vi nyder alle de lange gåture (især Rocky vores lille hund), som til tider har det med at ville opdage Tapdrup på egen hånd. Til daglig arbejder jeg som tandklinikassistent, hvilket jeg er meget glad for. Mads er anlægsgartner og arbejder ved VM-anlæg.

Lige nu går vi og glæder os til, at foråret rigtig sætter ind, for så kan vi så småt begynde at pusle lidt ude i haven. Det er et projekt i sig selv at starte op fra bunden med en ny have, men også spændende. Liv, hygge og masser af farver i haven er med tiden blevet en stor interesse for os, men vi ved også, at det er et projekt, som nok aldrig bliver afsluttet, og med et nyt kapitel her på Tapdrupvænget er vi knap begyndt.

Som sagt er vi glade for at flytte hertil, gode naboer og skønne unger, der kigger forbi. Fornemmelsen af bl.a. et godt socialt sammenhold gør, at vi føler os hjemme her. Vi glæder os til at tilbringe forhåbentlig mange år her i Tapdrup. Jeg giver stafetten videre til Svend Døssing.



En beretning om to familier på Skovsgård.

Af Elna Juul.

I 1924 købte mine forældre det lille statshusmandsbrug (Tapdrupvej 53), der ligger ved siden af den gamle herregård, og næsten samtidig hermed flyttede fam. Krarup ind på Skovsgård. Det viste sig at blive et virkeligt godt naboskab de to familier imellem, ja, jeg vil endda sige nogen af de bedste naboer, vi har haft, og som vi blev nær knyttet til. En tid, som for mig stadig står som den skønneste, og som jeg aldrig vil glemme.



Mit hjem. Husmandsbrug fra 1922.

(Tapdrupvej 53)

Familien bestod af Frederik og Karen Krarup og deres 3 børn. Han var landsdommer ved Vestre Landsret og hun hjemmegående husmor. Som husfrue var der nok at se til i det store hus, ofte med mange gæster, især medlemmer af familien boede der over længere tid.

Som hjælp havde de ansat en tjenestepige og en havemand. Mens tjenestepigen sammen med fru Krarup stod for alt husarbejdet indendørs, var det havemandens opgave at ordne alt, hvad der var at passe udendørs, og det var slet ikke så lidt, da den store parklignende have skulle være en pryd for herresædet.

Fra landevejen var der åbent udsyn ind

mod huset, og ved indkørslen stod der 2 stensøjler, hver med en kugle på toppen. Herfra førte en let snoet og grusbelagt indkørselsvej op til hovedtrappen og derefter videre rundt omkring en cirkelformet plæne med stedsegrønne prydbuske, og langs kanten stod der store sten med tunge kæder imellem. Fra indkørslen førte et stendige beplantet med mange forskellige stenplanter op til en hvidmalet havelåge, og langs stendiget var der en bræmme med et flor af løgplanter og andre smukke blomster. Havelågen førte ind til en mægtig prydhave med brede havegange, et væld af blomster og store græsplæner og bag denne lå en stor frugthave med mange forskellige slags frugttræer og -buske.



*Indkørsel til Skovsgårds hovedtrappe.
I baggrunden ses vindmøllen til vandforsyningen.*

Urtehaven med de mange slags grøntsager stod hr. og fru Krarup selv for. Græskanterne skulle være smukt afstukket ligesom havegangene og indkørslen skulle være skuffede og revne, og da vi børn jo skulle lære at arbejde, blev det en opgave for Krarups børn og mig.

Alt havearbejde dengang foregik med håndredskaber, og da det jo var før plæneklipperens tid, blev græsset slået med le. Det blev min fars arbejde at få græsset slået og derefter fjernet. Græsset blev lagt på en hestevogn og brugt som foder til vore dyr. Selve afhentningen glædede Krarups børn sig meget til, for de elskede at få en køretur enten ved at sidde oven på læsset eller på hesteryg.



Græs fra haven køres væk. På læsset sidder Bente, Lise og Niels Krarup.

Med sin spadserestok i hånden og hat på hovedet gik Frederik Krarup hver dag til og fra sit arbejde ved landsretten i Viborg. Han elskede disse lange spadsereture med frisk luft efter at have siddet inden døre hele dagen. Ofte gik fru Krarup ham i møde sammen med hunden for at kunne følges med ham hjem.

De havde ikke bil, men til gengæld havde de en telefon, som på en måde også blev vores, eftersom vi gerne måtte benytte den. Jeg erindrer, at jeg som mindreårig

blev sendt om på Skovsgård med en seddel, når vi hurtigt havde brug for at få tilkaldt læge, dyrlæge eller noget andet vigtigt. Deres børn kom også over med sedler, når de havde modtaget besked til os. Fru Krarup har fortalt mig, at første gang vi gjorde brug af telefonen, var ved min fødsel, da der skulle sendes bud til jordemoderen. Når jeg i min barndom ikke havde flere pligter derhjemme, fik jeg næsten daglig lov til at gå om på gården for at lege med pigerne. Engang var deres yngste pige sengeliggende i ca. 2 mdr. pga. en børnesygdom. For at tiden ikke skulle blive for lang for hende i børneværelset, måtte jeg gerne komme og underholde hende. Det gjorde jeg gerne, for her var legetøj, jeg aldrig før havde set. Der var mange dukker med masser af dukketøj, og således mange muligheder for at klæde dem på. Der var også små skabe med bøjler til tøjet og med skuffer til sko, sokker og støvler. Det var ting, jeg ikke anede, kunne købes. Derhjemme havde jeg ikke legetøj, kun bagsiden af en tom sukkerpose, som vi måtte tegne på eller klippe i.



Familien nyder kaffen udendørs. Karen og Frederik Krarup bagerst. Lise og Niels til højre.

Børnene fik hjemmeundervisning, og det var fru Krarup selv, der underviste dem i et lokale, som var indrettet som skolestue. Her var alle skolesager og alt legetøj anbragt, og her blev det, eftersom det ikke måtte findes uden for dette lokale. Ind imellem kom lærerinden fra Tapdrup skole, frk. Jessie Anthonsen, for at høre, om børnene havde lært, hvad de skulle. De kom dog i Tapdrup skole en kort periode, inden de skulle i realskolen, som dengang var på Katedralskolen, for senere at fortsætte, så de kunne få deres studentereksamen.

Den årlige sommertur.

Hvert år i sommerferien skulle vi have en udflugtskøretur, og det skulle foregå standsmæssigt. En charabanc blev lejet i Viborg, og min far skulle være kusk og spænde vore 2 heste for. Nu blev seletøjet eftersat for at konstatere, om noget skulle fornyes, læderet skulle smøres i sort og messingspænderne pudses, så det hele skinnede.



Udflugt med charabanc.

Rasmus Juul er kusk. Lise på hest, mens Fr. Krarup informerer.

Fru Krarup sørgede selv for madkurvene, som blev medbragt tillige med drikkevarer og en masse frugt. Hvis der

var mange børn, kunne vognen rumme 12 til 14 personer. Jeg var også med og kan ikke mindes, at vi nogen sinde har haft dårligt vejr.

(Der var altid på forhånd aftalt et besøg med et andet gods, enten Randrup, Sødal, Tjele, Palstrup, Aunsbjerg eller Frisenborg. Der blev råbt hurra mange gange på turen til forbipasserende, som også gengældte hyldesten. Vi blev ved ankomsten altid statelig modtaget med en hjertelig velkomst, når vi stoppede ved indgangstrappen. Derefter blev hestene spændt fra, fik vand, sat på græs og endda tildelt brød og gulerødder, som var medbragt. Vi fik en rundvisning på godset og drak kaffe i haven, inden turen atter gik hjemad. Hvis det blev lidt sent på aftenen, blev lysene tændt i vognlygterne. Det var nogle herlige ture, som vi så frem til hvert år. Far fik en flaske vin, og der blev takket for en herlig og uforglemmelig dag.

Skovsgård havde deres eget vandværk. Bag ejendommen var der en brønd med en vindmølle, der via en beholder ikke alene forsynede Skovsgård, men også gartneriet og "Hønsehuset". Vi fik vand fra en anden fælles brønd, men i vindstille vejr havde vi næsten aldrig vand, da vi var sidst på ledningen, og dem før os havde sikret sig med ekstra forsyning. I disse situationer tillod Krarup, at vi hentede alt det vand, vi skulle bruge til dyrene og os selv. Hos dem var der altid hjælp at hente. De talte med alle mennesker uden nogen rangsforskel, hvad der absolut ikke var almindeligt dengang, og så gik familien jævnlige i Tapdrup kirke, hvor også deres børn blev konfirmeret.

D. 18. juni 1940 blev Frederik Krarup udnævnt til højesteretsdommer, så fami-

lien måtte flytte til København. Børnene måtte jo også med, for at de kunne starte skolen der efter ferien, så det var en trist meddelelse for dem og mig, men fru Krarup blev i huset, indtil det blev solgt. Dog rejste hun ind imellem til København i nogle dage, og så skulle jeg passe schæferhunden og blomsterne. Huset var ikke let at sælge under krigen, men der kom dog flere, som gerne ville se det, mens jeg stod for rundvisningen, bl. a. en diakon, som ville lave huset om til et plejehjem, men der skulle forandres for meget, så det blev for dyrt.



Bente Krarup med schæferhunden.

En dag kom der 3 tyske officerer, som også ville se huset. Den opgave kunne jeg godt have været foruden, men heldigvis var hunden der. Så snart døren blev lukket op, stod hunden faretruende foran dem. Straks kom armene i vejret på tyskerne, og de blev først taget ned, da jeg fik hold på hunden. Hunden fulgte mig troligt under rundvisningen, så de gjorde mig ikke noget. Vi var bange for at få dem som naboer, men det skete heldigvis ikke. Efter et år kom afgørelsen endelig. Den 15. aug. 1941 skulle de nye ejere flytte ind. Alt skulle pakkes ned, og jeg måtte hjælpe. Den 10. aug. kom hele familien over for at sige farvel. Det var hårdt efter 17 års godt naboskab; alle græd, men vi lovede hinanden at skulle ses igen. Det skete da også ind imellem, når de var på besøg hos deres venner i Viborg, at de kom cyklende hertil for at hilse på os. De havde hvert år haft en feriedreng boende, Mogens Bøgvad fra København, men nu kom han i stedet på sommerferie hos os. Ellers var vi i brevkontakt med hinanden, og det er jeg stadig med deres yngste datter Lise i Tønder, som jeg endnu besøger et par gange om året. Men det var hårdt, at se den store flyttebil forsvinde med alt det dejlige, som havde været en stor del af mit liv.

Hr. og fru Finsen flytter ind.

Jon Finsen var forhenværende telegrafbestyrer på Færøerne, hvor han havde virket i 22 år. Der kom snart bud, om jeg ikke havde lyst til at være pige i huset hos dem. Det har sikkert været fru Krarup, som har anbefalet mig, eftersom jeg kendte huset ud og ind. Jeg var både glad og ked af det, for det var jo ikke Krarups, jeg flyttede ind til, men sagde alligevel ja. Det var fine mennesker og så høj i rang, at de

ikke talte med almindelige folk. Det blev nu i stedet til et lukket og koldt Skovsgård, men det måtte jeg leve med, selv om det var svært, når der altid havde været så meget liv i gården.

De ville ikke have en havemand, selv om de ikke selv var i stand til at passe haven, så den før så flotte have gik langsomt i forfald.



Skitse over stueetagen. Overetage: soveværelse m/altan og 5 værelser.

Kælder: Brænde- og fyrrum, vaske-, tørre- bade- og viktualierum.

Udhus til havemøbler, cykler og dværghøns.

Også frugthaven blev forsømt, og frugterne fik lov til at ligge; det var ikke så sjovt at se på. Og så var det ovre med hjælpsomheden med telefon, vand m. m. Jeg sov derhjemme, mødte kl. 7 og havde selv en nøgle, så jeg kunne gå ind ad bagdøren og lave morgenmad. Men først skulle den store nedsænkingsrist, der virkede som supplement til husets centralvarmeanlæg kobles fra komfuret med et håndsving, så komfuret blev frigjort. Når hr. og fru Finsen indfandt sig ved morgenbordet sad de over for hinanden ved det store, runde spisebord inde i stuen. Hr. Finsen skulle have et blødkogt æg hver morgen, og hvis der manglede salt eller andet, der var blevet glemt, blev der ringet med en klokke, og så måtte jeg hurtigt skifte det store, hvide sygeplejeforklæde med et serveringsforklæde og gå ind for at høre, hvad herskabet ønskede. Det var ikke så sjovt, hvis der blev ringet for mange gange. En virkelig forandring; fru Krarup var aldrig for fin til at hjælpe i køkkenet eller gå

efter glemte ting. Der blev forlangt, at jeg om eftermiddagen og når der var gæster skulle være iført sort kjole, sorte sko, hvidt serveringsforklæde, hvid krave og have en hvid kappe på hovedet. Når man ventede gæster, blev det dækkede bord altid kontrolleret af fru, om der manglede noget, om alt var stillet på den rette plads og måde. Jeg anede ikke, hvad skylleskåle skulle bruges til, men lærte, at det var til at skylle fingre i efter måltidet. Når gæsterne kom, skulle jeg modtage dem i entreen, byde velkommen, tage imod overtøjet, hænge det på bøjle og placere hat og stok på rette plads. Derpå vise dem ind i dagligstuen, hvor de blev modtaget af værtparret med en velkomstdrink før middagen. Maden skulle være klar til det aftalte tidspunkt, og straks efter man var gået til bords, blev der ringet på klokken, når forretten skulle serveres. – ”Serveringsforklæde på, - husk at servere fra venstre side, - ikke spil på dug eller mennesker, - kun svare, hvis der blev spurgt.” Drikkevarerne serverede de

dog selv. Derpå ud for atter at iklæde mig det store køkkenforklæde og gøre næste ret klar.

Klokken lød igen. ”Serveringsforklædet på, - husk at tage ud fra højre side, - rydde op, - ind med nye tallerkener, - og næste ret kunne serveres.” Det samme gentog sig de 3 eller 4 retter igennem. Godt jeg havde gået på aftenskole og lært alle de fine manerer.

Når gæsterne forlod spisestuen, trak man ind i havestuen, hvor kaminilden lunede. Så var det med at få bordet ryddet og det hele vasket op i hånden. Især de mange glas, både fra velkomstdrinken samt de 4 glas fra hver kuvert, tog sin tid. Senere skulle kaffen serveres i havestuen på et aftalt tidspunkt. Når opvasken fra middagen endelig var færdig, skulle der fyldes op med brænde og den store varmerist atter kobles til komfuret, inden jeg kunne låse og gå hjem. En lang, streng dag var til ende for en nervøs 16-årig pige. Men næste morgen kl. 7 startede jeg igen med opvask af kopper og glas fra aftenkaffen, så servere morgenmad og derpå rengøring af hele det store hus med fejekost og gulvskrube samt at børste tæpperne med en lille fejbørste og en dertil hørende bakke.

Fru Henriette Finsen var katolik og gik hver søndag til den katolske kirke i Viborg. Hr. Finsen var jæger og kom i jagttiden ofte hjem med en fasan, som jeg så kunne plukke og rengøre til søndagsmiddagen, mens fru var i kirke.

Familien Finsen boede jo på Skovsgård i krigsårene, og en dag jeg kom derover efter at have været hushjælp ved en fest aftenen før, var Jon Finsen fuldstændig ude af flippen. Han løb rundt i stuerne og skældte ud, så jeg blev bange for, at det var mig, der havde gjort noget forkert, og som han var blevet rasende på. Men det viste sig at være de ”forbistrede englændere”, der ved en fejl havde bombet den franske skole i København, og hans barnebarn, som netop gik i den skole, var en af de dræbte.

I 1946 blev Skovsgård solgt til Statsadvokat Hornemann, men hvor Finsens flyttede hen, ved jeg ikke. Fru Henriette Finsen blev begravet på Asmild kirkegård sammen med datteren Jonna, som døde senere. Men Jon Finsen blev ikke begravet her.

Det var så beretningen om to vidt forskellige familier på Skovsgård. En virkelig historie, oplevet af en ung pige. Der kunne skrives meget mere, men alt skal jo have en ende.

Affaldsindsamling i Tapdrup

Vi plejer hvert år at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, hvor vi gør rent langs veje og stier i Tapdrup.

I år foregår affaldsindsamlingen **søndag d. 21. april**. Håber, du har lyst til at deltage.

Vi mødes **ved sognehuset kl. 10.00**, hvor hver får tildelt en rute samt remedier til indsamlingen.

Tilmelding: P.E. Langvad på tlf. 86 60 04 07 eller på e-mail aaogelangvad@mail.dk.

Som afslutning på indsamlingen og som tak for indsatsen serverer Tapdrup Menighedsråd eftermiddagskaffe i Sognehuset kl. 15.00

BT`s Idrætsforening



Af Leo Jacobsen, formand

I BT's medlemslotteri er der udtrukket følgende numre:

Februar : 142, 48 og 130

Marts : 27, 95 og 63

Der er ingen udtrækning i januar.

Seniorfodbold:

I sommersæsonen deltager BT med seniorhold i henholdsvis serie 3 og serie 5. Seniortrænere er i år Thomas Christoffersen, Thomas Kristensen og Morten Gregersen. Der er normalt træning mandag og onsdag fra kl. 19,00. Desuden er der tilmeldt hold i old boys rækken (fra 32 år) - kampe spilles onsdage. Superveteranrækken - kampe spilles mandage.

Desuden er der et hold i damerækken, hvor Martin Krag også i år er træner.

Ungdomsfodbold i BT:

I lighed med tidligere år samarbejder BT og SVIF omkring fodbold for ungdomsspillere i udendørssæsonen.

Vi tilbyder i år fodbold for såvel piger som drenge fra de yngste født i 2007/2008 til og med U 13 drenge født i 2000/2001. Der kan dog forekomme enkelte årgange

indenfor pigefodbold, hvor vi ikke har hold tilmeldt.

Vi håber, at vi også i år må få stor tilgang af nye ungdomsspillere i klubben.

Ønsker du at høre nærmere omkring træningstidspunkter, kan du sende en mail til bt.if@mail.dk

Det kan oplyses, at U 10 og U 11 piger (født i 2002 og 2003) samt U 6, U 7, U 8, (født i 2005 til 2007/2008) har træningsopstart fredag den 5. april 2013 kl. 16,00 på BT's baner, Vibækvej 43, Bruunshåb. U 9 drenge forventer træningsstart inden påske, nærmere følger.

U 13 drenge har haft træningsstart mandag den 4. marts 2013, herefter er der træning hver mandag og onsdag fra 16,30-18,00 på BT's baner, Vibækvej 43.

Der vil også på anden måde blive orienteret omkring træningsstart m.v. Træningsstart for U 10 drenge er ikke fastlagt, men der er fundet 3 nye trænere til holdet.

Det kan oplyses, at alle trænere med undtagelse 2-3 trænere fra sæsonen 2012 fortsætter i sæsonen 2013.

Fodboldskole i BT:

I lighed med sidste år kan vi tilbyde såvel drenge som piger deltagelse i DBU's fodboldskole, der i 2013 finder sted i uge 27 nærmere bestemt fra mandag den 1. juli 2013 til og med fredag den 5. juli

BT's Idrætsforening

2013. Skoleleder i 2013 er Peter Gandrup, Bruunshåb.

Billetsalget til fodboldskolen starter tirsdag den 5. marts 2013 kl. 10,00. Du kan tilmelde dig på billetnets hjemmeside www.billetnet.dk eller på et posthus eller hos Tinghallen, Viborg.

Såfremt du ikke tilmelder dig i løbet af formiddagen denne dato, kan du ikke forvente, at der er ledige pladser på fodboldskolen.

Fejring af håndboldpiger:

Ved et arrangement på Viborg Theater tirsdag den 16. april 2013 vil Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd fejre unge idrætsudøvere, der har vundet en form for mesterskab i 2012. Til dette arrangement vil U 10 pigerne i BT/SVIF, der vandt det uofficielle DM i Greve i april 2012, blive inviteret sammen med deres trænere Lenette og Nicolaj Jacobsen samt Morten Bjerre.

Det vil være en ganske fortjent hyldest til de dygtige piger.

BT's Sportsuge:

I løbet af kort tid går vi i gang med planlægningen af BT's årlige sportsuge, som i år bliver flyttet til uge 25, nærmere bestemt fra tirsdag den 18. juni 2013.

Har du gode forslag til aktiviteter eller andet i sportsugen, hører vi gerne fra dig på bt.if@mail.dk

BT's generalforsamling:

På generalforsamlingen blev det oplyst, at klubben i 2012 havde haft en mindre tilbagegang i antallet af aktivitets-

medlemmer, der var faldet fra 597 i 2011 til 550 i 2012. I 2010 havde medlemstallet været 516.

I beretningen fra hovedbestyrelsen blev det oplyst, at klubben i 2012 har måttet investere i en ny pumpe til vanding af banerne til ca. kr. 21.000,00 og kr. 31.000,00 i forbindelse med ny belysning fra Vibækvej til klubhuset. Derudover var der ekstraordinært investeret i ny kopimaskine, ny maskine til opkridning og nye 5 mands mål og nye spillerbokse til kampbanen. Som følge heraf kom klubben ud med et underskud på ca. kr. 24.000,00.

Årets ODIN-pokal, der blev uddelt for 34. gang til en træner eller leder, der har ydet en særlig indsats, blev tildelt Frank Staugaard, Bruunshåb for hans mangeårige indsats indenfor seniorfodbolden i klubben.

Til hovedbestyrelsen var der genvalg af Anders Kristensen, Viborg. De 2 øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen er Kurt B. Kristensen, Tapdrup og Leo Jacobsen, Bruunshåb.

Lotte Skyum, Bruunshåb fortsætter som kasserer i idrætsforeningen.

Husk gymnastikopvisningen i Møllehøjhallen søndag den 17. marts 2013 fra kl. 11,00.



BT`s Idrætsforening

Gymnastik i BT/SVIF.



Af Thomas Randi

Gymnastikopvisning i Møllehøjhallen søndag d. 17. marts kl. 11.00-ca. 13.15

Alle er velkomne til BT og SVIF's årlige gymnastikopvisning, hvor de lokale børnehold og forventelig et voksent gæstehold giver bud på god og glad gymnastikmotion. Opvisningen afholdes i traditionsrige rammer med faneindmarch og fællessang. Café Møllen er åben og der er lagt op til nogle hyggelige timer.

Badminton



Af Jette Gulev

Det har været en god badminton sæson, og vi slutter sæsonen af med klubmesterskab d. 16. og d. 20 marts. Vi ser frem til en ny sæson efter sommerferien. Der vil igen i år være tilbud om sommerbadminton, informationer herom kan findes på B/T 's hjemmeside eller på opslagstavlen i hallen. Sædvanen tro har vi deltaget i Kommunemesterskaberne, som foregik i Løgstrup.



Billede af nogle af de dygtige badmintonspillere:

*Øverst fra venstre: Lene Mortensen, Marianne Post, Kristian Gulev, Magnus Gandrup og Adam Hede.
Nederst fra venstre: Kamilla Post, Kristian Dahlgaard, Kristian Gulev og Kathleen Kroustrup.*

Menighedsrådet



Af Aase Langvad, formand.

Folkekirkens fremtid – grund til optimisme i Tapdrup sogn.

I disse år tales og skrives der meget om Folkekirkens fremtid – medlemsflugt og dalende tilslutning til de kirkelige handlinger og andre aktiviteter relateret til kirken.

Derfor er det også relevant at se på situationen i Tapdrup sogn.

Seneste kirkestatistik vedrørende folkekirkemedlemmer og indbyggertal fra januar 2012 viste, at der i sognet var 713 indbyggere, hvoraf 654 var medlem af folkekirken. Det er 90,7 %. Dette skal ses i lyset af medlemsandelen på landsplan, som nu er 79,8 % !

En opgørelse over hvor mange personer, der har deltaget i forskellige kirkelige handlinger i perioden fra 1. januar til 31. december 2012 viser, at ikke færre end 1896 personer har deltaget i 66 tjenester, hvoraf 1409 har deltaget i 62 tjenester, som udgør ordinære gudstjenester/højmesser.

Dette viser, at der har deltaget 29 personer i gennemsnit pr. tjeneste, hvori er inkluderet kirkelige handlinger og 23

personer i gennemsnit ved gudstjenester/højmesser.

Hertil kommer de forskellige aktiviteter, som menighedsrådet har arrangeret, eksempelvis caféaften med foredrag, kirkekaffe, juletræstænding og julekoncert, hvori der har deltaget 411 personer i 2012.

Samlet må det siges, at der er grund til optimisme omkring kirken i Tapdrup.

Dette skal dog ikke give anledning til stilstand. Det er vigtigt, at der hele tiden tænkes nyt i relation til såvel kirkelige handlinger som andre aktiviteter for alle aldersgrupper i menigheden.

Menighedsmøde i Tapdrup Sogn Søndag den 7. april

Af Niels Toftegård, næstformand.

Søndag den 7. april efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet i Tapdrup sogn til det årlige lovbundne menighedsmøde. Mødet indledes med kirkefrokost.

På mødet vil der blive givet en orientering om menighedsrådets arbejde i det forløbne år samt givet en orientering om økonomien og planer for kommende aktiviteter.

Menighedsrådet håber på et pænt fremmøde denne dag, hvor menigheden også har mulighed for at komme med inspiration til menighedsrådets arbejde.

I 2012 har kirken haft meget spaltepads i landets aviser. Især vedrørende nye versioner af vielsesritualer, men også om valget til menighedsrådene. Lokalt har man ingen indflydelse på ritualerne, som er taget til efterretning. På mødet vil

Menighedsrådet

menighedsrådet gerne have fokus på de lokale forhold omkring Tapdrup Kirke.

Det nyvalgte og genvalgte menighedsråd er trukket i arbejdstøjet, og det vil i den kommende valgperiode arbejde for aktiviteter, som tiltrækkes af en bred kreds af menigheden.

Danmarks historie bygger på, at landet i mere end 1000 år har været et kristent land. Det har givet os mange værdier, som vi sætter pris på. Vort kristne grundlag gør Danmark til et godt land. Kristendommen har ikke længere monopol i Danmark, men alligevel er ca. 80 % af danskerne medlem af "foreningen".

Menighedsrådet glæder sig til dagen og håber på et godt møde med en god debat. Menighedsrådet er glad for, at årets møde kan afsluttes med et indlæg fra ungdomspræst Trine Hostrup Dahl.

Dagsorden:

1. Gudstjeneste 10.30
2. Velkomst 11.30 med kirkefrokost i Sognehuset.
3. Valg af ordstyrer.
4. Menighedsrådets virksomhed 2012.
5. Regnskab 2012.
6. Budget 2013.
7. Aktiviteter / arrangementer 2012.
8. Fremtidige aktiviteter / arrangementer / virksomhed.
9. Evt.
10. Ungdomspræst, Trine Hostrup Dahl fortæller om sit arbejde.

Indre Mission



Af Niels Ove Sørensen

Møder:

Onsdag den 17. april klokken 19.30 er der fælles samfundsmøde i Sognehuset, hvor missionær Villy Sørensen fra Hammel taler.

Tirsdag den 14. maj klokken 19.30 afholdes kredsens forårsmøde med gudstjeneste i Houlkær Kirke ved sognepræst Henning Smith fra Fjerritslev.

RAPUNZEL

HAIR STYLE

Husk at bestille tid til håropsætning til bl. a. konfirmation, bryllup og andre fester.

(Alle GHD & MATRIX produkter til kun 95,- kr.)

Jeg glæder mig til at se jer i salonen.

Venlig hilsen

Henriette Hald Mohn



Vejledende åbningstider:

Mandag: Lukket.

Tirsdag - torsdag : 08.00 - 20.00. Fredag: 08.00 - 17.00.

Lørdag: Efter aftale.

Rapunzel hair style, Vibækvej 32B, 8800 Viborg

www.rapunzel-hairstyle.dk & Facebook.

☎ 86130909

Tilbyder følgende kurser forår 2013

Træarbejde, dekopørsave og trædrejning

Værkstedsleder: Vagn Steffensen – tlf. 86 65 44 43
Kursusdage og –tid: Onsdage kl. 19.00 – 21.45, 10 x 3 timer
Start: Onsdag den 9. januar 2013
Sted: Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet, Tapdrupvej 100

Blomsterbinding - Forår og Påske

Instruktør: Laila Sørensen - tlf. 86 84 86 84
Sted: Blomster Galleriet – Lailas blomsterbutik
og –værksted, Ll. Sct. Mikkelsgade 19, Viborg v/Shell Tanken
Kursusdage: Onsdage d. 20/2 - 20/3 – 27/3 2013
og –tid: Kl. 19.00 - 21.45. 3x3 = 9 timer
Pris: Kr. 225,00 - pensionister kr. 170,00

Lørdagskursus

Glaskursus / Glaskunst

Instruktør: Anne-Birgitte Ellebæk – tlf. 86 60 31 14
www.ab.glaskunst.dk
Kursusdage: Lørdag den 09 og 16 marts 2013
og –tid: kl. 09.00 – 15.30. 7 timer
Sted: Glasværkstedet, Anders Niensensvej 3, Tapdrup
Kursuspris: Kr. 220,00. Pensionister Kr. 165,00

GENERALFORSAMLING 2013

Onsdag den 13. marts 2013, kl. 20.30

Tapdrup gl. skole i træsløjd lokalet, Tapdrupvej 100.

Tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg. **Tlf. 86 67 20 94 - mobil 29 82 20 94**, eller E-mail: **pramhusvej@fibermail.dk**

Tilmelding for alle kurser senest 1 uge før kursusstart – gerne før.

det gode håndværk
www.Husflid.dk

Det Sker i Tapdrup



Marts 2013:

03. kl. 10.30 Højmesse ved P. B. Andreasen.
04. kl. 19.00 Strikke-hygge-
snakkeklub i Sognehuset.
05. kl. 10.00 Første salgsdag for
fodboldskolen i B/T.
09. kl. 09.00 Glaskursus i glaskunst
på Anders Nielsens Vej 3
10. kl. 09.15 Gudstjeneste ved L.
Andersen.
13. kl. 20.30 Generalforsamling i
Tapdrup husflid i
sløjdlokalet på skolen.
14. kl. 19.30 Danmissionsmøde i
Sognehuset. Sune H.
Frederiksen taler.
17. kl. 09.15 Højmesse ved H.
Korsgaard
17. kl. 11.00 Gymnastikopvisning i
Mølleøjhallen.
18. kl. 19.00 Strikke-hygge-
snakkeklub i Sognehuset.
24. kl. 14.00 Familiegudstjeneste og
kirkekaffe ved P. B.
Andreasen

28. kl. 10.30 Nadvergudstjeneste
ved H. Korsgaard.
29. kl. 10.30 Passionsgudstjeneste
ved H. Korsgaard.
31. kl. 09.15 Højmesse ved P. B.
Andreasen

April 2013:

01. kl. 10.30 Påskehøjmesse ved L.
Andersen.
07. kl. 10.30 Gudstjeneste ved L.
Andersen
07. kl. 11.30 Kirkefrokost og
menighedsmøde i
Sognehuset.
13. kl. 18.30 Irsk aften i Tapdrup
Forsamlingshus.
17. kl. 19.30 Fælles samfundsmøde i
Sognehuset. Villy
Sørensen taler.

Maj 2013:

01. kl. 18.00 Velkomstmøde for
tilflyttere i Sognehuset.
14. kl. 19.30 Kredsens forårsmøde.
Gudstjeneste i
Houlkær Kirke.



Adresser m.v.

Asmild-Tapdrup Jagtforening

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a
Tlf. 8660 0008

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening B/T

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb.
Tlf. 8667 2118 - Mob. 4084 8926
Mail: bt.if@mail.dk

Udlejning af flagallé

Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, 8660 0446

Gadebelysning

Energi Viborg. Tlf. 89292921

Indre Mission

Formand, N. O. Sørensen, Engvej 4
Tlf. 8660 0205

Møllehøjskolen

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb Tlf. 8725 3600
Formand : Hans Berg,
Bronzehøj 40 Bruunshåb. Tlf. 5162 2085

Møllehøjhallen

Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417
Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup.
Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23
Bruunshåb. Tlf. 8667 2118 – Mob. 4084 8926

Overlund Skole

Skolevej 10, Overlund, Tlf. 8725 3500

Tapdrup Børnehave

Tapdrupvej 100 Tlf. 8787 1500
Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk,
8831 Løgstrup. Tlf. 8664 3737.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerske: Mette Engholm.
Tlf. 8787 7753. Mandag og fredag 8.00 –9.00.

Tapdrup Forsamlingshus

Tapdrupvej 108.
Formand: Lars Glerup, Tlf.:21732513
Udlejning: Tonya Bille Nielsen
Tapdrupvej 122, Tlf.: 86603139/20828421

Husflidsforening

Formand: Niels Søgård Jensen,
Pramhusvej 1. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094
Mail: pramhusvej@fibermail.dk

Tapdrup Krokotklub

(afd. under B/T)
Formand: Carl Erik Dalsgaard,
Saturnvej 46. Tlf. 8667 3683

Tapdrup Kirke

Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl.
Randersvej 2, Overlund. Tlf. 8667 6347.
Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund.
Tlf. 8667 2780.
Henriette Korsgaard, Kærvænget 12
8800 Viborg. Tlf.: 8662 3459
Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund.
Tlf.: 8667 3616.

Menighedsrådet:

Formand: Åse Langvad,
Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407
Graver: Ole S Jensen Tlf. 23348471
Mail: graver.sognehuset@mail.dk
Sekretær: Niels Toftegaard

KFUM – spejderne , Nørreå Gruppe

Formand: Betty Damsgaard Tlf. 8662 9832.

Grundejerforningen “Ådalen”

Formand: Tina Østergaard,
Anders Niensensvej 29. tlf. 8660 3028

Tapdrup og Omegns Borgerforening

Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1,
Tapdrup tlf. 8660 2529 Mobil:4079 8032
Mail: cb.andreasen@mail.tele.dk
Næstformand: Anders Midtgaard Tapdrupvej 73
Tlf. 86 16 27 28 Mail: mg@vghf.dk
Hjemmeside: www.tapdrupby.dk

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns
Borgerforening.

DEADLINE Næste Nr. : 31 maj 2013

Redaktion: Erling Hosbond, Engvej 3.

Tlf. 8660 0240. Mail: beerhos@hotmail.com
Medhjælper: Erik Langvad,
Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407
Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11
Tlf. 8660 0446 gubi42@hotmail.com
Distribution: Borgerforeningen
Tryk: Svend Thorsen Tlf. 2027 3010
Forside: Tina Jensen

Der tages forbehold for fejl og mangler i
ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer
og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENS
redaktion.