

# Tappen

**Nr. 3 – 45. årg. September 2012**



**Beboerblad for Tapdrup  
og Omegn**

# Redaktionen

*Af Erling Hosbond.*

Det var så den sommer - ikke noget at råbe hurra for, men der var dog ind imellem et par gode dage.

Der er dog også noget godt ved efteråret - så starter alle tingene nemlig op igen - og de fleste tiltag er omtalt her i bladet.

Deadline for næste blad er den 30. november 2012.

# Borgerforeningen



## Nyt fra borgerforeningen

*Af Claus Bo Andreasen*

### **Borgermøde om borgerplan**

Som nævnt i sidste nummer af Tappen trænger vores nuværende borgerplan i Tapdrup til at blive opdateret. Det er bl.a. fordi, vi efterhånden har fået opfyldt en del af de ønsker og mål, som er angivet i planen.

Borgerplanen er på flere måder et vigtigt dokument.

Først og fremmest skal borgerplanen så vidt muligt udtrykke de ønsker, som borgerne har til udviklingen i deres lokalområde. Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt kommer med ideer til planen – og gerne påtager sig et ansvar for at føre ideerne ud i livet.

Borgerplanen er også et arbejdsredskab for borgerforeningen. Planen er en til-

kendegivelse af, hvad borgerforeningens bestyrelse arbejder for, og hvad vi ønsker at opnå.

Planen er endvidere et redskab i samarbejdet med de kommunale myndigheder. I Viborg Kommune er de enkelte myndigheder pålagt at tage hensyn til lokale borgerplaner i deres arbejde. Det er derfor vigtigt, at planen opdateres med jævne mellemrum for at afspejle aktuelle ønsker.

Endelig kan borgerplanen være et brand (varemærke) for en landsby. Det kan eksempelvis bruges i forhold til at tiltrække nye beboere og aktiviteter til området. Den kan også bruges til at fortælle nye naboer om, hvad vi arbejder for i lokalområdet.

For at få forslag til en ny og god borgerplan indkalder vi hermed til et borgermøde onsdag den 10. oktober kl. 19.00 i Sognehuset.

Hvis du har ideer til udviklingen i Tapdrup, så tag dem med. Hvis du ikke har ideer, så kom alligevel. Vi har behov for at teste, om de ideer, som præsenteres i løbet af aftenen, har opbakning eller ej.

Eksempelvis har vi tidligere foreslået at etablere en scene på legepladsområdet. Vi har imidlertid udskudt projektet, fordi vi ikke ved, om der reelt er opbakning til det. Nu får du lejligheden til at vende tommel-fingeren op eller ned.

Der er også været snak om at lave flere aktiviteter for børn og unge i Tapdrup. Er der reelle ønsker og vilje til at gøre noget - eller er det bare tom snak.

Det er blevet diskuteret, om boldbanen øst for Tapdrup skal sættes i stand – hvem skal gøre det, og hvad skulle banen i givet fald bruges til?

Der er masser af spørgsmål, som vi gerne vil kende beboernes holdning til – og du har nu en enestående mulighed for at påvirke udviklingen i Tapdrup.

Mød derfor op til borgermødet den 10. oktober. Borgerguiden i Viborg Kommune Susanne Bendsen vil deltage og medvirke til, at vi får en god dialog, hvor alle får mulighed for at komme med deres forslag.

Den nuværende borgerplan kan ses på [www.tapdrupby.dk](http://www.tapdrupby.dk)

## **Kontingent til borgerforeningen**

*Af Dan Jensen, kasserer*

Om kort tid vil du med posten modtage et girokort fra Tapdrup Borgerforening. Det er en opkrævning af årets kontingent, og vi håber at rigtig mange af jer bakker op om Borgerforeningens arbejde og aktiviteter, og vælger at betale de 150 kr. som kontingentet koster – og det er vel at mærke for hele husstanden!

Borgerforeningen er blevet tilmeldt til BetalingsService og det er derfor nyt, at

vi udsender girokortet med posten. Derfor vil vi også gerne opfordre dig til at tilmelde regningen til automatisk betaling via BetalingsService. For dig, som betaler, har det den fordel, at du fremover slipper for besværet med betaling af girokort (med gebyrer) via netbanken, i banken eller på posthuset. For Borgerforeningen har BetalingsService den klare fordel, at vi fremover begrænser vores porto-udgifter.

På girokortet står informationerne, der skal bruges for at tilmelde sig BetalingsService. Men vi kan også her nævne, at Tapdrup Borgerforening har **PBS-nr.: 06947654** og **debitorgruppenummer: 00001**. Dit kundenummer/betalings-ID står også på girokortet, men det indeholder bl.a. din adresse i form af bogstaver og tal. Ved tilmelding til BetalingsService via Net-bank skal du være opmærksom på, at bogstaverne skal skrives med STORE BOGSTAVER.

Hvis du skulle have forlagt girokortet, er du velkommen til at overføre kontingentet (150 kr. i 2012 for hele husstanden) til borgerforeningens konto på registreringsnummer 7831 kontonummer 0001459735 (husk at oplyse navn og adresse).

## **Hvad laver Borgerforeningen – og hvad får man for kontingentet?**

**Vi udgiver Tappen**, som du læser netop nu. Bladet udkommer 4 gange årligt !

- Vi vedligeholder arealet omkring legepladsen ved Banestien + betaler forsikring, hvis nogen skulle komme galt af sted.

- Vi udlejer og opsætter flag-alléen ved fødselsdage, bryllupper og andre arrangementer.
- Vi afholder bankospil i forsamlingshuset 4 mandage op til jul.
- Vi afholder Sct. Hans på fællesarealet.
- Vi sikrer byens aktiviteter (koncerter, familiedag, fællesspisning, etc.) med en rimelig underskudsgaranti, således at de frivillige kræfter i byen kan sætte nye aktiviteter i søen uden alt for mange økonomiske bekymringer
- Vi sørger for byens juletræ ved Sognehuset.
- Vi har købt og opsat bænke der står rundt i byen.
- Vi har lavet Informationsstander, som står oppe ved busstoppestedet ved kirken.
- Vores løbende dialog med kommunen har bl.a. givet os busskur og asfaltering af Banestien.

### **Vi kæmper forsat for:**

- Fartnedsættende foranstaltninger igennem byen!
- Lys på cykelstien!
- Fortov til Kokærvænget!
- Tiltag for børn og unge i Tapdrup!
- Udarbejdelse af Borgerplan!
- Indsigelse til kommunens lokalplan om massebebyggelse i byen!
- ...og mange andre ting! – Forslag og ønsker er velkomne!

## Borgerstafetten



**Af Rudolf S. Kriegbaum- Stationsvej 14.**  
Så blev det din tur til at have borgerstafetten, sagde min nabo Gurli.

Da der var langt tid til deadline den 31. august 2012, sagde jeg ok, og at det skulle jeg nok.

Sommerferien og den danske ”sommer” er nu ved at være slut, og tappens deadline nærmer sig hurtigt.

På Stationsvej 14 bor familien Kriegbaum, Connie 42, Kevin 14, Fiona 9 og så mig 43 år. Vi har boet her siden 1993, hvor vi købte ”Jørgensens” hus, før det var det vist ”Idas” hus.

Efterhånden må det absolut være blevet til ”Kriegbaums hus”, sådan føles det i hvert fald.

# Borgerstafetten

Min historie med Tapdrup starter en gang i firserne, hvor jeg boede 5-6 år på Stationsvej 32 i Tapdrup sammen med mine forældre Karl og Ellinor Sørensen. Vi flyttede til byen fra Grindsted og jeg

startede i 4 klasse på Tapdrup skole. Jeg blev hurtig glad for at gå på den lille landsbyskole, hvor alle kendte hinanden. Vi var 6 drenge og 8 piger i klassen, så det var nemt at falde til. Dog var jeg lidt spændt på første gymnastik time, hvor drenge og piger skulle bade sammen, for sådan gjorde man nemlig ikke på den skole, hvor jeg kom fra. Heldigvis slap jeg levende fra den oplevelse....

Alle skolens 6 lærere boede i byen, så hvis man havde "glemt" at tage en aflevering med i skole, så skulle man smide den i lærerens postkasse om eftermiddagen. Så det var klogest have orden i tingene.

Som børn legede vi en del i naturen. Vi drenge havde også vores eget hemmelige sted, som vi kaldte "kraniesumpen". Et svært tilgængeligt område øst for kælkebakken og beliggenheden er naturligvis stadig en hemmelighed. I dag er jeg den eneste af drengene, der bor i Tapdrup, men jeg ser da af og til nogle af mine skolekammeraters forældre, som stadig bor i byen.

Mine forældre flyttede efter nogle år til Overlund, hvor jeg også afsluttede min skolegang på Overlund skole.

Da Connie og jeg skulle til at have vores eget sted, stod Tapdrup øverst på min ønskeliste. Så som helt unge købte vi det lille hus med den store have på Stationsvej 14.

I dag 19 år og utallige om- og tilbygninger senere er huset i Tapdrup familiens omdrejningspunkt, når vi drager af sted mod job i henholdsvis i Århus og

Holstebro og skole i Brunshaab og Overlund.

Som alle andre i byen nyder vi dagligt udsigten mod Nørreådal, og prøver så meget det er muligt at nyde naturen omkring os med ture til åen eller ture i skoven på MTB eller løbesko.

Tapdrup har i dag flere tilbud, end jeg husker det, da jeg var dreng. De mange tiltag, der er kommet fra de forskellige foreninger, er et gode for byen. Det eneste jeg savner fra Tapdrup i firserne, er fiskene i åen, som kunne fanges, og at man om vinteren kunne kælke oppe fra skolen og ned.

På trods af dette er vi rigtig glade for at bo i Tapdrup, også selvom det kræver daglige ture til Brunshaab eller Overlund, når børnene skal i skole, til sport eller lign. Men jeg tager gerne 19 år mere på Stationsvej.

Jeg giver nu stafetten videre til Lise Lodahl Isachsen, A. Nielsensvej

# Borgerstafetten



# Tale til Skt. Hans - Tapdrup



## *Af Karin Gaardsted, mf. for socialdemokratiet.*

Tak for invitationen til at komme og tale her på sådan en smuk aften og i disse flotte omgivelser. Tapdrup er et område, som altid har haft sin egen kraft, og naturen herude er ubeskrivelig smuk, især på sådan en traditionsrig aften med hygge og fællesskab. Jeg holder meget af at komme herud på cykel eller med løbeskoene på.

Viborgeggen har mange historier at fortælle. I ved, at jeg kommer fra Sct. Hans bål i Daugbjerg. Det er der, kalkgruberne er. Kalkgruberne, der især er kendt for have fungeret som tilholdssted for Jens Langkniv. Han huserede under 30-års krigen, og som bekendt fik han sit navn, da han altid gik med kniv. I kniven var fæstet en snor, så han kunne trække kniven tilbage og sende den af sted igen. Når Jens blev fredløs skyldtes det, at delefogeden i Fjends Herred ville have Jens' mor brændt som heks. Det ville Jens ikke finde sig i,

hvorefter han lod sin kniv lyne med adresse til delefogeden, der dør.

Jens Langkniv blev herefter gjort fredløs, men fik dog oprejsning, da de kejserlige tropper under 30 års krigen i 1627 røvede i Jylland og gjorde tilværelsen endnu mere uudholdelig. Fra Fjends sendte man bud efter Jens Langkniv, der sammen med sine tatere gjorde livet usikkert for de tyske lejetropper. Efter krigen blev han benådet og nu tilbedt som en helt, men endte alligevel sine dage tidligt, da han vist nok blev lokket i et baghold i Horsens, fordi berømmtheden var steget ham til hovedet..

Jeg har altid holdt meget af historien om Jens Langkniv. Dels fordi hans historie på godt og ondt symboliserer danskheden, og vores forhold til hinanden. Vi er gode til at hylde vores helte, men når fjenden ikke længere står for døren, står vi ofte klar til at pille dem ned igen, hvis de er for kæphøje. Det kommer jeg tilbage til.

Om lidt står vi alle med vores kære, vores familie, venner eller naboer og kigger ind i flammerne i bålet. Der bliver holdt i hånd, og det er som om, at varmen fra bålet for en stund giver os lov til at glemme hverdagens stress og jag. Giver os et øjeblik til at tænke på noget andet og for et kort øjeblik glemme, at der er noget, der hedder finanskriser, arbejdsløshed eller boliglån. Billedet er jo heldigvis det samme år efter år. Mor søger over til far, bedstemor til bedstefar. Vi kan tage os selv i at stå og stirre betaget ind i bålet, og børnene der

overmodigt prøver at udfordre de varme  
stråler fra det alt for store bål.



Vi synger med på midsommervisen og kommer til at tænke på at, Shu Bi Du A's version egentlig er meget lettere at synge end den originale, selv om Lange-Müllers melodi til Drachmanns tekst er vidunderlig smuk.

Vi rykker sammen om bålet. Et par af os skutter os og klager vores nød over, at vi igen i år har taget for lidt tøj på. De nyforelskede står tilbage, til sidste glød går ud. De rutinerede går hjem og varmer sig med en lille én. Det er Danmark, når det er *bedst*.

Sommer er også tiden, hvor de unge springer ud efter afslutning af deres ungdomsuddannelser. Der er liv og glade dage, festlig stemning og indtag af meget alkohol.

Da jeg skulle forberede mig til denne tale, tog jeg en tur forbi Rigsarkivet, som ligger i samme bygning, som jeg har kontor.

Her fandt jeg en klage dateret tilbage i 1604, hvor daværende vicerektor ved Københavns Universitet klagede over den store uskikkelighed med de studerende. De havde siden "Sct. Hansdag" opdrukket 18 tønder øl. Vicerektoren havde været på inspektion, og havde til sin forbavselse kun fundet få studenter. Alle andre var ude og drikke. Og det havde de været i ikke færre end tretten dage".

Nu skal ungdommen altid høre for at være præcis, som den er – ung og med stor tørst på livet. Men hvis man nogle gange fristes til at tænke, at nu er det for galt med de unge – så kan man jo tænke tilbage på klagen over de 13 dages druk og på, at den var gal med ungdommen - allerede i 1604.

Senere hen blev Sct. Hans festerne landet over endda så festlige, at Struensee, som Mads Mikkelsen for nylig genindsatte på danmarkskortet, den 26. oktober 1771 skrev en forordning, hvori han afskaffede Sct. Hans. Begrundelsen var, at selv om Sct. Hans nu var en kristen dag - i og med at det nu var Johannes Døberens dag, der fejredes – så var Sct. Hans nu mere anvendt til lediggang og laster end til sand dyrkelse af Gud – og derfor var det bedre, at dagen blev anvendt til arbejde og nyttig gerning.

Det er altså ikke bare ungdommen, den altid har været gal med. Tilsyneladende har her også alle dage været folk, der syntes, at mennesker ikke kan arbejde nok og være for meget til nyttig gerning. Det sætter jo tingene lidt i perspektiv. Især nu, hvor vi politikere i disse måneder diskuterer, hvordan vi kan få folk til at arbejde mere, eller om det er rimeligt at inddrage en eller to helligdage...

Ualmindelig meget tankegods følger Struensees måde at tænke på. Altså det med, at vi ikke kan arbejde nok. Men dengang som nu handler det selvfølgelig



om at kunne få enderne til at mødes mange år ude i fremtiden.

For i fremtiden vil vi også fortsat fejre Sct. Hans – da det er en tradition, der både har overlevet kristendommens indførelse, reformationen og helligdagens afskaffelse, og samtidig hele tiden fornyer sig. Nu nævnte jeg før Shu Bi Du A's version af midsommervisen, men vidste I, at traditionen med at sætte en heks på bålet ikke tidligere var en fast tradition ved Sct. Hans? Nej, det var noget, der rent faktisk først blev indført af tyske immigranter på Kalundborgegnen i 1920'erne.

Nuvel, hekseafbrændinger er noget, der har stået på langt længere, men det at sende en heks til Bloksbjerg i Harzen er en tradition, der ikke er mere end 90 år gammel.

Hvorfor vælger vi i det hele taget at brænde en heks af på bålet?

Når vi kigger tilbage, mange år tilbage, helt til middelalderen og op til 1900 tallet, fortæller historien om frygtelige traditioner som hekseafbrændinger. Ikke som vi kender i dag, hvor vi også laver en heks af halm og trækker den i noget gammelt tøj og sender den til Bloksbjerg. Nej, dengang blev der ofret en rigtig heks, som oftest var en kvinde, man mente havde særlige magiske evner.

En, der ikke var som flertallet eller måske kunne noget ekstraordinært, som andre ikke kunne. Med sine kundskaber gjorde hun flertallet bange, og derfor måtte hun hellere brændes på bålet, da hun jo sikkert var heks.

Heksene var typisk intelligente kvinder, der besad kundskaber og kvaliteter, som deres medmennesker kunne drage fordel af. De var kvinder, der turde skille sig ud og på trods af gængse normer bruge deres kræfter og gribe magten. Magten over eget liv – magten over andres. Omkring 50.000 kvinder er i Europa blevet ofret på bålet, fordi fællesskabet havde brug for at give deres egen frygt en grund, eller at kunne give en forklaring på deres egen eller egnens ulykke eller mistrivsel.

Det kunne være ens barn, som var død, kørerne, som blev syge eller en høst eller en ølbrygning, der mislykkedes. Når man følte ens hjem, det kendte og trygge, truet, så begyndte man at se sig om i lokalsamfundet, for at finde ud af, om der ikke var nogen, som opførte sig mærkeligt.

Jeg er glad for, at denne hekseafbrænding stoppede for Danmarks vedkommende i 1693.

For gad vide hvor mange, som skulle have været brændt af i dag, med de besparelser, fyringer og nedskæringer, vi desværre ser i dagens Danmark?

Og tænk, hvis hver eneste mand eller kvinde, der fandt på noget nyt eller banebrydende, enten i form af en ny god ide eller ved simpelthen blot at skille sig ud fra mængden, blev mødt med mistænksomhed og i værste fald kunne ende på bålet.

Nu er vi som udgangspunkt stoppet med at stikke ild til hinanden og heldigvis for det. Det betyder dog ikke, at der ikke skal

være plads til at stoppe op og reflektere over, om der er noget, vi kan og bør gøre på en anden måde. Noget, vi kan gøre bedre.

For selvom vi ikke sætter ild til folk vi ikke kan lide, får en aften som i aften mig til at tænke på, hvordan vi behandler hinanden.

Om det nu er de unge, der drikker for meget. De arbejdsløse, der er for dovne. Eller indvandrerne, der nasser på samfundet. Skulle vi i stedet ikke fokusere på, hvad der samler os, og ikke på, hvad der skiller os ad?

Det er som om, der er nogen, der har brug for hele tiden at tale om dem og os. Om arbejderne mod de arbejdsløse. Etniske danskere mod indvandrere.



For jeg synes, at når det virkelig gælder, er vi solidariske med hinanden. Unge som ældre vil hinanden det bedste. Det er det, der er kernen i det danske velfærdssamfund. At vi vil noget i fællesskab, at vores naboer ikke bare er en ligegyldig størrelse, at vi bekymrer os om hinanden. Også selvom vi ikke vælger at leve på

samme måde. Vi skal beskytte og passe godt på vores samfund. Vi skal hjælpe hinanden, og hver eneste dansker skal vide, at kommer man galt af sted, så er der et samfund med en stærk og hjælpende hånd. Vi er nået langt, men vi skal meget længere, og vi skal gøre det i fællesskab indadtil og udadtil.

Forleden læste jeg et læserbrev i et dansk medie. Her var en, der skrev, at han håbede, og jeg citerer: ”At siden vi nu bruger Skt. Hans aften til at sende det onde væk, skal vi så ikke starte med at sende hende den røde heks med Gucci tasken mod Bloksbjerg”.

Se, nu behøver jeg heldigvis ikke at stå og forsvare hende der med den der Gucci taske. Hun er sejere, end man lige går og tror.

Men jeg har et ønske i aften, det er, at vi uanset vores diskussioner, vores politiske debatter om, hvilket Danmark vi skal have, at vi kan holde sammen, at vi kan styrke vores fællesskab, at vi kan lytte til hinanden i respekt, at vi kan give hinanden det håndslag, at uanset hvilke holdninger vi har, hvilke meninger vi har, så er vi lige gode danskere for det. Det er trods alt det, det beror på.

Rigtig god sommer og en fortsat rigtig dejlig Sankt Hans aften.

Tak for ordet.



# Det gamle Tapdrup

## Herregården Skovsgård. (2)

### Det selvstændige Skovsgård.

#### *Af Erik Langvad*

Efter Johannes I. Bruuns død i 1836, blev Skovsgård solgt til **Philip Davidsen** for 15.000 Rdl., dog uden Vibæk mølle, da denne sammen med den tilliggende gård blev skilt fra godset og solgt til mekanikus Søren Vistoft. (Herom senere)

I 1841 blev Skovsgård erhvervet af **Edvard Lund** for 17.000 Rdl., men han solgte gården igen i 1844 til **Julius Heinrich Lytthans** for 28.000 Rdl. Den store fortjeneste på de få år skal nok ses på baggrund af, at de nye industrilande, specielt England, ophævede deres beskyttelsestoldmure for indførsel af korn, for at fabriksarbejderne kunne få brød på bordet. Den store efterspørgsel efter korn skabte virkelig gode kornpriser for landbruget. Men til trods herfor måtte Lytthans efter kun 2 år alligevel lade gården gå på tvangsauktion i 1846. Fallitboet skyldtes ikke kun gårdens høje pris, men nok mere hans store overforbrug.

Lytthans havde som styrmand tidligere faret på verdenshavene og blev på Sct.

Croix i Vestindien gift med Marguerit, datter af murermester Hugh Miller. De to og sønnen John flyttede så ind på Skovsgård i 1844, idet hans rige far fra København, entreprenør Johan Heinrich Lytthans, erlagde udbetalingen på 8.000 Rdl.

Julius H. Lytthans ønskede at leve som en rigtig godsejer og ansatte straks en kusk, husjomfru, tjener, kokkepige, stuepige,

bryggepige, skovfoged, en avlsforvalter sammen med en flok tjenestefolk. Samtidig gik han i gang med at bygge en ny grundmuret stald på 21 fag til 50 køer med eget mejeri i den ene ende. Hertil ansattes en mejerist med familie, der samtidig skulle sørge for tjenestefolkenes forplejning. Desuden ansatte han en tysk dræningsmester, som fik til opgave at dræne gårdens eng i Nørreådal. Han indførte også kunstgødning som ny gødningsmetode på gården, ligesom han indførte nye afgrøder, bl. a. slikporrer, kløver- og græsfrø. I det hele taget lavede han nogle store investeringer, men de var dog produktive, og han blev hurtigt velanset som en foregangsmand inden for landbruget.

Desværre lod han i sine storhedsdrømme også pengene flyde på anden vis. Stuehusets mange rum blev indrettet med dyre, flotte møbler, malerier og skulpturer samt mange bøger, både fag - som skønlitteratur. Dertil kom alle hans fornøjelser som ridning, jagt, rejser og ikke mindst husets store selskabeligheder med et overflødheds-horn af mad, vin og spiritus til underholdning af sang, klaverspil og kortspil. Alt blev købt på kredit hos de handlende i Viborg. Men glæden varede kun kort, for da regningerne endelig skulle betales for det ødsle liv, viste gælden sig at være for stor til, at faderen ville dække beløbet, og Lytthans måtte erklære sig fallit. Fallitboets opgørelse viste et underskud på 16.920 Rdl.

# Det gamle Tapdrup

De handlende i Viborg, der med buk og skrab havde givet denne ”respektable og fornemme rige mand” kredit, måtte nu lide betydelige tab.

Tyendet fik en hård og hensynsløs behandling. Flere tjenestefolk sendte klager til herredsfogeden over at være blevet slået med Lytthans' blyindlagte stok. Søn- og helligdage betragtede han som arbejdsdage, og når lønnen endelig skulle betales, fik de aldrig det fulde beløb. Der var mange klager over ham til herredsfogeden, men Lytthans blev på nær nogle små bøder altid frikendt.

Efter konkursen forsvandt Julius Lytthans sporløst, ikke blot fra Skovsgård, men også fra kone og barn. Man sporede ham først til

Vestindien, så Davenport i staten Iowa, og til sidst Kansas City, U.S.A. Efter sigende blev han her en rig mand. Hans kone Marguerit boede først hos sin velhavende svigerfamilie i København, men blev derefter præstefru på Thurø, hvor hun døde i 1864.

På tvangsauktionen i 1846 blev Skovsgård købt af sønnen til en rig købmand i Holbæk ved navn **Johan Ferdinand Petersen** for 21.000 Rdl. Denne ejede kun gården til 1849, hvorefter boghandler **Kabell** i Viborg købte den, sikkert i håb om at få indfriet sit tab fra tvangsauktionen, hvilket synes at være lykkedes, da han i 1857 solgte gården til Ferdinand Thalbitzer for 80.000 Rdl.



*Skovsgård efter branden 1860. Tegnet af arkitekt Meldahl.*

**Ferdinand Thalbitzer** var en velhavende købmand og konsul fra Helsingør. I 1860 brændte hovedbygningen imidlertid for ham, men han lod straks opføre en helt ny anelig hovedbygning med tårne og spir,

tegnat af den kendte arkitekt F. Meldahl, som netop da havde tegnet Frijsenborg slot, så Skovsgård blev en slags miniature-Frijsenborg.

# Det gamle Tapdrup

Sønnen **Harald Charles Thalbitzer**, der havde deltaget i 1864-krigen som sekondløjtnant, overtog derefter gården i 1870. Han blev gift med Ida Emilie Nyborg, datter af byfogeden i Grenå. De ejede gården helt indtil 1904 bortset fra en kort periode, hvor gården egentlig var blevet solgt til en forvalter **Harald Nohr** fra København i 1887, men Thalbitzer måtte købe den tilbage igen.

En datter, Mathilde Thalbitzer (1874 – 1931), blev uddannet på kunstakademiet i København og udstillede første gang i 1897 som 23-årig på Charlottenborg, hvilket kun anerkendte kunstnere dengang

fik lov til, og det fortsatte hun med indtil 1919. Hun forblev ugift og boede hos sine forældre, først på Skovsgård og senere i Viborg. Mathilde cyklede altid omkring for at finde motiver til sine malerier og akvareller, især yndede hun at male motiver fra Nørreådalene. Dengang var hun en meget anerkendt kunstmaler, men i dag er hun næsten glemt. Desværre fik hun i sit livs sidste mange år en trist skæbne, idet hun var indlagt på sindssygehospitalet i Viborg, hvor hun også døde i 1931. Hendes og forældrenes familiegravsted findes i dag stadig på Tapdrup kirkegård.



*Skovsgård set fra gårdspladsen*

I 1904 blev gården afhændet til proprietær **Jørgen Jørgensen** for 115.000 kr. På dette tidspunkt udgjorde gårdens areal 312 tdr. l., heraf ca. 50 tdr. l. eng og skov. Gårdens besætning bestod af 95 kreaturer, hvoraf de 25 var malkekøer, ligesom der var 16 heste og 22 får. Folkeholdet bestod af 1 forvalter, 1 fodermester, 6 karle, 2 piger og 1 daglejer.

Gårdens faste maskiner blev drevet af en dampmaskine.

I 1905 frasolgte J. Jørgensen imidlertid ca. 50 tdr. l. jord, som blev til gården Spanggård. Der havde tidligere ligget en fæstegård her af samme navn, men den var blevet underlagt herregården ved udskiftningen i 1792/93. (Herom senere.)

# Det gamle Tapdrup

I 1899 var der kommet en lov om udstykning af jord med statslån til husmandsbrug for jordløse landarbejdere. Også dette udnyttede J. Jørgensen, da han i 1906 lod 4 husmandsbrug på Skovsgårds nordligste marker udstykke, altså ude langs den værende Randersvej. To af disse blev bygget som et langt hus med beboelse, stald og lade ud i et. De 2 andre blev vinkelbygget. Hvert brug havde et jordtilliggende på 10 til 16 tdr. l., alt efter bonitet. Der var ingen brønde til de fire

ejendomme, så al drikkevand måtte hentes andet steds fra. Først fra 1916 blev der etableret vandforsyning til de 4 husmandsbrug fra en brønd beliggende på Spanggårds jord. En vindrosemølle førte vandet herfra op i en højt beliggende vandbeholder på den modsatte side af Spanggårdsvej, og herfra blev vandet via vandledninger ledt ud til de nye husmandsbrug. Først i 1948 fik de 4 yderste ejendomme deres eget fælles vandværk.



*Enlænget statshusmandsbrug fra 1906 med stald, lade og beboelse. (Randersvej 8)*

## Brande medførte herregårdens endelige udstykning.

Skovsgårds smukke hovedbygning fra 1860 brændte imidlertid i 1909, og den nuværende mere beskedne hovedbygning stod først færdigopført i 1913. I den forbindelse lod J. Jørgensen yderligere 4 husmandsbrug udstykke langs den nordlige ende af Spanggårdsvej.

**Peter Dam Thomsen** købte den nu stærkt reducerede Skovsgård i 1917, men i 1921 skete så den helt store katastrofe, da alle avlsbygningerne nedbrændte, hvorved også talrige husdyr omkom.

Da besluttede P. D. Thomsen sig for at

sælge resten af Skovsgårds jorde for derefter kun at beholde ca. 7 tdr. l, der udgjorde have og park omkring hovedbygningen. Jordlovsreformen fra 1899 var netop blevet revideret og udvidet i 1919, så der kunne udstykkes endnu flere af de såkaldte statshusmandsbrug. Efter gårdbranden blev den resterende jord fra Skovsgård da opdelt i endnu 10 husmandsbrug, også hver på 10 - 16 tdr.l, alt efter jordens beskaffenhed.

# Det gamle Tapdrup



*Brandvagter stående foran ruinerne efter branden 1909. Nogle er dekoreret med et dannebrogflag på brystet.*

Disse husmandsbrug fra 1920-erne blev opført som en vinkelbygning, efter typetegninger, tegnet af statens arkitekter, så de landet over fik et ensartet præg. Beboelsen var typisk på 80-90 m<sup>2</sup>, og avlsbygningerne bestod af lade og stald med plads til et par heste, 4 - 5 malkekøer og op til 10 svin samt plads til lidt fjerkræ. Det var typisk for sådanne statshusmandsbrug, at de blev placeret som perler på en snor langs med en vej, hver med sin lille jordlod, netop som vi

ser dem i dag ligge langs med Spanggårdsvej og Tapdrupvej.

Vandforsyningen til de nyudstykkede husmandssteder kom fra en brønd beliggende på jorden tilhørende den ejendom på Spanggårdsvej, som lå nærmest herregården. Herfra blev vandet via en vindmølle (vindrose) ført op i en nærliggende højt beliggende vandbeholder, som igen var forbundet med en anden vandbeholder ved Tapdrupvej, der så herfra kunne forsyne de udstykkede ejendomme.



*I perioden 1899 – 1967 udstykkedes ca. 28.000 statshusmandsbrug. De blev opført efter typetegninger, typisk som vinklejendomme som den, der ses her på billedet.*

*(Spanggårdsvej 5).*



# Det gamle Tapdrup

Storhedstiden for den gamle herregårds vedkommende afsluttedes altså definitivt i året 1921, hvor alene hovedbygningen med park stod tilbage. Herefter var det ikke herremænd eller proprietærer, men derimod folk med helt andre erhverv, der boede her. Landsdommer Ove Frederik Krarup var den første ejer fra 1925-30, så telegrafbestyrer Jon Finsen til 1946, og

dernæst statsadvokat Kjeld Wilken Hornemann indtil 1980. Han blev især kendt som offentlig anklager for de omdiskuterede krigsforbrydersager efter krigen. I dag er det så advokat Morten Wagner, der er ejer af den gamle herregård.



*Skovsgård som den ser ud i dag.  
Gården brændte i 1909 og blev i sin nuværende skikkelse opført i 1913.*

# Årets 24-timers løb

*Af Tina Jensen, Stationsvej 13*

I weekenden den 11. og 12. august var det igen tid til det traditionsrige 24-timers-løb rundt om Søndersø. Også i år stillede Tapdrup Dream Team op med 2 hold med mere end 40 løbere og endnu flere heppere. Fantastisk at se den opbakning og gejst, som alle udviser forud for - og i løbet af - sådan en weekend. Især vil jeg med denne artikel gerne rette en tak til Nina Frederiksen og Jens Søndergaard for planlægningen af Tapdrup Dream Teams deltagelse, men også for de andre, der har givet en frivillig hånd med .

Familieholdet består af løbere i alle aldre og med hver deres løbe-erfaring. Kort sagt – alle kan være med! Skønt at følge løberne, som i år kom ind på en 95. plads med 41 flotte omgange

Spændende var det især at følge Turboholdet, som ville forsøge at forsvare sidste års 3. plads hvis det var muligt. Der blev gået (løbet) til makronerne og da vi nåede søndag middag, havde Turboholde løbet 56 omgange og var dermed kommet ind på en rigtig flot 2. plads!



**Billeder fra 24-timers løbet.**

# BT`s Idrætsforening



## *Af Leo Jacobsen, formand.*

I BT's medlemslotteri er der udtrukket følgende numre

Der er ingen udtrækninger i juli.  
August : 72, 120, 118 og 150

Nævnte medlemslotteri er efterhånden solgt i 25 år, og overskuddet herfra har været et godt tilskud til klubbens tilbygning og drift. Vi kommer i øjeblikket rundt for at forny lodderne til endnu et år. Vi vil derfor takke alle de trofaste købere og sælgere af BT's medlemslotteri. Med jeres køb har I igen støttet BT's arbejde for børn og unge i området.

## **Sportsugen**

Vi havde i år valgt at flytte sportsugen frem fra uge 33 til uge 26. Selvom der også sker mange ting i denne uge med bl.a. dimission fra skoler m.v., så viste det sig at være en rigtig god løsning. Vi var begunstiget af godt vejr og lyse aftener. I 2013 vil en evt. sportsuge falde sammen med Hærvejsmarchen, hvorfor det skal overvejes, om sportsugen evt. skal afvikles i uge 25.

I 2011 valgte vi at droppe rundboldturneringen grundet manglende opbakning til turneringen i 2010, hvor der alene var 7 hold tilmeldt. I 2012 valgte vi så at prøve igen, om ikke der var større opbakning til denne turnering ved, at vi var lidt mere opsøgende for at få flere med. Resultatet blev, at 12 veje tilmeldte sig turneringen, og det var vi meget tilfredse med. Vinder i 2012 blev Lynghøj i Bruunshåb, som dermed genvandt pokalen, som de også vandt i 2009 og 2010.

Tirsdag havde vi besøg af ca. 200 motorcyklister.

Onsdag var der orienteringsløb for børn og voksne, som Viborg Orienteringsklub stod for afviklingen af.

Torsdag blev BT- løbet, som Henning Jensen også tidligere har tilrettelagt, afviklet i skoven overfor BT's baner. Der var i år tilmeldt knap 200 deltagere til løbet, som Henning Jensen og hans mange hjælpere fortjener en stor tak for.

Som en overraskelse for deltagerne i løbet blev der orienteret om, at der kl. ca. 20,00 ville lande en helikopter fra Søværnet på BT's baner. Det blev en rigtig stor oplevelse for især børn, men også for voksne, da der var mulighed for at komme op i helikopteren. En stor tak til Martin Thorup, Høgevej, der som leder af helikoptertjenesten i Søværnet havde sikret denne oplevelse, inden han få dage senere skulle tiltræde et nyt job i Århus.

Fredag blev der afviklet et stort fodboldstævne med seniorfodbold med flere hold og kampe inden for senior, old byes og superveteraner, ligesom der var bankospil i teltet.

Lørdag havde vi besøg af den populære tryllekunstner ”Happy Einar”. Samme dag havde DBU Jylland valgt at lægge en JM Finale på BT`s baner mellem Hadsund og Odder.

En stor tak til spejderne, der igen havde stillet megafodbold op i sportsugen.

Pladsen var velbesøgt i hele sportsugen.

Til festen lørdag aften var der ganske flot tilslutning, idet ca. 90-100 deltagere havde tilmeldt sig. Til festen spillede Treo Band, et 4 mands orkester. En stor tak til alle, der bakkede op omkring dette arrangement, og en særlig tak til Bruunshåb Borgerforening, der nu i flere år har bakket op omkring klubbens aktiviteter i sportsugen og festen.

Til slut skal der lyde en meget stor tak til alle deltagere, hjælpere, sponsorer og øvrige, der var med til at støtte og bakke op omkring sportsugen.

### **DBU`s Fodboldskole**

Den årlige fodboldskole blev afviklet i uge 27 med 112 deltagere og med Peter Gandrup som skoleleder.

Det blev en rigtig god oplevelse for de deltagende piger og drenge.

En stor tak til Peter Gandrup samt trænere, hjælpetrænere samt øvrige hjælpere i forbindelse med afvikling af fodboldskolen.

Vi håber også at kunne tilbyde DBU`s fodboldskole i uge 27 i 2013.

### **Indeaktiviteter i Møllehøjhallen**

I samarbejde med SVIF tilbyder BT også i den kommende sæson, bordfodbold, showdance, gymnastik, bordtennis, badminton, håndbold og fodbold i Møllehøjhallen. Endvidere spiller nogle håndboldhold også på Idræts- og Gymnastikhøjskolen og i hallen ved Viborg Gymnasium. Endvidere har bordtennisafdelingen startet op med bordtennistilbud på Viborg Katedralskole 3 dage om ugen. Her kommer den danske landstræner i bordtennis bl.a. og træner med spillerne.

De fleste aktiviteter er netop begyndt, når dette blad udkommer. Har du ikke tilmeldt dig, kan du på de fleste hold nå det endnu. Der henvises i øvrigt til den grønne folder, som blev omdelt i begyndelsen af august 2012.



# Affaldsindsamling

## Naturen blev rengjort.

*Af Erik Langvad*

Søndag d. 23. april deltog 8 sunde, friske 50+ Tapdrup borgere sammen med 4 gæve, unge piger i den årlige affaldsindsamling. Sammen med Danmarks Naturfredningsforening arrangerede Tapdrup Borgerforening indsamling i tidsrummet fra kl. 10 - 13, hvorefter menighedsrådet stod for et lille traktement. Ved kaffebordet drøftede man dagens fund og oplevelser. Man fornemmede, at affaldsmængden i år var mindre end sidste år, men på afleveringsstationen viste det sig, at den samlede vægt ligesom i fjor skønsmæssigt blev sat til 80 kg. Forskellen lå blot i antallet af dåser/flasker, hvor der i år blev samlet ca. 200 stk. imod sidste års ca. 300. Dette skyldes sikkert, at andre samlere tjener en ekstra skilling ved at opsamle de pantgivende dåser, hvad der absolut er prisværdigt. Problemet er blot de mange dåser og flasker uden pant, som ligger tilbage i vejgrøfterne, for dem er der ingen, der har interesse i at samle. Hvis der blev lagt pant på alle dåser og flasker, ville problemet givetvis blive betydelig mindre, men det er åbenbart svært for de tyske myndigheder at beslutte sig for at opkræve pant, måske af hensyn til de ekstra indtægter, som grænsehandelen derved giver. Henkastning af papir- og plastaffald er bestemt ikke blevet mindre, og det er fastfood-forretningerne, som er storleverandører hertil, især ligger der mange Mc Donalds bægre og indpakninger. Der bliver også smidt utrolig mange tomme cigaretpakker og cigaretskod ud - den nemme løsning, når bilen bliver brugt som rygekabine og askebægrene er fyldte. Vi kommer ikke uden om, at det er bilisterne,

der har hovedansvaret for, at der flyder så meget affald langs landevejene. Man forstår jo ikke, hvorfor der ikke kan lægges en affaldspose i bilen til formålet?

Ellers nød vore indsamlere den dejlige, solskinsrige og lune forårsdag i naturens skønhed, ja selv den nyanlagte skrænt ved rundkørselen var blevet forårsklædt med mange forskellige løgplanter som vibeæg, kodrivere, kobjælder m. m. Dertil kom de oplevelser, man fik med på vejen. Pigerne fik flere dyt fra bilister, der på den måde enten ville takke dem for indsatsen eller måske blot for at give de unge piger en hilsen. En anden har virkelig erfaret, at der kan være penge "i skidtet", i hvert fald i tomme cigaretpakker, for inde under pakkens cellofanomslag lå der gemt en 200 kr. - seddel. Der må også være nogen, som savner noget til bilen, for ud over pyntelister af forskellig slags lå der langs Vibækvej ikke mindre end 3 nye, flotte hjulkapsler.

Samleren på banestien fik sig en oplevelse af de lidt specielle, da hun var i gang med at rense skrænten fra vejen ned mod banen ved rastestpladsen mod Vejrumbro. Pludselig kørte der 5 biler ind på rastestpladsen, og lige så mange mænd steg ud og stillede sig op på række langs vejkanten oven for. "Hov, hov! nu skal I ikke begynde at strinte på mig, mens jeg er i gang med at samle affald", sagde hun. "Du kan være ganske rolig! Vi skal nok lade være med at tage pis på dig. Vi skal bare kikke efter fugle," lød svaret, mens de gik i gang med at stille deres store fuglekikkerter op.

*(Tappens redaktion beklager dybt, at denne artikel fejlagtigt ikke blev bragt i forrige nummer af Tappen.)*

# Menighedsrådet.



*Af Aase Langvad, formand.*

## **En lille reminder.**

Tiden for menighedsrådsvalget nærmer sig nu hastigt.

Husk derfor at komme til orienteringsmødet i Sognehuset tirsdag, den **18. september kl. 19.00**

Læs mere om dette samt valgeregler på kirkens hjemmeside [www.tapdrupkirke.dk](http://www.tapdrupkirke.dk) - på opslag i våbenhuset – på byens infotavler samt i **Kirke & Sogn**, sept. 2012.

**Vi tænder juletræet - Søndag, den 2. december kl. 15.00.**

Traditionen tro arrangerer **Borgerforeningen og Menighedsrådet** i fællesskab en familiegudstjeneste, hvor vi skal nyde synet af den tændte adventskrans, synge de kendte adventssalmer og høre Tapdrup sangkor. Efter dette serveres der gløgg og æbleskiver i Sognehuset. Når mørket sænker sig samles vi udenfor, tænder juletræet og danser om det. Som afslutning på dagen kan alle børn se frem til en lille overraskelse. Alle aldersgrupper kan være med til denne hyggeeftermiddag!

## **Sogneudflugt til Rebild bakker.**

Onsdag, den 29. august drog 76 (22 fra Tapdrup) glade og veloplagte pensionister fra Asmild og Tapdrup på udflugt til Rebild bakker og Aars kirke.

Det blev en spændende og hyggelig eftermiddag, hvor heldigvis også vejret viste sig fra sin pæne side.

Første stop var Røverstuen i Rebild, hvor lokalhistoriker, Helge V Quistorff meget engageret fortalte om røverne fra Rold – deres baggrund og lyssky bedrifter.



*Helge V Quistorff fortæller røverhistorier.*

Efter at have indtaget kaffen med den traditionelle lagkage, gik turen videre til Aars kirke, hvor en tidligere menighedsrådsformand fortalte kirkens historie. En historie, som strakte sig fra år 1200/ 1250 hvor kirken blev bygget og indtil i dag, hvor kirken efter flere renoveringer og ombygninger står som en stor, lys og meget moderne kirke. Spændende var det at høre om de tanker og overvejelser, som menighedsrådet havde haft sammen med arkitekter og kunstnere. Kirken er i dag rammen om mange arrangementer rettet mod forskellige målgrupper i menigheden udover de traditionelle gudstjenester.

# Julekoncert i Tapdrup kirke

med Viborg Kammerkor

**Torsdag den 6. december kl. 19.30**

Viborg Kammerkor byder på en skøn julekoncert med både ny og gammel julemusik. Et omdrejningspunkt ved koncerten er musik til Jomfru Maria. Koret vil synge værker af nordmanden Trond Kverno og de danske komponister P.E. Lange –Müller og Christian Hildebrandt.

Endelig vil programmet selvfølgelig også indeholde en række af de smukkeste julesange og –salmer.

Koret dirigeres af Morten Ahti Lyng og organist, Maja Simonsen akkompagnerer fællessangen. – Vel mødt til stemningsfuld julekoncert med Viborg Kammerkor.

**Efterfølgende mødes vi til gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset.**



Menighedsrådet.

## Indre Mission



*Af N. O. Sørensen*

**September 2012:**

20. kl. 19.30 Møde i Sognehuset ved Niels Jørgen Nyrup Andreasen.

**Oktober 2012:**

03. kl. 19.00 Oktobermøde m. gudstjeneste i Bjerring Kirke ved J. Poulsen

04. kl. 19.30 Møde i Bjerringbro Missionshus ved E. K. Jensen, Rønede

25. kl. 19.30 Møde og Årsberetning hos Svend Nyrup, Tapdrupvej 120.

**November 2012:**

13. kl. 19.30 Kredsens efterårsmøde i Hans Tausens Hus, Viborg

December 2012:

06. kl. 19.30 Adventhygge hos N. O. Sørensen, Engvej 4.

## **Danmission**

**September 2012:**

03. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Lise Frandsen Gl. Vibækvej 13

**Oktober 2012:**

01. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Anna Christensen, Nedertoften 16

**November 2012:**

05. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Martha Pedersen, Nedertoften 5

# Dagpleje



## Nyt fra Dagplejen Spiren og Dagplejen Tusindfryd

*Af Anja Christiansen og Helle Hjort.*

Så går sommeren vist på hæld, og vi ser tilbage på et dejligt forår og en god sommer med mange sjove oplevelser og et rigtig godt samarbejde i Dagplejen Spiren og Dagplejen Tusindfryd.

I foråret, i maj og juni måned, havde vi ”krible- Krable” projekt, og var på en række givende og oplevelsesrige udflugter til skoven i Bruunshåb og legepladsen og engen i Tapdrup.

I perioden fra påske og frem til sommerferien har vi arbejdet med fagtesange, på den måde, at vi hver uge satte fokus på en ”ny” fagtesang, som blev øvet dagligt. Børnene var tydeligt meget optagede og fascinerede af fagtesangene og ”sugede til sig” så meget de kunne.

I august startede vi på et nyt projekt med Fagtesange. Vi mødes nu én gang om ugen, 3 dagplejere og laver Sang og Rytmik hos hinanden på skift. Projektet fortsætter til engang hen i efteråret. Børnene er vilde med det, og er begyndt at synge og lave fagter spontant. F.eks. var vi på en skovtur her midt i august. Nogle af børnene fandt nogle sten, som de slog mod hinanden, alt i mens de sang

”Bager Bro, han bager boller”. Herligt! Vi har lavet en personlig og illustreret sangbog med alle sangene til hvert barn, som vi bruger, når vi synger. På den måde er børnene med til at vælge, hvilke sange vi synger. Mange af fagtesangene giver også mulighed for at arbejde med farverne, f. eks ”jeg er en lille blå ballon”... rød ballon...gul ballon....her taler vi om farverne, og børnene skiftes til vælge. Det musikalske samvær er en utrolig sjov og positiv oplevelse for både børn og voksne, og ikke mindst stimulerende for barnet på rigtig mange områder!

Vi tager fortsat til legestue i Sdr. Rind ca. én gang om ugen. Frem til efterårsferien foregår legestuen udenfor på legepladsen. Herefter rykker vi indenfor i ”Drivhuset”.

I perioden oktober til marts har vi planlagt et gymnastikforløb, som vi kalder ”Leg og Tummel”. Vi mødes med 4 andre dagplejere og deres børn i Møllehøj Hallen én gang om måneden, og slår os løs med madrasser, bolde osv. Her må der tumles, løbes, hoppes, krybes, kravles og trilles ”til den store guldmedalje”.

Noget af det **vi**, som private dagplejere, begge lægger stor vægt på er, at børnene har optimale rammer og udfoldelsesmuligheder både inde og ude, og vi har begge forskellige projekter i støbeskeen til vores haver, som f. eks pilehytte af levende pil.

I det daglige arbejder vi rigtig meget sammen, og støtter og inspirerer hinanden på mange måder.



Vi nyder dog også at have hver vores lille hyggelige dagpleje med masser af tid til det, som vi vægter højest - nærvær, omsorg og tid til at "se" det enkelte barn og tage vare på dets forskellige behov.

Lige nu kan man i medierne læse grupvækkende beretninger om, hvordan små børn i vuggestuer bliver udsat for voldsomme overgreb fra andre børn. Det er skræmmende, at der er skåret så langt ind til benet i daginstitutionerne i form af nedskæringer i normeringer, at sådanne ting kan forekomme! Hvordan kan de små være uden opsyn så længe? Nogen bør snart råbe vagt i gevær!

Dagplejen er kendetegnet ved, at barnet er sammen med den samme voksne hver dag, en lille børnegruppe, overskuelighed, tryghed, ro, nærvær, omsorg – noget, som burde være alle småbørns ret!

Som private dagplejere sætter vi dagsordenen og vi går ikke på kompromis!

***Dagplejen Tusindfryd og Dagplejen Spiren har begge én ledig plads lige nu!***

Hvis du er interesseret kan du kontakte:

**Dagplejen Spiren**, Anja Christiansen  
Tapdrupvænget 28, Tapdrup Tlf: 2782 5177  
[www.anjas-privatedagpleje.dk](http://www.anjas-privatedagpleje.dk)

**Dagplejen Tusindfryd**, Helle Hjort  
Vinkelvej 92, Bruunshåb Tlf: 2982 0352  
[www.denprivatedagpleje-tusindfryd.dk](http://www.denprivatedagpleje-tusindfryd.dk)

## Danseundervisning

tilbydes igen i den kommende sæson i

Det gamle Missionshus, Vigstrupvej 2, Vinkel

Vi underviser i standard og latin danse i hold af max 8 par.

Kurset afholdes hver onsdag fra den 12. sept. til 28. nov. 2012

Kl. 19.00 for let øvede og kl. 20.05 for begyndere.

**Tilmelding til Chris 29 91 18 45 eller Mette 28 63 45 76**

Vel mødt den 12. sept.

Mette Carstensen og Chris Seal

## HOP OG RUL LEGELAND

### I MØLLEHØJHALLEN

Glæd jer alle raske drenge og piger til alle tiders legedag i hallen.

Hallen er fyldt med hoppeborge i alle størrelser og til alle aldre.

**Lørdag den 6 oktober fra kl. 10.00 til 16.00**

Pris: 65. kr for børn og 35 kr. for voksne

Mød op til en rigtig legedag for hele familien.

Med venlig hilsen

Møllehøjhallen

# Viggo Sommer kommer til byen



## Af Dan Jensen

Som nævnt i sidste nummer af Tappen kommer Viggo Sommer til Tapdrup. Koncerten går under titlen ”Viggo Sommer - ...vestjysk blues og røverhistorier” og sammen med Viggo kommer også 2 dygtige musikere. Vi kommer til at høre flere af ”De Nattergales” klassikere blandet med nyere sange, og hvor musikken bindes sammen med anekdoter og røverhistorier fra Viggo’s lange karriere – alt sammen med en undertone

af vestjysk blues! Det bliver intimt, hylende morsomt og ikke mindst musikalsk leg på højt niveau. Kort sagt: Musikalsk sit-down comedy – på jysk!

Koncerten finder sted i Tapdrup Forsamlingshus **onsdag den 3. oktober kl. 19.30**. Vi åbner dørene kl. 19.00 og da der ikke er nummererede pladser, anbefaler vi publikum at komme tidligt.

Billetterne koster 150 kr. pr. stk. og sælges allerede nu hos Dan og Tina Jensen på Stationsvej 13 – eller hos købmændene i Bruunshåb og Vejrumbro.

Da vi i foråret holdt koncert med Kristian Lilholt i Tapdrup Forsamlingshus var der udsolgt et par dage før koncerten. Tidligere i år blev der i Løvskal afholdt koncert med Viggo Sommer for en udsolgt sal. Vi forventer derfor pæn efterspørgsel efter billetter, så skynd dig at købe billet, inden vi må melde udsolgt!

## Den Private Dagpleje Tusindfryd

V. pædagog og dagplejer  
**Helle Hjort**

Vinkelvej 92, Bruunshåb  
Tlf. 29 82 03 52

[www.denprivatedagleje-tusindfryd.dk](http://www.denprivatedagleje-tusindfryd.dk)

## Bankospil

De traditionsrige bankospil afholdes  
i Tapdrup Forsamlings

**Mandag den 29. okt. kl. 19.30 – 21.30**

**Mandag den 12. nov. kl. 19.30 – 21.30**

**Mandag den 26. nov. kl. 19.30 – 21.30**

**Mandag den 10. dec. kl. 19.30 – 21.30**

Overskuddet går til Borgerforeningens aktiviteter. **Kom og vær med!**

# Strikke-/hygge-/snakkeklub



**Sæson 2012/2013** (9. sæson)

*Af Else Krogh, Tapdrupvej 91  
(86600417)*

Så nærmer sig sæsonen for strikke- hygge- og snakkeklubben.

Igen i år har jeg lejet Sognehuset.

Det bliver igen om mandagen, men ikke hver anden mandag :-)

Ja, der skal jo lidt forandring til.

For at der kan blive plads til at gå til banko spil, har jeg flyttet lidt på datoerne.

Det bliver følgende mandage:

**Mandag d. 1, 15 og 22 oktober 2012**

**Mandag d. 5 og 19 november 2012**

**Mandag d. 3 og 17 december 2012**

**Mandag d. 7 og 21 januar 2013**

**Mandag d. 4 og 18 februar 2013**

**Mandag d. 4 og 18 marts 2013**

Slut for denne gang.

Vi mødes kl. 19.00 og det slutter kl. 21.30

Pris 20 kr. pr. gang og det dækker entre og kaffe med kage.

Hvis jeg lige skal beskrive, hvem vi er, og hvad vi foretager os sådan en mandag aften, ja så er vi en flok piger i alle aldre, mænd er også meget velkommen, hvor vi så laver forskelligt håndarbejde. Det kan være strikkesøj og hæklesøj, det kan være smykker og nogle broderer. Ja, der er mange muligheder, og så hygger vi os, snakker og får rørt lattermusklerne.



Alle er velkomne, man møder bare op, der er ingen tilmelding, men det koster 20 kr., og så får man også kaffe og kage.

Som I sikkert ved, er der kommet bybus til Tapdrup, og den passer jo faktisk med vores strikkeklub.

Så kommer du fra Viborg/Overlund, så tager du bare rutenr. 751. Den kommer 18.28 ved Tapdrupvej v/Neptunvej, og kører hjem igen kl. 21.49 fra Tapdrup.

På gensyn i Sognehuset



## Tilbyder følgende kurser efterår 2012 (Kursusoversigt)

**Onsdagskursus Træarbejde, dekopørsav og –trædrejning** (Som åbent værksted)

Værkstedsleder: Vagn Steffensen – tlf. 86 65 44 43  
 Kursusdage og –tid: Onsdage kl. 19.00 – 21.45, 12 x 3 timer  
 Start: Onsdag den 12 september 2012  
 Pris: Kr. 175,00  
 Sted: Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet

**Weekendkursus: Savning med dekopørsav**

Instruktør: Vagn Steffensen - tlf. 86 65 44 43  
 Kursusdage: Lør- søndag d. 20/10 og 21/10 2012, 16 timer  
 Kursuspris: Kr, 390,00 - Pensionister kr. 295,00  
 Sted: Tapdrup gl. Skole – sløjdlokalet

**Weekendkursus: Pil - Kurve og andet flet i pil**

Instruktør: Birgitte Bach – tlf. 86 63 93 07  
 Kursusdage: Lørdag og søndag d. 27 – 28/10 -2012, 15 timer  
 Kursuspris: Kr. 375,00 - Pensionister kr. 285,00  
 Sted: Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup

**Onsdagskursus Blomster-, advents. - og julebinding**

Instruktør: Laila Sørensen – 86 84 86 84  
 Kursusdage: Onsdage d. 21/11 – 5/12 – 12/12, 2012,  
 og –tid: kl. 19.00 – 21.45. 9 timer  
 Kursuspris: Kr. 225,00 - Pensionister kr. 170,00  
 Sted: Blomster Galleriet, Ll. Sct. Mikkelsgade 19,  
 Lailas blomsterbutik og –værksted.

**Onsdagskursus Glaskursus / Glaskunst**

Instruktør: Anne-Birgitte Ellebæk – tlf. 86 60 31 14 [www.ab.glaskunst.dk](http://www.ab.glaskunst.dk)  
 Kursusdage: Onsdage d. 3/10 – 10/10 – 24/10 – 31/10 - 7/11 - 2012  
 og –tid: kl. 19.00 – 21.45, 5x3 = 15 timer  
 Kursuspris: Kr. 470,00 - Pensionister kr. 380,00  
 Sted: Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup

**Lørdagskursus Glaskursus/Glaskunst**

Instruktør: Anne-Birgitte Ellebæk - tlf. 86 60 31 14 [www.ab.glaskunst.dk](http://www.ab.glaskunst.dk)  
 Kursusdag: Lørdag den 17/11 2012  
 og -tid: Kl. 09.00 - 15.30. 7 timer  
 Kursuspris: Kr. 220,00 - Pensionister kr. 165,00  
 Sted: Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup

**Program, tilmelding og yderligere oplysninger** vedrørende kurser ved Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg.

**Tlf. 86 67 20 94 Mobil 29 82 20 94 (bedst kl. 17.00 – 19.00)** eller

**E-mail: [pramhusvej@fibermail.dk](mailto:pramhusvej@fibermail.dk)**

**Kursusprogram kan ses på [www.midtjysk-viborg-husflid.dk](http://www.midtjysk-viborg-husflid.dk)**

**Vi deltager også på Husflidsmessen 7. 8. 9. september i Tinghallen**

# Det sker i Tapdrup

## September 2012:

02. kl. 10.30 Højmesse ved H. Korsgaard.  
03. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Lise Frandsen, Vibækvej 13.  
09. kl. 09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen.  
12. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset.  
12. kl. 19.00 Danseundervisning på Vigstrupvej 2, Vinkel.  
16. kl. 14.00 Familiegudstjeneste ved H. Korsgaard (Dåbstræ plantes - kirkekaffe.)  
18. kl. 19.00 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Sognehuset.  
20. kl. 19.30 I. M. møde i Sognehuset.  
23. kl. 09.15 Højmesse ved L. Andersen.  
30. kl. 09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen.

## Oktober 2012:

01. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Anna Christensen, Nedertoften 16.  
01. kl. 19.00 Strikke - hygge- snakkeklub i Sognehuset  
03. kl. 19.00 I.M. oktobermøde i Bjerring Kirke.  
03. kl. 19.30 Koncert i Tapdrup Forsamlingshus med Viggo Sommer.  
04. kl. 19.30 I.M. møde i Bjerringbro Missionshus.  
06. kl. 10.00 Legeland i Møllehøjhallen.  
07. kl. 19.00 Temagudstjeneste ved H. Korsgaard, traktement i Sognehuset  
10. kl. 19.00 Borgermøde i Sognehuset-forslag til ny borgerplan.  
15. kl. 19.00 Strikke - hygge- snakkeklub i Sognehuset  
21. kl. 09.15 Højmesse ved L. Andersen.  
22. kl. 19.00 Strikke - hygge – snakkeklub i Sognehuset.  
24. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset.  
25. kl. 19.30 I. M. møde hos Svend Nyrup.

28. kl. 09.15 Gudstjeneste ved H, Korsgaard ( BUSK dag).  
29. kl. 19.30 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus.

## November 2012:

04. kl. 10.30 Højmesse ved H. Korsgaard.  
05. kl. 19.00 Strikke - hygge – snakkeklub i Sognehuset  
05. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Martha Pedersen, Nedertoften 5  
11. kl. 09.15 Gudstjeneste ved P. B. Andreasen (Kirkekaffe).  
12. kl. 19.30 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus.  
13. kl. 19.30 I.M. efterårsmøde i Hans Tausens Hus.  
18. kl. 09.15 Højmesse ved H. Korsgaard.  
19. kl. 19.00 Strikke - hygge – snakkeklub i Sognehuset  
21. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognehuset.  
25. kl. 09.15 Gudstjeneste ved L. Andersen.  
26. kl. 19.30 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus.  
30. kl. 24.00 Deadline for Tappens dec. Nr

## December 2012:

02. kl. 15.00 Familiegudstjeneste ved P. B. Andreasen. Hygge i Sognehuset, Juletræet tændes.  
03. kl. 19.00 Strikke - hygge – snakkeklub i Sognehuset.  
06 kl. 19.30 Julekoncert i Tapdrup kirke  
06. kl. 19.30 I. M. adventshygge hos N O. Sørensen, Engvej 4.  
10. kl. 19.30 Bankospil i Tapdrup Forsamlingshus.  
17. kl. 19.00 Strikke - hygge – snakkeklub i Sognehuset.

# Adresser m.v.

## **Asmild-Tapdrup Jagtforening**

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a  
Tlf. 8660 0008

## **Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening B/T**

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb.  
Tlf. 8667 2118

## **Udlejning af flagallé**

Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, 8660 0446

## **Gadebelysning**

Energi Viborg. Tlf. 89292921

## **Indre Mission**

Formand, N. O. Sørensen, Engvej 4  
Tlf. 8660 0205

## **Møllehøjskolen**

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb Tlf. 8725 3600

Formand : Frank Laursen,  
Vibækvej 30. Tapdrup Tlf. 8662 9016

## **Møllehøjhallen**

Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417

Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup.

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23

Bruunshåb. Tlf. 8667 2118.

## **Overlund Skole**

Skolevej 10, Overlund, Tlf. 8725 3500

## **Tapdrup Børnehave**

Tapdrupvej 100 Tlf. 8787 1500

Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk,  
8831 Løgstrup. Tlf. 8664 3737.

## **Sundhedsplejen**

Sundhedsplejerske: Mette Engholm.

Tlf. 8787 7753. Mandag og fredag 8.00 –9.00.

## **Tapdrup Forsamlingshus**

Tapdrupvej 108.

Formand: Lars Glerup, Tlf.:21732513

Udlejning: Tonya Bille Nielsen

Tapdrupvej 122, Tlf.: 86603139/20828421

## **Husflidsforening**

Formand: Niels Søgaard Jensen,

Pramhusvej 1. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094

Mail: [pramhusvej@fibermail.dk](mailto:pramhusvej@fibermail.dk)

## **Tapdrup Krokotklub**

(afd. under B/T)

Formand: Carl Erik Dalsgaard,

Tapdrupvej 56. Tlf. 8667 3683

## **Tapdrup Kirke**

Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl.

Randersvej 2, Overlund. Tlf. 8667 6347.

Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund.

Tlf. 8667 2780.

Henriette Korsgaard, Kærvænget 12

8800 Viborg. Tlf.: 8662 3459

Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund.

Tlf.: 8667 3616.

## **Menighedsrådet:**

Formand: Åse Langvad,

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407

Graver: Ole S Jensen Tlf. 23348471

Mail: [graver.sognehuset@mail.dk](mailto:graver.sognehuset@mail.dk)

Sekretær: Niels Toftegaard

## **KFUM – spejderne , Nørreå Gruppe**

Formand: Bente H. Lange, Tapdrupvej 121,

Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf. 8660 1763

## **Grundejerforningen “Ådalen”**

Formand: Tina Østergaard,

Anders Niensensvej 29. tlf. 8660 3028

## **Tapdrup og Omegns Borgerforening**

Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1,

Tapdrup tlf. 8660 2529 Mobil:4079 8032

Mail: [cb.andreasen@mail.tele.dk](mailto:cb.andreasen@mail.tele.dk)

Næstformand: Connie Jensen,

Mobil: 2962 1683.

**Hjemmeside:** [www.tapdrupby.dk](http://www.tapdrupby.dk)

**TAPPEN** udgives af Tapdrup og Omegns  
Borgerforening.

**DEADLINE** Næste Nr. : 30 november 2012

**Redaktion:** Erling Hosbond, Engvej 3.

Tlf. 8660 0240. Mail: [beerhos@hotmail.com](mailto:beerhos@hotmail.com)

Medhjælper: Erik Langvad,

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11

Tlf. 8660 0446 [gubi42@hotmail.com](mailto:gubi42@hotmail.com)

Distribution: Borgerforeningen

Tryk: Svend Thorsen Tlf. 2027 3010

Forside: Tina Jensen

**Der tages forbehold** for fejl og mangler i  
ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer  
og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENs  
redaktion.