



Tappen

Nr. 4 – 44. årg.

December 2011



**Beboerblad for Tapdrup
og Omegn**

Redaktionen



Af Erling Hosbond.

Så er årets sidste nr. af Tappen ved at være færdig. Vi bringer ikke serien: "DET GAMLE TAPDRUP" denne gang. I stedet vil Lars Roed fortælle om sin tid som mejerist på Thisted Andelsmejeri.

Tak til Rikke Bach for det gode indlæg i "Borgerstafetten".

Hele redaktionen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Samtidig vil vi gerne sige tak til alle, som i indeværende år har bidraget med noget til Tappen.

Deadline for næste nr. er den 29. februar 2012.



Borgerforeningen



Af Claus Bo Andreassen

Nyt fra Borgerforeningen.

Samarbejde om udvikling i Nørreådal

I disse måneder er vi i gang med et projekt, hvor vi samarbejder med de øvrige landsbyer i Nørreådal om at få ideer til en sammenhængende udvikling i Nørreådal.

Ideen er at samle foreninger, interesseorganisationer og lokale ildsjæle m.fl. for at skabe inspiration og samarbejde om fx bosætning, turisme, naturbevarelse, erhvervsudvikling, bedre infrastruktur m.m.

I november havde vi et opstartsmøde, hvor ca. 70 personer deltog. På baggrund af mødet nedsatte vi fem arbejdsgrupper, som bl.a. skal komme med ideer inden for natur og friluftsliv, bosætning, grøn energi, erhverv m.m.

Resultatet skal bl.a. blive et idekatalog, som kan skabe grundlag for fælles projekter og samarbejde mellem landsbyerne.

Du kan læse mere om projektet på www.norreadalen.dk. Hvis du har ideer eller lyst til at deltage i arbejdet, så kontakt en af tovholderne i de arbejdsgrupper, som er omtalt på hjemmesiden.

Forslag til ny borgerplan for Tapdrup

I 2007-2008 udarbejdede vi en borgerplan for Tapdrup (ses på www.tapdrupby.dk). Borgerplanen var bl.a. en reaktion på de udfordringer, som Tapdrup stod overfor på det tidspunkt.

Eksempelvis var Tapdrup ved at blive kendt som et ”sted med billige byggegrunde”, og vi ville egentlig gerne være kendt for noget andet. På den baggrund udarbejdede vi en plan, som bl.a. førte til etablering af aktivitetsområdet på banearealet, sti til åen m.m.

Vi er nu ved at have opfyldt flere af visionerne i den nuværende plan. Derfor vil vi på generalforsamlingen i februar gerne have forslag og ideer til en ny borgerplan. Så mød op på generalforsamlingen, hvis du har en holdning til hvordan din by skal udvikle sig.

"Øst for paradys"

Initiativgruppen Houlkær vil gerne have området ”øst for Viborg-søerne” til at hænge bedre sammen fra Nordre Ringvej i nord til Nørreådal i syd. Projektet har arbejdstitlen ”Øst for Paradys”. For at få ideer og forslag til, hvordan det kunne lade sig gøre, samlede de den 22. november omkring 50 ressourcepersoner til et møde på Houlkær Skole. På mødet kom der et væld af ideer og forslag, som det nu bliver op til initiativgruppen at føre ud i livet.

I Tapdrup Borgerforening vil vi selvfølgelig meget gerne samarbejde med projektet, som på mange måder harmonerer fantastisk godt med flere af de aktiviteter, som vi selv har sat i søen.

Læs mere om projektet og resultatet af mødet på www.houlkaerportalen.dk/

Pavillon på banearealet

Som vi tidligere har skrevet om i Tappen, har vi en ide om at opføre en pavillon på banearealet, som skal give mulighed for eksempelvis friluftskoncerter, sang af Tapdrupkoret og optræden i det hele taget.

Ideen er ikke at holde store koncerter med mange mennesker; hvilket der heller ikke er faciliteter til. Målet er at lave eftermiddagsarrangementer i sommerhalvåret, som kan samle familier, børn, unge, og ældre fra Tapdrup og omegn.

Det er planen, at pavillonen skal placeres i den nordvestlige del af banearealet, og vi er nu kommet så langt, at vi har fået en flot tegning af pavillonen. Tegningen er udført af Sebastian Lund, som er under uddannelse til tømrer.



Vi har foreløbig søgt kommunen om byggetilladelse. Såfremt vi opnår byggetilladelse, vil søge om fonde m.m. om tilskud til finansiering m.m.

Samarbejde – eller mangel på samme – med kommunen

Borgerforeningen har igen, igen, igen påpeget overfor Viborg Kommune (teknisk udvalg), at der er et stort behov for at anlægge fortov/cykelsti fra Tapdrupvej ad Taphedevej til Kokærvænget. Taphedevej er stærkt befærdet morgen og aften, og sving og skrænter på vejstykket gør færdsel farligt for gående og cyklister. Vi har samtidig opfordret til, at der etableres et stoppested ud for Kokærvænget, idet børnene p.t. enten må stå på vejen eller på marken, når de venter på skolebussen.

Vi har også foreslået, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger i krydset mellem Tapdrup Børnehaven, Tapdrupvej og Taphedevej. Der er tidligere sket uheld ud for børnehaven, og vores forslag er, at der etableres et plateau eller lignende.

Endelig har vi påpeget overfor kommunen, at der er behov for at etablere et buskur i den vestlige del af Tapdrup.

Fiberbredbånd til området omkring Tapdrup

Energi Midt kører i øjeblikket en kampagne, hvor husstande i området omkring Tapdrup kan få ført fiberbredbånd ind til huset. Energi Midt skal have minimum 40 procent tilslutning fra husstande i området før de går i gang med gravearbejdet. Energi Midt fortæller, at der mangler tilsagn fra ganske få husstande for at hele området kan blive forsynet med fiberbredbånd.

I borgerforeningen vil vi selvfølgelig ikke blande os i, hvilken udbyder af tv og it, som man vælger. Men - generelt er det af stor værdi, at et landområde forsynes med fiberbredbånd. Når der er indlagt fiberbredbånd, vil husene ofte være lettere at sælge, og der vil være flere potentielle købere. Dette vil være til gavn for hele området.

På den baggrund bør beboerne på bl.a. Taphedevej, Vibækvej, Langdalsvej, Pramhusvej, Spanggaardsvej og Tapdrupvej på begge sider af Tapdrup måske overveje at tage imod tilbuddet om at få indlagt fiberbredbånd.

Kampagnetilbuddet fra Energi Midt indebærer, at man kan få ført fiberbredbånd ind til huset mod at tegne et abonnement på et produkt fra selskabet i minimum seks måneder. Man kan således få indlagt fiberbredbånd og se fjernsyn i et halvt år for omkring 1800 kr. Det er langt under den reelle pris.

Hvis du er interesseret skal du tage kontakt til Energi Midt snarest muligt, da kampagnen er ved at udløbe. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte markedskonsulent Rune Sand Munk Christensen på tlf. 29 11 58 76.

Fuldt hus til banko

Op til jul holder borgerforeningen i alt fire bankospil med 14 dage mellem hvert spil. I år har det været en særlig stor fornøjelse at holde banko, da der har været rigtig mange deltagere. De to første gange var vi faktisk nødt til at hente ekstra stole. Det vil sige, at der har været over hundrede deltagere. Tak for fremmødet til alle deltagerne.

Sidste spil holdes mandag den 12. december kl. 19.30 i forsamlingshuset. Som afslutning serverer vi gløgg og æbleskiver – og vi skal nok finde pladser til alle deltagerne.

Tal om nytårsaften

Det er snart nytårsaften, og det skal helst være en sjov og hyggelig aften for alle. Sidste år blev nytårsaftenen imidlertid knap så hyggelig for en del beboerne i Tapdrup. Nogle af de ting, som skete i løbet af aftenen, mindede nemlig mere om hærværk end om nytårsløjer.

Vi vil derfor opfordre alle forældre til at tage en snak med deres unge mennesker om, hvad der er sjovt, og hvad der ikke er sjovt at lave på en nytårsaften.

Vi holder generalforsamling i borgerforeningen og forsamlingshuset torsdag den 23. februar



Julearrangement i Tapdrup

*Af Dan Jensen,
Tapdrup Borgerforening*

Vi kan vel efterhånden godt kalde det en tradition, når Tapdrup Menighedsråd og Tapdrup Borgerforening i år for 3. gang inviterede til julearrangement den 1. søndag i advent. Traditionen tro startede vi med hyggelig julegudstjeneste i kirken, som blev afviklet af vores præst Per Bucholdt Andreasen. Som noget nyt i år optrådte Tapdrup Sangkor for os alle sammen med 6 skønne sange, så vi alle kunne komme i rette julestemning. Var du ikke til stede og har lyst til at opleve byens dygtige kor, så kan du se et par klip fra koncerten på internettet på www.tapdrupby.dk/tapdrup-kirkes-chor.

Julearrangementet fortsatte herefter i Sognehuset, hvor der var fuldt hus med Tapdrupborgere i alle aldre – ja nogle måtte endda sidde på gulvet! Her blev der serveret gløgg, saftevand og æbleskiver

imens der blev julehygget på livet løs. Vi skulle naturligvis ikke snydes for en julehistorie, som i år på blev fortalt af Randi Husby. Tak for den gode historie!

Da mørket faldt på, var det tid til at samles udenfor på græsplænen foran byens juletræ. Sidste års juleudsmykning med 20 cm. sne, var i år udskiftet med kraftig blæsevejr med vindstød af orkanstyrke, men det skulle ikke afholde os fra at synge julesange, imens vi dansede rundt om juletræet, der i mellemtiden var blevet tændt. Igen i år havde julenissen været forbi Tapdrup i løbet af natten, og havde været så sød at stille 2 store sække med slikposer til alle børnene. Så nu er der ikke længe til jul.....



Billeder fra julearrangementet.



Tapdrupkoret synger i kirken



Menighedsrådet bød på æbelskiver og gløgg



Randi Husby læste julehistorie i sognehuset



Til sidst blev der danset om juletræet

Tapdrup Kirkes kor.

Koret består for tiden af knap 20 kvinder og mænd, men er for alle voksne – og der er ikke optagelsesprøve eller krav om nodekendskab og særlige sangfærdigheder. Vi synger et blandet repertoire, og vi synger for at have det sjovt!

Koret er et ad hoc kor, der mødes og øver 5-6 gange inden vi optræder enten til en gudstjeneste eller andet. Sådan et forløb kommer vi til at have 2-3 gange om året. Så kunne du tænke dig at synge i kor, men ikke forpligte dig til en aften om ugen året rundt, er dette måske noget for dig!

Har du lyst til at synge med eller bare høre mere, så kontakt organist Maja Simonsen på majasimonsen@doks.dk eller telefon nr. 2180 8773.

Fællesspisning

Af Dan Jensen, Stationsvej 13

Hvor er det dejligt at se, at vi igen har fået godt gang i fællesspisningerne i Forsamlingshuset. Der har senest været afholdt fællesspisning den 30. november 2011, og der er også allerede aftalt madhold til et godt stykke ind i 2012. Fællesspisningerne er et rigtig godt sted for børn, unge og ældre at mødes – og vi håber også at se mange af byens nye borgere til fællesspisningerne.

Som ”kontaktperson” for fællesspisninger vil jeg til de kommende madhold gerne komme med en lille opfordring, idet vi desværre tidligere har været ude for nogle uhensigtsmæssigheder:

Det er vigtigt at madholdet reserverer Forsamlingshuset i god tid - og samtidig laver en aftale om, hvornår nøgle til huset kan afhentes hos Tonya Bille. Ligeledes skal der i god tid aftales, om der ønskes rengøring efter fællesspisningen mod betaling.

Forsamlingshuset står for indkøb af vin, øl og vand – og derfor skal madholdet en uges tid inden arrangementet give besked om forventet deltagerantal, så der ikke kommer til at mangle drikkevarer.

Pengekassen og ”fællesspisningsmappen” (hvor der sidder en vejledning om fællesspisningernes praktiske udførelse) overdrages af tidligere madhold til næstkommende madhold i god tid.



Vejledningen om fællesspisninger med oplysning om kontaktpersoner og kommende/tidligere madhold kan findes på www.tapdrupby.dk



Tapdrup Forsamlingshus



De lokale foreninger kan benytte huset gratis til deres arrangementer. Men for at huset kan fungere er det nødvendigt med et kontingent.

Vores forsamlingshus drives som en forening, som alle beboere i Tapdrup sogn er medlem af. Hvis du mener, der fortsat skal være et forsamlingshus i byen til gavn og glæde for alle byens borgere, så støt vort forsamlingshus. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at betale det beskedne årlige kontingent, som vi hermed beder om.

Af Ole lund , sekretær

Tapdrup Forsamlingshus er stedet, hvor du kan holde din fødselsdag, konfirmation mv. Og det er samtidig stedet, hvor byen mødes, blandt andet til fællesspisning og fastelavnsfest.



Fastelavnsfest i forsamlingshuset



TAPDRUP FORSAMLINGSHUS

Tapdrupvej 108, Tapdrup

8800 Viborg



Kontingent 2011:

For at forsamlingshuset fortsat kan være et aktiv i byen er vi afhængige af dit kontingent.

Du har mulighed for at indsætte kontingentet på vores konto i Nordea.

Kontonr.: **Reg.nr. 9255 Konto 2640 138 663**

Oplys venligst gade og husnr. ved indbetaling. Kontingentet er uændret kr. 100, -.

På forhånd tak
Lars Glerup, formand.

Udlejning af forsamlingshuset:

Du kan leje forsamlingshuset ved at henvende dig til:

Tonya Bille, Tapdrupvej 122, 8800 Viborg, Tlf. 2082 8421
mail: Tonyabillenielsen@gmail.com

Se om huset er ledig på: <http://tapdrupby.dk/er-forsamlingshuset-udlejet>

Forsamlingshusets bestyrelse:

Ved generalforsamlingen i 2011 konstituerede bestyrelsen for Tapdrup Forsamlingshus sig således:

Formand

Lars Glerup
Tapdrupvej 136
Tlf. 21 73 25 13
Mail: mail@glерupanlaeg.dk

Sekretær

Ole Lund
Subækvej 9
Tlf. 86 60 31 91
Mail: oll@lmo.dk

Kasserer

Poul Pilgaard
Åbrinken 3
Tlf. 86 60 01 98
Mail: post@pilgaard.biz

Bestyrelsesmedlem

Laila Bondrup Jensen
Anders Niensensvej 4
Tlf. 40 74 90 84
Mail: lailabondrup@hotmail.com



JEG VAR DER JO SELV



Af Lars Roed

I forbindelse med min samtale med Erik Langvad om Thisted mejeri var der meget stof, der blev udeladt med hensyn til hverdagen på et dansk mejeri og specielt på Thisted Andelsmejeri. Det har vi ændret på ved denne opfølgning:

”Ja, så er der jo næsten kun de jyske mejerier tilbage,” sagde mejeribestyrer Andersen på Kamstrup Andelsmejeri ved Roskilde, da jeg forelagde ham, at jeg ville til at lave ost igen. Jeg havde nu lavet smør i et års tid efter min hjemsendelse fra marinen i Frederikshavn, så helt ukendt med jyder var jeg altså ikke. Vi kikkede sammen i mejeribestyrernes fagblad, *Mælkeritidende*. Jo, der lå et mejeri ved Viborg, som hed Thisted, og en jernbane løb lige i baghaven. Det er da værd at undersøge nærmere. Jeg skulle skrive til bestyreren, der hed Knud Graversen, for at han kunne se, om jeg i det hele taget kunne skrive, da jeg skulle lave leverandørregnskabet. De havde lige fået en smørpakkemaskine, og en sådan var jeg fortrolig med fra tiden

på Kamstrup mejeri. Jeg ankom til Viborg station og havde lige hørt, at russerne var gået ind i Ungarn til store gene for landets leder Imre Nagy. Du skal med Viborg-Randers bussen over Løvsdal, blev der sagt, og da den venlige chauffør Berg standsede ved mejeriet, ville jeg ikke tro mine egne øjne. Var det et mejeri? - ”Det der!! Det er da et teglværk,” udbrød jeg. Humøret faldt nogle grader, da jeg gik ned mod mejeriet, men jeg fik en meget fin modtagelse af familien Graversen. Interiøret på mejeriet svarede slet ikke til dets udseende. Det var et mejeri fra 1888, men standarden skulle alligevel holdes, idet der ikke blot kom uventet stats-kontrolbesøg, men også stadsdyrlægen fra Viborg dukkede op med mellemrum for at udtage prøver af både mælk og smør. Med den veterinære kontrol omkring os var vi altid på *dupperne og bardunerne*. Forklaring følger:

Vi kalkede mejeriet hvert år både ude og inde. Jeg var i gang med at kalke mejeriets loft i skummesalen, buet loft med tværgående barduner, hvorpå vi lagde to ostehylder. Vi havde lige fået en ny mejerist, Egon Thomsen fra Stoholm, og han fik den første dag til opgave at fortsætte, hvor jeg slap. Han kravlede op ad stigen og stod snart på de to ostehylder, mens vi andre var i gang med at trække ostemasse op, så vi kunne holde øje med ham. Da han rettede sig op, begyndte hans ben at ryste, så barduner med hylder vibrerede og kom i svingninger. Han satte han sig ned. Helt hvid i hovedet kravlede han langsomt ned og forkyndte, at han ikke kunne fortsætte.



Foran ostekarret ses fra venstre mejerist Lars Roed, mejerist Egon Thomsen, en mejerielev og mejeribestyrer Knud Graversen.

Mejeristernes forhold til familien Graversen var vældig godt. Søndag middag spurgte Knud Graversen os ofte, hvor mange der ville med til fodbold i Aarhus for at se AGF. Vi tog med, hvis vi havde tid og lyst. Jeg husker endnu, når der var grundlovsfest i Thisted skov, at Ingrid Graversen havde pakket madkurven, og når grundlovstalen var overstået, hyggede vi os med smørrebrød og kaffe.

Vi havde en årlig udflugt med mælkekuske, bestyrelse og personale og kunne fylde en hel bus samt en enkelt personbil. Det var en tur, vi alle kunne lide, idet vi lærte hinanden at kende på en hel anderledes måde. Turen tog sin begyndelse lige over middag med bussen ud i naturen. Vi besøgte mange steder lige fra Naturhistorisk Museum i Aarhus til Låsby-Svendsen. Det var dengang han endnu holdt til i Låsby med bjørne og aber og solgte biler uden motorer til købers ukendskab.

Fritiden blev brugt til bl. a. fodbold i Vejrumbro, hvor Thomsen og jeg spillede, men efter en uoverensstemmelse begyndte vi i Tapdrup, hvor det kun blev til en sæson. Jeg oplevede et par gange, at Thomsen kom hen og spurgte, om jeg ikke ville sætte hans knæskal på plads, da den sad ude på siden af benet. Herefter holdt jeg op med at spille fodbold. På holdet var der et par ældre spillere, som holdt sammen på det hele. De var brødre og hed Laugesen. Vi talte tit om, at det vist snart var på tide at de holdt, for de var langt oppe i trediverne, men fodbold kunne de nu godt spille.

I flere år spillede jeg badminton i Viborg. Jeg tog somme tider med toget, men fra banegården var der nu et stykke vej at gå til Eksercerhuset, hvor det foregik; så var det noget nemmere at tage den røde bus fra Hjultorvet.

Jeg var også med til at starte Viborg bordtennis i kælderen under Emil P.s konditori sammen med Emil P. junior, der spillede på oldboysplan i badminton. Jeg husker endnu, når foråret kom og sneen smeltede, at vi skulle tørre vand op fra gulvet i Eksercerhuset, før spillet kunne begynde.

Jeg arbejdede på Thisted mejeri fra nov. 1956 – nov. 59. Herefter tog jeg et 5 mdr.'s kursus på Hadsten højskole samtidig med, at jeg førte mejeriets leverandørregnskab. Jeg måtte derfor køre til Thisted hver lørdag middag og tilbage igen om søndagen. Året efter tog jeg på et 8 mdr.'s ophold på Ladelund mejeriskole ved Brørup. Herefter fik jeg stilling på Fausing Andelsmejeri som ostemejerist, men året efter ringede Graversen for at



sige, at han netop stod og manglede en mejerist. Nu havde jeg kendt en pige i 5 år, og det vidste Graversen godt, men at vi også stod og manglede en lejlighed vidste han også

så, da min kommende svigerfar købte ost på mejeriet. Nu stod der altså både en lejlighed, et job og en pige klar, så jeg tog imod tilbudet. Hendes hjem var Møllegården i Korreborg, hvor motocrossbanen i sin tid var etableret. Vi var en flok svigersønner, der sagde god for

dette projekt til den rette leje. Min svigerfar havde nemlig 7 døtre og en søn, så på dette punkt slog han Kr. Kuhr, der blot havde 7 døtre. Vi fik så en lejlighed ved brugsen i Vejrumbro hos hjemme-slagter Anders P. Andersen. Året efter fik vi et tilbud fra Kristian Kuhr om at leje Richardt Nielsens ejendom på Langdalsvej, som han netop havde købt. Lejemålet indebar, at jeg skulle passe kvierne, der stod i stalden, indtil de kunne komme på græs om foråret. Da jeg havde frit rådighed over bygningerne, blev svinestierne fyldt op med masser af kaniner, som jeg solgte til Karlo Mogensen i Vinkel. Det hændte, at der løb kaniner rundt over alt på ejendommen, når jeg kom hjem fra arbejde. I 1966 havde en mælkekusk ved navn Knud Pedersen, Koldbæk, købt ejendommen Kvolborg mellem Vejrum og Thorsager. Vi fik en aftale om et lejemål, og her boede vi så, indtil mejeriet lukkede, hvorefter vi købte en ejendom ved Thorsø.

I slutningen af 50-erne var det nødvendigt for mejerierne at modernisere for at overleve, så Thisted mejeris udskiftning af den gamle trækærne, forældede ostepressere og mælkebeholderen af jern var en betingelse for at kunne følge med udviklingen, og sidst, men ikke mindst, skulle vi have nok af rent vand. Med disse nyanskaffelser blev Thisted mejeri et moderne mejeri, der helt levede op til tidens krav. Lige over for indleveringsrampen for mælkejunger, kaldet ”perronen”, lå endnu den gamle hestestald med det brostensbelagte gulv, krybber og spiltov fra tiden, før den nye centrifuge var anskaffet.

Dengang varede skummetiden noget længere, så der var tid til, at hestene i mellemtiden kunne blive spændt fra vognene for at fouragere og få et tiltrængt hvil.

Foruden bestyrer, de tre mejerister og en mejerielev var der også flere mejeriarbejdere, vi kunne trække på. Det var Karl Rasmussen, Karl Anker Klaris, Kristian Jespersen, Aksel Pind, Rasmus Steffensen og Peter Hald. Angående sidstnævnte har jeg en lille solstråle-historie, som hermed følger:

Peter Hald var sygemeldt på grund af en dårlig storetå, og på sygehuset kunne de ikke gøre mere, måske en amputation. Da han kom ned på mejeriet, foreslog jeg ham, at han kunne tage med mig ud til den kloge mand, Laust Nielsen i Randers, da jeg havde en tid derude dagen efter. Peter tog med og kom ind til Laust med det samme. Vi hørte nogle høje grynt inde fra konsultationsrummet, og pludselig kom Peter farende ud i venteværelset til de måbende patienter og råbte: ”Det er væk, det er væk!” ”Hvad er væk,” spurgte jeg. ”Smerten,” svarede han, og forklarede derpå, hvordan Laust med sine drabelige næver havde taget omkring hans storetå med to fingre, trukket og drejet rundt, så det havde givet et smæld. Tåen var blot gået af led. Peter var ovenud lykkelig, for han slap for en amputation. Næste dag var han på arbejde igen.

Vi mejerister arbejdede godt sammen med mejeriarbejderne, og Graversen blandede sig sjældent. Dog kunne han godt irettesætte en medarbejder eller elev, men kun for kort efter at vende sig om og gå fløjtende videre for ligesom at fortælle, at så var det glemt. Han var den fløjtende mejeribestyrer og altid i godt humør. Alle

mejeribestyrere havde hver deres ritualer, således også Graversen. Når fyret skulle tændes om morgenen, skruede jeg et rør på bundhanen. Røret gik ned i kloakken, og når jeg lukkede langsomt op for hanen, blev bundslammet lige så stille lukket ud. Graversen opfandt en ny og lettere metode. Han lukkede døren til fyrrummet op og slap slammet ud i det fri for fuld udblæsning. I et stykke tid stod vi uforstående over for, hvordan vore parkerede biler havde fået så mange brune plamager. En dag kom jeg til at lukke døren, mens Graversen var i gang med en sådan aktion, så okker og skidt i stedet fløj rundt i fyrrummet. Synderen blev afsløret, og det var da også sidste gang, Graversen brugte den metode.

Om søndagen gjorde mælkekuskene holdt ved den gamle købmandsgård ved Thorsen i Vejrumbro for at tage rundstykker og brød med ud til andelshaverne. Der holdt ofte 4 – 5 vogne udenfor, mens kuskene blev beværtet med kaffe og rundstykker i det store køkken; smørret var selvfølgelig fra Thisted mejeri. Her blev samfundets problemer så sat på plads.

Det var enkelte træk fra min tid på Thisted mejeri, og jeg skal her tilføje, at det har været den bedste arbejdsplads, jeg har haft, og jeg satte stor pris på familien Graversen. Vi brugte ikke noget stopur her. Når vi færdige, havde vi fri. Kun den dag i ugen, hvor vi vaskede ost, blev dagen lidt længere. Ingrid fortalte mig i øvrigt, at der ved Knuds ansættelse var et bestyrelsesmedlem, som ikke ville stemme på ham som bestyrer. Det viste sig, at han blev en af deres meget gode venner, hvilket de ofte morede sig meget over.

Efter at mejeriet var blevet nedlagt, flyttede familien Graversen til Viborg, hvor Graversen fik job på firmaet 1313's kontor, kun 3 mdr. før, han kunne have fejret sit 25 års jubilæum. Nogle få år efter døde Ingrid. Hun havde tidligere været igennem en større operation. Knud Graversen døde efter en rejse til Marokko, kun ca. 63 år gammel.

Jeg fik for øvrigt tilbuddet om at kunne købe mejeriet til 90.000 kr., men jeg takkede nej, for ***jeg havde jo selv været der.*** Som et minde fra min tid på Thisted Andelsmejeri har jeg endnu smøranalysevægten, som jeg fik af enken til den tidligere ejer, der havde købt mejeriet i sin tid. Den er nu udlånt til Bjerringbro museum. Min kone blev udlært i Clausens skotøjsforretning i Viborg. Den lå ca. der, hvor indgangen til Sct. Mathiascentret er i dag. Det år, jeg arbejdede på Fausing mejeri, arbejdede hun i en skotøjsforretning i Randers. Vi købte en mindre ejendom i Drøs ved Thorsø nogle måneder efter, mejeriet stoppede. Jeg fik arbejde på Bjerringbro Andelsslagteri, der dengang hed BAS. Da et nyt slagteri så dagens lys i Randers, tog jeg et sabbatår med kurser i metal og

svejsning i Viborg. Derefter fik jeg ansættelse på Grundfos, og efter 10 år her trak jeg mig tilbage.

På landejendommen startede jeg med SPF grise, eller sygdomsfrie grise (Specifik patogen free). Jeg købte dem af en styrmand, Verner Seiferhelt, der havde en gård ved Vejrumbro. Da han fik en ide, kontaktede han Landbohøjskolen og købte nogle fine drægtige søer, der ankom 14 dage før faring og gik nede i laden. Ved faring kom han smågrisene i plastposer og rakte dem ind af vinduet til stalden, hvor hans kone tog imod dem. De blev anbragt i en kuvøse og fik flaske døgnet rundt. Søerne blev skudt efter faringen, så smittekim mellem so og gris hermed var væk.

I år er det så 40 år siden, at Thisted mejeri blev nedlagt, og det er blevet til 40 år, vi har boet i Drøs (1971 – 2011). Vi har netop solgt ejendommen og er midlertidigt flyttet ind i en lejlighed i Bjerringbro. Jeg skal nu til at nyde min 3. alder i mindet om, at de gode gamle dage, hvor mejerifaget var et virkeligt håndværk, endegyldigt er forbi.

**Med venlig hilsen,
Lars Roed.**



KFUM-spejdernes Nørreågruppe

Vi søger en varebil / lastbilsponsor i forbindelse med gruppens arbejde ved "Spilopperne". Bilen har vi brug for den 1. lørdag i hver måned fra kl. 9-18 dog undtaget juli og august måned. Bilen vil max. køre 200 km pr. gang. Vi har egen forsikring, som dækker bilen under brug.

Henv. Carl Åge Okkels, tlf: 20667177.



Borgerstafetten



Af Rikke Bach, Byvej 8

Det banker på døren, Robin (vores nabo) stikker hovedet ind og spørger om ikke, der er en af os, der har lyst til at overtage borgerstafetten. Jeg kigger på David og afventer, men kan godt fornemme, at det ikke er noget, han vil kaste sig ud i, så jeg siger ja.

Men nu hvor deadline nærmer sig, er det lige før, jeg fortryder, for jeg må nok sige, at det er ret svært, når det skal handle om en selv. Men nu prøver jeg.

Mit navn er Rikke, og jeg bor på Byvej her i Tapdrup sammen med David og vores to børn Hanna og Asger. Jeg er ansat på Regionshospitalet Viborg, hvor jeg er i voksenlære som lægesekretær, og hvis alt går vel, bliver jeg uddannet her til sommer. Vi har boet her i Tapdrup i 5 år. Oprindeligt er jeg fra Nykøbing Mors, men fra 1.- 6. klasse boede jeg i Sdr.Thise

ikke langt fra Thise Mejeri, så det er ikke helt fremmet for mig at bo i et landsbysamfund.

Da jeg skulle i 7. klasse flyttede vi tilbage til Mors, og der boede jeg, til jeg i 2000 blev student på Morsø Gymnasium. Min familie bor stadig på Mors, og jeg er meget glad for at komme hjem engang i mellem. Jeg synes, at Mors har en rigtig flot natur, og den, der formidler det bedst efter min mening, er fotografen Kirsten Klein. Hun går rundt oppe på Nordmors og tager nogle helt fantastiske billeder.

Naturen er også en af de vigtigste grunde til, at jeg gerne ville finde et hus i Tapdrup. Inden vi flyttede herud for 5 år siden, boede vi i en lejlighed inde i Jyllandsgade i Viborg. David var meget optaget af, at vi skulle købe hus, men jeg var ikke enig. På det tidspunkt ventede vi Hanna, og jeg ville ikke rodes ud i et husprojekt. Men når vi på et tidspunkt skulle lede efter et hus, så ville jeg gerne, at det skulle være i Tapdrup, for jeg kan godt li', at det ligger højt og at naturen har de åbne vidder og samtidig ligger det så tæt på Viborg, at man kan tage sin cykel derind.





Borgerstafetten

Ikke længe efter kom han hjem og spurgte om jeg ikke ville med ud og se et hus i Tapdrup. Jeg indvilligede, men tænkte inde i mig selv, at det skulle vi ikke. Da vi drejede op ad Byvej og så huset, tænkte jeg, at det var helt udelukket, og da vi kom ind i huset, og jeg så, at vi ikke kunne bo i det, som det stod, var jeg helt afklaret.

Jeg gik efterfølgende om i haven og kravlede op på en tilgroet terrasse og så var det, at jeg stod og kiggede ud over ådalen og tænkte, at den udsigt kunne jeg virkelig godt tænke mig at kigge ud over hver dag. Og så kunne jeg pludselig overbevises om, at det godt kunne lade sig gøre.

Fjorten dage inden Hanna's fødselsdag var der to store åbne huller i sydgavlen og murbrokker og støv lå som et tungt tæppe overalt i huset. Vi var rigtig stressede, og vi var knap færdige til at flytte ind den 25. november 2006, men det gjorde vi, og dagen efter kom Hanna til verden, (måske hjulpet lidt på vej af en flytning).

Nu er det 5 år siden, og vi er stadig ikke færdige med huset, men hvor er jeg glad for hver dag at kunne kigge ud over ådalen.

Noget andet jeg er ligeså glad for er, at vi har fået nogle gode naboer. Deres tålmodighed er stor, når man tænker på alt det rod og larm, de været vidner til på tætteste hold. Vores datter Hanna har fra helt lille været meget glad for at komme

nede hos til naboen og deres dejlige børn, og nogle gange tror jeg, at hun hellere vil bo i nummer 6 frem for i nummer 8:)



Jeg er rigtig glad for at bo i Tapdrup og fortæller gerne til folk om den dejlige natur, om de gode arrangementer, om den fantastiske naturlegeplads, om børnehaven og jeg kunne blive ved.

Til sidst vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår og så vil jeg gerne overrække stafetten til Anders Thorsten Pedersen.





BT`s Idrætsforening



Af Leo Jacobsen, formand

I BT's medlemslotteri er der udtrukket følgende numre:

Oktober 2011 : 54, 85, 16 og 135
November 2011 : 118, 14, 49 og 82
December 2011: 145, 56, 58 og 134

Fodboldsæsonen 2011:

Sæsonen 2011 er ikke forløbet helt som vi forventede, hvilket bl.a. skyldes, at vi ved starten af efterårssæsonen mistede en del spillere, hvoraf flere begyndte at læse i Aarhus. Der kom dog nye spillere til og såvel serie 3 som serie 5 kunne gennemføre sæsonen, bl.a. som følge af en stor indsats af træner Morten Gregersen, der for sin indsats blev kåret som årets BT'er ved seniorafdelingens afslutningsfest.

Resultatmæssigt endte serie 3 holdet på sidstepladsen og må ned i serie 4 i 2012. Serie 5 holdet sikrede sig forsat forbliven i serie 5 i 2012. Indenfor pige/damefodbolden har der været stor spiller-tilgang, så der har været tilmeldt såvel 11 mands som 7 mands hold. I foråret blev 7 mands holdet regionsmester og i efteråret vandt 11 mands holdet deres

kreds og skulle spille oprykningskampe til serie 1. Desværre tabte holdet deres kamp mod Vorgod/Barde IF på Borbjerg Stadion, så holdet spiller også i 2012 i serie 2.

Som trænere i 2012 har BT ansat Morten Dalsgaard og Thomas Kristensen. Dameholdet trænes også i 2012 af Martin Krag.

På ungdomssiden har klubben haft ganske mange hold tilmeldt, og mange af disse hold har klaret sig rigtig flot.

Indesæsonen 2010/2011:

I lighed med sidste år foregår klubbens indendørsaktiviteter i Møllehøjhallen. Der dyrkes følgende idrætsgrene: håndbold, fodbold, badminton, gymnastik/zumba, showdance og bordtennis, hvorfor der skulle være noget for enhver smag. Skulle du ikke være kommet i gang ved sæsonens start i september, kan du dog nå det endnu.



Der er også i år stor søgning til aktiviteterne, idet der er ca. 500 idrætsudøvere, der har gavn af hallen i lokalområdet.

DBU's fodboldskole 2011:

De sidste 6 år har Morten Sørensen og Erling Sørensen, Tapdrup stået for en meget velafviklet fodboldskole på Bruunshåb Stadion, hvor mange børn har haft en rigtig god uge med fodbold m.v.

Inden sæsonen 2011 meddelte Morten og Erling, at der skulle findes en anden person til at stå for DBU's fodboldskole i 2012, ellers ville den ikke kunne gennemføres.

Vi synes, at det er et utroligt godt tilbud til børn i området, derfor er vi også meget glade for at kunne tilbyde DBU's Fodboldskole på Bruunshåb Stadion også i 2012.

Dette er kun muligt på grund af, at Peter Gandrup, Bruunshåb igen har stillet sig til rådighed i klubben. Fodboldskolen vil i 2012 blive ledet af Peter Gandrup, så den vil også fremover være i gode hænder.

Vi har søgt DBU om fodboldskolen i uge 27 og har netop fået oplyst, at den kan gennemføres i den uge.

Sportsugen:

Det har i rigtig mange år været en tradition, at vi afvikler sportsugen i BT i uge 33.

Vi har fået flere henvendelser om, at det er svært for børn at skulle starte i skolen om mandagen i uge 33, og så gerne deltage i aktiviteterne i sportsugen resten af ugen. Derfor arbejder vi på, at sportsugen i 2012 skal afvikles i uge 26, nærmere bestemt fra tirsdag den 26. juni 2012 til lørdag den 30. juni 2012.

Vi vil gerne i 2012 igen kunne tilbyde deltagelse i rundbold, men vi har behov for, at der er frivillige, der melder sig omkring afvikling af turneringen m.v. Vi kunne derfor godt bruge 1-2 personer i såvel Tapdrup som Bruunshåb til bl.a at stå for at skaffe tilmeldinger fra de enkelte veje. Skulle du have lyst til at påtage dig denne opgave, kan du kontakte nedennævnte på tlf. 86 67 21 18.

BT's generalforsamling:

Til orientering kan det oplyses, at generalforsamlingen for BT's Venner og BT afholdes mandag den 27. februar 2012 kl. 19,00 i BT's klubhus, Vibækvej 43.

Hovedbestyrelsen:

Uden en flot opbakning kan vi ikke tilbyde områdets børn og unge nogle gode oplevelser. Vi ønsker derfor at takke alle, der på forskellig vis har ydet en indsats i klubben i 2011. En speciel tak til trænere, holdledere og udvalgsmedlemmer, der igen i år har anvendt utrolig mange timer til gavn for klubbens spillere.

En stor tak også til dem der i 2011 har ydet økonomisk bidrag til klubben.

Vi vil hermed ønske alle en Glædelig jul og et Godt Nytår med et forhåbentligt på gensyn på BT's anlæg og i Møllehøjhallen i 2012.





Hjertestarter

I foråret 2011 blev der opsat en hjertestarter i indgangspartiet i Møllehøjhallen.

Ved samme lejlighed drøftede vi muligheden for at placere denne udendørs, så den også ville være tilgængelig udenfor hallens åbningstid.

Vi har nu via Trygfonden/Viborg Kommune fået mulighed for at opsætte hjertestarteren i et udendørs opvarmet skab, som er nødvendigt for at opbevare hjertestarteren udendørs.

Vi har derfor flyttet hjertestarten udendørs, hvor den hænger ved indgangspartiet til Møllehøjhallen.

Med denne løsning håber vi at have tilgodeset endnu flere, hvis uheldet skulle være ude.



OK

Støt lokalsporten

Få et OK benzinkort og støt ungdomsarbejdet i BT/SVIFs håndboldafdeling
For hver nytegning får klubben 200 kroner for de første 500 liter tanket det første år
Har du i forvejen et kort, kan du få påført sponsernummeret 560823 ved at kontakte OK.

Så får vi 5 øre pr liter tanket benzin/diesel

**Materiale til tegning af kort fås hos Knud i Møllehøjhallen
eller hos Conni, mail: dobrick@mail.dk**

Håndbold i B/T



Af Conni Dobrick

Så er håndboldsæsonen kommet i gang. I år har vi prøvet at udvide antallet af hold, så vi nu også kan tilbyde håndbold for piger og drenge i årgang 2005/06.

U-8 har haft stor tilgang, så der i år er næsten 20 spillere. Vi har derfor tilmeldt to hold fra denne årgang til stævner. Derudover har vi to hold af hver af årgangene U-10 og U-12 på både pige- og drengesiden. Vi kunne dog godt bruge flere spillere, så holdene ikke er så sårbare overfor afbud. Går du rundt med en håndboldspiller i maven og gerne vil i gang i BT/SVIF, så tøv ikke med at kontakte en træner eller et udvalgsmedlem.

Vi har i år lavet en sponsoraftale med OK benzin, hvor vi får 5 øre pr liter tanket benzin/diesel på eksisterende kort. På nytegnede kort får vi en bonus på 200 kroner når der er tanket 500 liter benzin/diesel i løbet af det første år. Vi håber rigtig mange vil hjælpe med at støtte os på denne måde. Bestillingsmateriale til et OK benzinkort kan du få i hallen ved Knud eller ved henvendelse til Conni Dobrick, Kongehøj 7, Bruunshåb. Mail: dobrick@mail.dk. Har du allerede et benzinkort kan du kontakte OK og få

påført vores sponsornummer, som er 560823. Bestilling af kort og påførsel af sponsornummer på eksisterende kort kan også ske via <http://www.ok.dk/bil/stoet-lokalsporten/>

Vores håndboldbørn har igen i år været rundt og sælge skrabejulekalendere. Vi havde stor salgsaften onsdag den 9. november, hvor 35 børn med søskende og forældre solgte kalendere og derefter var i hallen til pizza. Tak for, at I tog godt imod dem. Overskuddet herfra går til ungdoms-arbejdet, som f.eks. kunne være nye bolde, bus til påskecup og andre gode ting, som kontingentet ikke helt dækker.

På seniorsiden har vi et serie 2 damehold. Sidste år var holdet uden træner, så i år har vi været udenbys for at finde en. Vi har ansat Peter Kristensen, som også er dametræner i Ans IF. Vi deles derfor om ham, men det går faktisk rigtig godt. Vores kampe falder ikke så tit sammen med Ans' kampe, så han er med ude til næsten alle kampene.

Alt i alt en god sæsonstart i BT/SVIF håndbold og du er mere end velkommen til at være med på et af holdene.



Gymnastik i Møllehøj Hallen



*Af Connie Levring Kriegbaum,
gymnastikudvalget.*

Som sædvanlig har vi gymnastik hver mandag i Møllehøj Hallen. Som noget nyt har vi i denne sæson nok børn til et Spring/Mix hold for børn i 2. - 3. klasse. Alle holdene varmer op til dejlig musik, og vi laver masser af gymnastiske øvelser på gulv. Vi laver også gymnastik på redskaber, og der er fuld fart på. Vi lærer saltoer, kraftspring, håndstand, vejrmøller og en masse andre spændende ting. Vi hygger os - så kom endelig og vær med.



Generalforsamlinger i Tapdrup



Torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.30
afholder

Borgerforeningen og Forsamlingshuset

Generalforsamling i Tapdrup Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle borgere i Tapdrup er velkommen.

Menighedsrådet



Af Aase Langvad, formand

Renovering – et omfattende projekt.

Det sidste år har stået i renoveringens tegn i og omkring Tapdrup kirke. Menighedsrådet har brugt rigtig mange ressourcer på kontakt til håndværkere, arkitekter samt forskellige øvrighedsinstanser.

Nu nærmer vi os heldigvis afslutningen for denne gang, men der er ingen tvivl om, at menighedsrådet løbende skal afsætte såvel menneskelige som økonomiske ressourcer for at leve op til de vedtagne mål. Disse mål lyder på at værne om kulturarven i og omkring den gamle kirke, samt at kirkens bygninger og omgivelser er/fremstår som velholdte.

Vi kan glæde os over, at taget på kirkens nordside nu er udskiftet, kirkedigerne er repareret på de steder, hvor det var absolut nødvendig, dersom de ikke skulle vælte helt ned, og endelig er kirken også blevet kalket i år.

Som noget af det sidste i år skulle skader indvendig i kirkens nordside på grund af fugt- indtrængen forhindres. I forbindelse med den nødvendige udgravning, blev der fundet en fuldstændig intakt granitsokkel samt en meget fugtpræget mur. Herudover kom også afgrænsningen af den

gamle indgang for kvinder til syne.

Det er meget flotte og spændende fund, som vi nu arbejder med at kunne bevare for eftertiden.

Nu kan vi så ikke komme videre, før Nationalmuseet har udtalt sig og accepteret det videre arbejde!

Kirkesanger ved Tapdrup kirke.

Farvel og goddag.

Den 1. januar 2011 tiltrådte Susanne Klausen i en delestilling som kirkesanger ved Tapdrup kirke. Vi har nu den 30. september måttet tage afsked med Susanne, da hun har fået en fuldtidsstilling ved Vestervang kirke. Herfra skal lyde en stor tak til Susanne for den tid, som det blev til i Tapdrup. Det har været en stor glæde for os at samarbejde med Susanne og opleve hendes fantastiske sangstemme og i flere sammenhænge også at lytte til det fløjtespil, som hun også mestrede. Vi ønsker Susanne held og lykke i den nye stilling.

Heldigvis har vi kunnet ansætte en ny kirkesanger i stillingen allerede fra den 1.oktober. Det er Gerda Bak, som her skal bydes hjertelig velkommen. Gerda har fine forudsætninger for at påtage sig jobbet som kirkesanger i Tapdrup kirke. Hun har bl.a. i mange år sunget i Viborg Kammerkor og synger i Dobbeltkvartetten "De himmelblå." Herudover har hun vikarieret for kirkesangere ved flere kirker og modtaget undervisning i sang på Viborg Musikskole.

Vi glæder os til samarbejdet med Gerda.

Menighedsmøde i Tapdrup sogn.

Alle folkekirkens medlemmer i Tapdrup sogn inviteres til det årlige menighedsmøde søndag, den **25. marts 2012**. I forbindelse med mødet, som afholdes i Sognehuset umiddelbart efter gudstjenesten, vil der blive serveret brunch.

Der vil blive aflagt beretning, og regnskab og budget vil blive gennemgået.

Dette vil danne baggrund for en debat om det forløbne år, og samtidig vil der være mulighed for at komme med ønsker til det fremtidige arbejde og aktiviteter af forskellig art. En vigtig forudsætning for et vellykket og tilfredsstillende menighedsrådsarbejde er, at menigheden overfor

menighedsrådet tilkendegiver deres ønsker til arbejdet!

I 2012 skal der igen være valg til menighedsrådet. Derfor vil der også blive lagt op til en debat om mulige aktiviteter som optakt til valget, der er fastsat til den 13. november.

Tapdrup menighedsråd håber, at mange vil deltage i menighedsmødet og dermed gøre deres indflydelse på det fremtidige arbejde gældende.



Indre Mission



Af N. O. Sørensen

December 2011:

08. kl. 19.30 Adventhygge hos Kirstina og N. O. Sørensen, Engvej 4.

Januar 2012:

10. kl. 19.30 Bedemøde i Sognehuset ved pastor Aage Nielsen.

12. kl. 19.30 Bedemøde i Sognehuset ved pastor Gunnar Hansen.

16. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Karen M. Nielsen, Gl. Vibækvej 7.

Februar 2012:

23. kl. 19.30 Møde hos Villy Frandsen, Gl. Vibækvej 13.

27. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Anna Dalsgaard, Nedertoften 14

Marts 2012:

15. kl. 19.30 Danmissionsmøde i Sognehuset. Tidligere missionssekretær i Danmission Lorenz Hedelund fra Gjern taler. - Tag en pakke med.





Smykkedesigner



*Af Charlotte Isager Henriksen
Stationsvej 32, Tapdrup*

Fra postbud til smykkedesigner - et stort skridt

Igennem flere år har jeg været overbevist om, at det ikke var muligt for mig at fortsætte som postbud. Men hvad skal man så? Og hvad med økonomien? Der er mange spørgsmål, når man er i den situation. Det ene år tager det andet, og det gjorde det for mig. Men noget skulle gøres, hvis jeg skulle "overleve".



I begyndelsen af 2010, efter adskillige års pres fra min mand, får jeg så muligheden for at komme på et 2 ugers kursus i smykkefremstilling, som foregår på EUC Lillebælt i Fredericia. Det viser sig meget hurtigt, at det er mit kald, som jeg i princippet har ventet på i hele mit voksenliv.

Med fuld støtte fra familien opsiger jeg med stor glæde og lettelse mit job som postbud efter 13 år i tjenesten den 1.7.2010. Dog uvist om, hvad fremtiden bringer.



3 uger efter modtager jeg et fantastisk brev fra skolen i Fredericia, hvor jeg er blandt de heldige, som er blevet optaget på grundforløbet til guldsmed, som alle guldsmedeelever skal gennemgå. Efter at den første glæde har lagt sig, melder sig så nogle praktiske spørgsmål. Jeg skal bo på skolehjemmet alle hverdagene. Hvordan skal vi klare det som familie? Der er ikke andre muligheder end SU. Der er mange spørgsmål, hvis man tager et så stort skridt i livet, og ikke altid svar.



Men på trods af alle de uafklarede spørgsmål er det en mulighed, jeg ikke kan sige nej til, så beslutningen bliver hurtigt taget. Så må vi finde svarene senere.

Afgang fra Viborg banegård kl. 5:07 hver mandag morgen, og ankomst igen fredag kl. 14:43. Efter 10 mdr. rejse ind i smykkernes univers med fantastiske oplevelser, mange udfordringer både fagligt og privat, ganske få nedture, men mange opture, afsluttes det hele med en fantastisk eksamen, som jeg føler mig meget bæret og stolt over at have gennemført.



Men jeg sprang ud i det, hvilket jeg ikke et øjeblik har fortrudt. Jeg er ofte tilbage på skolen og arbejder med at udvikle mig yderligere. I øjeblikket går udfordringen på at lære fremstilling af smykker, som ligger på niveau med svendeprøven til guldsmed.



Nu har jeg mit eget dejlige værksted i Tapdrup, hvor jeg arbejder med alt, hvad hjertet begærer indenfor smykkefremstilling.

Det er kun fantasien som sætter grænsen. Jeg arbejder kun mod bestilling og ligger derfor ikke inde med værdier af betydning.



Eksempler fra "Charlottes verden"



Charlotteisager.com
Håndlavede smykker

Stationsvej 32
8800 Viborg
Tapdrup
+45 21 23 33 66

Charlotte Isager
Smykkedesigner
charlotteisager@gmail.com

Tilbyder følgende kurser forår 2012 Træarbejde, dekupørsave og trædrejning

Værkstedsleder: Vagn Steffensen – tlf. 86 65 44 43
Kursusdage og –tid: Onsdage kl. 19.00 – 21.45, 10 x 3 timer
Start: Onsdag den 4. januar 2012
Sted: Tapdrup gl. skole – sløjdlokalet

Onsdagskursus Glaskursus/Glaskunst
Instruktør: Anne-Birgitte Ellebæk - tlf. 86 60 31 14
Kursusdage Onsdage d. 1/ - 8/2 – 22/2 – 29/2 – 7/3 2012
og –tid: Kl. 19.00 – 21.45. 5 x 3 t. = 15 timer
Sted: Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup

Lørdagskursus Glaskursus/Glaskunst
Instruktør: Anne-Birgitte Ellebæk - tlf. 86 60 31 14
Kursusdag: Lørdag d. 10. marts 2012 = 7 timer
Sted: Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup
Max antal deltagere på Glaskurser 8.

Blomsterbinding – Forår og Påske
Instruktør: Laila Sørensen - tlf. 86 84 86 84
Kursusdage Onsdage d. 22/2 – 21/3 – 28/3 2012
og –tid: Kl. 19.00 – 21.45. 3 x 3 t. = 9 timer
Sted: Blomster Galleriet - Lailas blomsterbutik
og –værksted, Ll. Sct. Mikkelsgade 19, Viborg v/Shell Tanken

Generalforsamling

Onsdag d. 14. marts 2012, kl.20.30 i Træværkstedet, Tapdrup Gl. Skole.

Tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved
Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg.
Tlf. 86 67 20 94 (bedst kl. 17.00 – 19.00) Mobil 29 82 20 94
eller E-mail: pramhusvej@c.dk.

Tilmelding for alle kurser senest 1 uge før kursusstart



Det sker i Tapdrup

December 2011:

08. kl. 19.30 Adventhygge hos Kirstine og N. O. Sørensen, Engvej 4
11. kl. 09.15 Gudstjeneste ved H. Korsgaard.
12. kl. 19.30 Julebanko i Forsamlingshuset m. gløgg og æbleskiver.
18. kl. 09.15 Højmesse, ved P. B. Andreasen.
19. kl. 19.00 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset
24. kl. 13.30 Julegudstjeneste, ved H. Korsgaard.
24. kl. 15.00 Julegudstjeneste, ved P. B. Andreasen.
25. kl. 09.15 Højmesse, ved P. B. Andreasen.
26. kl. 10.30 Højmesse, ved L. Andersen.

Januar 2012:

01. kl. 15.00 Nytårgudstjeneste, ved H. Korsgaard.
02. kl. 19.00 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset
05. kl. 19.00 Gudstjeneste m. stjernevandring ved H. Korsgaard og L. Andersen.
08. kl. 09.15 Højmesse, ved P. B. Andreasen.
10. kl. 19.30 Bedemøde i Sognehuset ved pastor Aage Nielsen
12. kl. 19.30 Bedemøde i Sognehuset ved pastor Gunnar Hansen
15. kl. 09.15 Gudstjeneste m. kirkekaffe ved H. Korsgaard.
16. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Karen M. Nielsen, Gl. Vibækvej 7
16. kl. 19.00 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset.

22. kl. 09.15 Højmesse ved L. Andersen.
29. kl. 09.15 Gudstjeneste, ved P. B. Andreasen.
30. kl. 19.00 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset.

Februar 2012:

05. kl. 10.30 Højmesse ved L. Andersen.
12. kl. 09.15 Gudstjeneste og kirkekaffe ved H. Korsgaard.
13. kl. 19.00 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset.
19. kl. 14.00 Familiegudstjeneste ved L. Andersen (Tøndeslagning i Forsamlingshuset.)
23. kl. 19.30 Generalforsamling, Borgerforening og forsamlingshus
23. kl. 19.30 I. M. møde, hos Villy Frandsen
26. kl. 09.15 Højmesse, ved P. B. Andreasen.
27. kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Anna Dalsgaard, Nedertoften 14
27. kl. 19.00 Generalforsamling for B/T og B/T's venner i klubhuset
27. kl. 19.00 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset.

Marts 2012:

04. kl. 10.30 Højmesse, ved H. Korsgaard.
11. kl. 09.15 Gudstjeneste, ved L. Andersen.
12. kl. 19.00 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset.
15. kl. 19.30 Danmissionsmøde i Sognehuset. Lorenz Hedelund taler Tag en pakke med.
26. kl. 19.00 Strikke-hygge-snakkeklub i Sognehuset .



Adresser m.v.



Asmild-Tapdrup Jagtforening

Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a
Tlf. 8660 0008

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening B/T

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb.
Tlf. 8667 2118

Udlejning af flagallé

Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, 8660 0446

Gadebelysning

Viborg Kommunale Værker. Tlf. 8725 2929

Indre Mission

Formand, N. O. Sørensen, Engvej 4
Tlf. 8660 0205

Møllehøjskolen

Bruunshåbvej 25, Bruunshåb Tlf. 8725 3600

Formand : Frank Laursen,

Vibækvej 30. Tapdrup Tlf. 8662 9016

Møllehøjhallen

Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417

Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup.

Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23

Bruunshåb. Tlf. 8667 2118.

Overlund Skole

Skolevej 10, Overlund, Tlf. 8725 3500

Tapdrup Børnehave

Tapdrupvej 100 Tlf. 8787 1500

Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk,
8831 Løgstrup. Tlf. 8664 3737.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerske: Mette Engholm.

Tlf. 8787 7753. Mandag og fredag 8.00 –9.00.

Tapdrup Forsamlingshus

Tapdrupvej 108.

Formand: Lars Glerup, Tlf.:21732513

Udlejning: Tonya Bille Nielsen

Tapdrupvej 122, Tlf.: 86603139/20828421

Husflidsforening

Formand: Niels Søgård Jensen,

Pramhusvej 1. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094

Tapdrup Kroketteklub

(afd. under B/T)

Formand: Carl Erik Dalsgaard,

Tapdrupvej 56. Tlf. 8667 3683

Tapdrup Kirke

Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl.

Randersvej 2, Overlund. Tlf. 8667 6347.

Lisbeth Andersen, Hellevej 1u, Overlund.
Tlf. 8667 2780.

Henriette Korsgaard, Kærvænget 12
8800 Viborg. Tlf.: 8662 3459

Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund.
Tlf.: 8667 3616.

Menighedsrådet:

Formand: Åse Langvad,

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407

Graver: Ole S Jensen Tlf. 23348471

Mail: graver.sognehuset@mail.dk

Sekretær: Niels Toftegaard

KFUM – spejderne , Nørreå Gruppe

Formand: Bente H. Lange, Tapdrupvej 121,
Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf. 8660 1763

Grundejerforningen “Ådalen”

Formand: Tina Østergaard,

Anders Niensensvej 29. tlf. 8660 3028

Tapdrup og Omegns Borgerforening

Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1,
Tapdrup tlf. 8660 2529 Mobil:4079 8032

Mail: cb.andreasen@mail.tele.dk

Næstformand: Connie Jensen,

Mobil: 2962 1683.

Hjemmeside: www.tapdrupby.dk

TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns
Borgerforening.

DEADLINE Næste Nr. : 29 Februar 2012

Redaktion: Erling Hosbond, Engvej 3.

Tlf. 8660 0240. Mail: beerhos@hotmail.com

Medhjælper: Erik Langvad,

Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407

Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11

Tlf. 8660 0446 gubi42@hotmail.com

Distribution: Borgerforeningen

Tryk: Svend Thorsen Tlf. 2027 3010

Forside: Tina Jensen

Der tages forbehold for fejl og mangler i
ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer
og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENs
redaktion.

